



KERK-KRANT

AUGUSTIJNENKERK EINDHOVEN

jaargang 2, nummer 9

5 oktober 2014

RUZIE OM DE ZONSOPGANG

door Aurelius Augustinus

Streef naar de vrede met alle mensen en naar een heilig leven, want zonder dat zal niemand de Heer zien. Hoe dwaas zouden twee mensen zijn die de zonsopgang willen gaan zien en ruzie gingen maken met elkaar over de plaats waar de zon zou opkomen en over hoe die gezien kon worden. Door hun onderling geschil kregen zij het met elkaar aan de stok en sloegen op elkaar in. Zo staken zij elkaar de ogen uit en konden helemaal geen zonsopgang meer zien!

Om God te kunnen zien, moeten wij ons hart zuiveren met het geloof, genezen met de liefde en sterk maken met de vrede. Want ons hart waarmee wij elkaar beminnen, is al afkomstig van Hem, die wij verlangen te aanschouwen.

(Uit Sermo 23,18). Een kort fragment uit een lange preek van Augustinus over hoe de vrede al bedreigd wordt door de onenigheid over dezelfde idealen.

Inhoud

Colofon	Pagina 2
Gebied Mariënhage krijgt nieuw elan	Pagina 4
Samen zijn wij de Augustijnenkerk	Pagina 5
Ik voel me soms Martha en dan weer Maria	Pagina 6
Bezinningsactiviteiten van start	Pagina 9
Een Uur vrede dankzij mooie samenwerking	Pagina 10
Bestuurszaken	Pagina 10
Berichten uit de Augustijnse Gemeenschap	Pagina 11
Lezingen, cursussen, activiteiten	Pagina 12

COLOFON

Doelstelling

De *Kerk-Krant* is een uitgave van de Augustijnenkerk Eindhoven. De *Kerk-Krant* is primair bedoeld als informatiemedium over alle activiteiten die er in en rond de kerk plaatsvinden. Daarnaast wil de *Kerk-Krant* fungeren als bindmiddel tussen kerk en gemeenschap enerzijds en tussen de leden van de gemeenschap onderling anderzijds.

De *Kerk-Krant* biedt een podium aan de leden van de gemeenschap en andere geïnteresseerden om te schrijven over onderwerpen die de Augustijnenkerk of de Kerk in het algemeen raken.

Redactie

Joost Koopmans
Jacinta Speijer
Dolf van der Linden
Frans Savelkouls

E-mailadres redactie

frans.ans.savelkouls@hetnet.nl

Web-site Augustijnenkerk

www.augustijnenkerk-eindhoven.nl

Adres Augustijnenkerk

p/a Klooster Mariënhage
Augustijnendreef 15; 5611CS Eindhoven
Rector: pater Joost Koopmans OSA
Telefoon: 06-53362781



Bankrekening Augustijnenkerk

NL 35 INGB 0001 085790 ten name van *Augustijnenklooster Mariënhage Eindhoven* onder vermelding *Paterskerk* of *Augustijnenkerk*.

Elektronische toezending

Indien u prijsstelt op toezending van de *Kerk-Krant* per mail, dan gelieve dit kenbaar te maken via het mailadres van de redactie.

Volgende aflevering

De eerstkomende editie van de *Kerk-Krant* verschijnt op 2 november 2015. Sluitingsdatum voor kopij is 20 oktober 2014.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten niet te plaatsen, in te korten of anderszins redactioneel te bewerken.

Het copyright berust bij de auteurs van de bijdrage.

LITURGIEKALENDER OKTOBER 2014

Als je op zondagochtend over straat loopt, krijg je het gevoel dat de wereld voor jou gemaakt is. Het is stil. Er is niemand die een beroep op je doet, er is niets dat je aandacht verdeelt. In de stilte kun je opnieuw naar jezelf kijken en ervaren hoe je mens mag zijn, onverdeeld, uit één stuk. Want zo zijn we bedoeld, door God, onze Schepper. Ook het kerkgebouw is een plaats die uitnodigt tot verstilling en inkeer. Je kunt er iets van ervaren wanneer je een kerk binnenloopt waar op dat moment geen dienst gehouden wordt. Het is ook dán een plaats met een bijzondere uitstraling, een plaats die uitnodigt tot verstilling en inkeer, een plaats waar je in de stilte de stem van God kunt vernemen.

Zondag 5 oktober:

27e Zondag door het jaar
Aanvangstijd: 10.00 uur
Liturgische kleur: groen
Lezingen: Jesaia 5, 1-7 en Matteüs 21, 33-43
Thema: "De ware wijnstok"
Voorganger: Dolf van der Linden
Koor: Musica Sacra

Zaterdag 11 oktober: 28e Zondag door het jaar

Attentie: Omdat op zondagmorgen 12 oktober de toegang tot onze kerk wordt afgezet i.v.m. de marathon van Eindhoven, is de zondagsviering verplaatst naar zaterdagavond

Aanvangstijd: 18.15 uur
Liturgische kleur: groen
Lezingen: Jesaia 25, 6-10 en Matteüs 22, 1-14
Thema: "Tegen zelfgenoegzaamheid"
Voorganger: Dolf van der Linden
Koor: Samenzang

Zondag 19 oktober:

29e Zondag door het jaar; Wereldmissiedag
Aanvangstijd: 10.00 uur
Liturgische kleur: groen
Lezingen: Jesaia 45, 1-6 en Matteüs 22, 15-21
Thema: "Wat God en onze naaste toekomst"
Voorganger: Joost Koopmans
Koor: Musica Sacra

Zondag 26 oktober:

30e Zondag door het jaar
Aanvangstijd: 10.00 uur
Liturgische kleur: groen
Lezingen: Exodus 22, 20-26 en Matteüs 22, 34-40
Thema: "Het tweelinggebod"
Voorganger: Piet Stikkelbroeck
Koor: Schola

"GEBIED MARIËNHAGE KRIJGT NIEUW ELAN"

Onder deze titel meldde het Eindhovens dagblad van 6 september jl. dat de DELA een nieuwe eenheid wil vormen van de Paterskerk, het Augustinianum en Studentenkapel. Het geheel moet een Ceremoniehuis, annex Conferentiecentrum en een plaats van ontmoeting, bezinning en rust voor allerlei Eindhovenaren worden.

Na de viering van 7 september heb ik toegelicht wat dat voor de Augustijnenkerk kan betekenen: de DELA stelt het op prijs dat de zondagsvieringen en wellicht ook andere geregelde en incidentele R.K. vieringen (dopen, trouwen, uitvaarten) doorgaan. Daarnaast wil zij de kerk tot een ruimte ombouwen, waarin ceremonies bij belangrijke levensgebeurtenissen in de stijl van andere levensbeschouwingen, maar ook concerten en tentoonstellingen een plaats kunnen vinden. Daartoe zal de DELA met een open oog voor de waardevolle rijksmonumentale roerende en onroerende goederen, de kerk restaureren én ombouwen. Als er geen Augustijnen meer voor de vieringen en de pastoraal vanuit de kerk kunnen zorgen, blijft het gebouw tenminste behouden en in hun geest gebruikt ten gunste van Eindhoven.

Aan de hand van een powerpoint impressie heb ik laten zien wat er gepland staat: een uitgebreid podium en backstage (=priesterkoor), een aantal extra in- en uitgangen (huidige biechtstoelen) aan de noordzijde, die uitkomen op een serreachtige ruimte aan de noordzijde van de kerk. Deze serre dient als plaats om even uit te blazen en om toegang te krijgen tot het achterliggende congres- en restaurantgedeelte, en om een open en lichte blik te geven op de westelijke tuin van het klooster.

Wanneer gaat dit plan door?

Er moet nog heel wat werk verzet worden: o.a. 1) Overleg over een lichte aanpassing van het bestemmingsplan; een herinrichting van de Kanaalstraat; aanleg van een voetgangersbrug over de Dommel; méér parkeerplaatsen; garanties voor de rust rondom het klooster en het waardebepaald van het klooster. 2) De definitieve goedkeuring door de Raad van Commissarissen van de DELA. 3) Het ondertekenen van een koopcontract én een leveringscontract. 4) Het uitwerken van de plannen van de architecten (zijn de eerste schetsen goed én betaalbaar?).

Er is gegronde hoop dat met de bouw in 2016 begonnen kan worden, als al deze voorbereidende werkzaamheden achter de rug zijn....

Dat betekent dat het hele plan gerealiseerd kán zijn in het begin van 2018.

Tegen die tijd zal er geen Augustijn meer zijn die de eindverantwoordelijkheid voor de gemeenschap rond de (dan voormalige!) Augustijnenkerk kan dragen.

Dat betekent dat de gemeenschap dan zó sterk moet zijn dat zij zélf gelovig, pastoraal-sociaal zelfstandig is. Het is een kwestie van "to be or not to be". Dat is een taak voor u die dit nú leest én voor de mensen die ú er bij werft!

U en ons allen wordt de vraag gesteld:

HOUD HET CEREMONIEHUIS ONS ELAN ??

p. Paul Clement O.S.A.

N.B. Als u vragen hebt: schroom niet om ze te stellen!

"SAMEN ZIJN WIJ DE AUGUSTIJNENKERK"

Linda Derksen doet verslag over de Startzondag

Het was lekker druk op het priesterkoor tijdens de opening van het nieuwe kerkjaar

op zondag 31 augustus. Namens iedere groep verbonden aan de Augustijnenkerk stelde iemand zich tijdens de startzondag als representant voor; van het kerkbestuur tot de bloemengroep en van diaconie tot de nieuwe jongerengroep.

Alle groepen en commissies kregen een stem, een gezicht. Zij presenteerden zich na afloop in het zijpad aan de kerkbezoekers, hopende gelovigen te inspireren om zich bij hen aan te sluiten en nieuwkomers op te kunnen nemen in de geloofsgemeenschap van de Augustijnenkerk. Tijdens de viering werd ons voorgehouden dat het Onzevader bidden en Alleluia zingen ons niet meteen tot een goed christen maakt, daar is bijvoorbeeld ook een steentje bijdragen aan de samenleving voor nodig. Want zoals voorganger Joost Koopmans het zo mooi verwoordde: 'Een kerk is niet enkel een gebouw van stenen maar een gemeenschap van mensen. Samen zijn wij de Augustijnenkerk.' Gezien het aantal mensen dat met de vertegenwoordigers van de diverse groepen een praatje kwam maken en na afloop een kopje koffie bleef drinken, zit het met de gemeenschapszin wel goed.



*De foto's
zijn
gemaakt
door Peter*

"IK VOEL ME SOMS MARTHA EN DAN WEER MARIA"

Vraaggesprek met Hannie Wittgen

Hannie Wittgen-Migchielsen geeft leiding aan de groep Gemeenschapsopbouw, zingt bij de " 't Sove-koor " en treedt regelmatig op als lector. In onze kerkgemeenschap is zij een van de meest actieve "levende stenen". Reden voor de redactie om eens met Hannie te gaan praten en van haar te horen wat de drijfveren zijn achter haar inzet.

Hannie, vertel eens over je jeugd en over wat daarna kwam.

In september 1944 ben ik, vlak voor de bevrijding van Tilburg, in deze stad op de Bredaseweg geboren. Ik was de oudste in een gezin van vier kinderen. Als kleuter ben ik verhuisd naar Heerlen waar mijn vader personeelschef werd bij de *Limburgsche Tram Maatschappij*. Mijn vader had in zijn werk dikwijls te maken met mensen die problemen in hun leven hadden. Hij trachtte te helpen en vertelde daarover. Dat heeft mij sterk beïnvloed.

Na de lagere school heb ik het diploma HBS-A gehaald en vervolgens heb ik de kweekschool gevolgd. Mijn eerst baan was leerkracht van de eerste klas van de Mater Dei-school in Heerlen. In dat eerste jaar moest ik als beginnend onderwijzeres veertig kleine meisjes voorbereiden op de Eerste Communie. Iets wat ik daarna nog vele malen heb mogen doen.

In 1969 trouwde ik in Heerlen met Peter, net als ik een Tilburger. In die tijd was het nog gebruikelijk dat je ontslagen werd als je trouwde. In verband met het werk van Peter zijn we naar Berkel-Enschot verhuisd. In 1970 en 1972 werden hier onze twee kinderen geboren. De oudste één dag nadat ik de Eerste Communiemis had gedirigeerd! Ik werkte toen als invaller.

Daarna zijn we naar Waalre verhuisd waar ik tot 1997 in het lager onderwijs heb gewerkt als leerkracht en als remedial-teacher. Vooral kinderen met leerproblemen vroegen mijn aandacht en hen heb ik speciale hulp mogen geven. In deze jaren ben ik steeds kerkelijk actief geweest. Zowel binnen als buiten schoolverband: catecheselessen gegeven, geholpen bij gezinsvieringen, zingen, voorbereidingen voor dopen enzovoorts. Achteraf besef ik dat de vier pijlers waarop veel gemeenschappen het "kerk-zijn" baseren, in mijn bezigheden aanwezig waren: catechese, diaconie, liturgie en gemeenschapsopbouw.

In 1997 ben je gestopt met werken, zei je zojuist. Toen had je er genoeg van?

Nee, dat was noodgedwongen. Ik werd ernstig overspannen. Ik moest de tol betalen voor mijn manier van werken. Ik probeerde alles helemaal goed te doen en trok me de problemen van anderen veel te veel aan. En ik was niet assertief genoeg. Ik kon geen nee zeggen als er een beroep op me gedaan werd.

Hoe ben je daaruit gekomen?

Met hulp van een psycholoog ben ik uit het dal gekomen. Maar toen werd er kort daarna bij mij, twee keer met 'n tussenpose van vier jaar, kanker ontdekt. Operaties, chemo's en alles wat daar dan bijhoort. Ik heb die jaren veel steun aan mijn geloof gehad.

Hoe bedoel je dat? Hoe ervaarde je dat?

Ik had het gevoel dat er iemand voor mij was. Mijn geloof is in die jaren verdiept waardoor ik gevoeliger ben geworden. Gevoeliger voor teksten in psalmen of liederen die me intens kunnen raken. Psalm 139 bijvoorbeeld: Heer, die mij ziet zoals ik ben / Dieper dan ik mijzelf ooit ken / kent Gij mij, Gij weet waar ik ga / Gij volgt mij waar ik zit of sta. /Wat mij ten diepste houdt bewogen / 't ligt alles open voor uw ogen. Of een aantal liederen bijvoorbeeld van Huub Oosterhuis. Die kunnen mij tot tranen toe bewegen.

In deze tijd heb ik de *toerustingscursus voor vrijwilligers in de kerk* gevolgd. Dat heb ik met heel veel plezier gedaan en ik heb daar veel van geleerd.



Na Waalre kwam Eindhoven?

Ja, in 2002 zijn we hier in Eindhoven komen wonen. Ik maakte toen vrij spoedig kennis met het *Open Huis* van de Catharinaparochie. Ik werd getroffen door de nabijheid van mensen in nood. Al tien jaar ben ik daar als gastvrouw actief. Een halve dag per twee weken. In deze jaren was ik ook oppas-oma, één dag per week, voor onze twee kleinzonen.

Wat doet een gastvrouw?

Vooraf een luisterend oor bieden. Onze gasten zijn vaak sterke mensen die het hoofd moeten bieden aan moeilijke omstandigheden. Omstandigheden waar ze vaak door tegenslag in terecht zijn gekomen en die iedereen kunnen overkomen. Het verlies van werk, het verlies van een geliefde, een scheiding, vereenzaming. Soms komen deze mensen in een circuit van drank of drugs en raken hierdoor verder in moeilijkheden. Belangrijk is dat deze mensen zich "gekend" weten. Dat er naar hen geluisterd wordt, dat er belangstelling voor hen is. Je krijgt door dit werk ook veel terug.

Wat bedoel je daarmee? Wat krijg je terug?

Het geeft je een zekere voldoening. Vooral als gasten soms tegen je zeggen dat ze het fijn vonden dat ze langs mochten komen, of laten weten dat ze het gewaardeerd hebben dat er naar hen geluisterd is. En het helpt je ook om je eigen tegenslag of narigheid te relativiseren. Wat ik ook heel prettig vind, is de maandelijkse training die we als gastvrouwen krijgen. In groepsverband bespreek je dan wat je hebt meegemaakt. Er worden rollenspellen gedaan en je krijgt adviezen. De wandelingen door Eindhoven met de ex-daklozen geven ons veel informatie. Met dit werk proberen we handen en voeten te geven aan Mattheus 25: *Al wat ge aan de minsten der mijnen hebt gedaan, hebt ge aan Mij gedaan*". De rode draad in mijn leven is het aanwezig zijn bij mensen die het moeilijk hebben.

Het gastvrouwschap vraagt veel tijd en energie. Daarnaast doe je ook heel veel voor de gemeenschap van de augustijnenkerk.

Samen met anderen werk ik mee in de groep *Gemeenschapsvorming*. We organiseren de *Startzondag*, de bijeenkomsten voor de vrijwilligers, jubilea, welkom heten aan de nieuwe kerkgangers, enzovoorts. Ik doe mee met de lectorengroep en ik zing. Dat zingen doe ik overigens nu al zo'n zes jaar bij 't oecumenisch koor *SOVE* waar veel liederen van Huub Oosterhuis in het repertoire zitten. Vroeger zong ik bij het Slavisch Byzantijns Koor en 'n Cantorij in Waalre. Heerlijk vond ik dat! Augustinus zegt bovendien: *Zingen is twee keer bidden*.

Ik ben nu zo'n anderhalf jaar actief in de Augustijnenkerk. Het is voor mezelf heel inspirerend. De paters zelf zijn ook heel inspirerend. Ieder op zijn eigen manier. Ik ben dankbaar om hier te mogen werken. Samen je schouders ergens onder zetten. Van losse stenen samen iets moois maken met Jezus als specie. Ik zou het geloof niet kunnen missen in mijn leven. Ik voel me soms Martha en dan weer Maria uit het verhaal van Lazarus: enerzijds het handen uit de mouwen steken en anderzijds het opdoen van inspiratie en verdieping. In het oecumenisch koor zingen we: *Dat een nieuwe wereld komen zal*. Daar geloof ik in.

Als we om ons heen kijken dan lijkt die nieuwe wereld verder dan ooit van ons vandaan. Is dat niet ontmoedigend?

Aan de basis gebeurt nog zoveel moois. Daar moeten we aan blijven werken. Mensen vragen zich vaak af waarom God dit alles toelaat? Dat doet God niet, maar hij maakt ons sterk om ermee om te kunnen gaan. De horizontale lijn met de mensen om je heen, daar wil ik aan meewerken.

Frans Savelkouls

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN

OP ZONDAG 2 NOVEMBER GAAN WE ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN IN ÉÉN EUCHARISTIE VIENEN.

De heiligen van naam die te boek en op de kalender staan, en degenen die heilig zijn in onze eigen kring zijn twee kanten van één medaille. Ieder mens is een reiziger, een pelgrim. Met vallen en opstaan, zoekt hij zijn weg, zijn waarheid, zijn bestemming. Ieder mens laat sporen na, sporen om te volgen en van te leven. De één de ander een gids. Sommige van die gidsen zijn door de kerk heilig verklaard. Anderen, een grote menigte die niemand tellen kan, zijn heilig aan jou en mij. Wanneer het herfst is, de natuur sterft en rusten gaat, komt er tijd voor bezinning. Wie ben ik? Wie waren mijn voorouders? Wat blijft er van ons over?

Degenen die het afgelopen jaar vanuit onze kerk zijn begraven of gecremeerd worden met name genoemd.

Joost Koopmans, osa.

BEZINNINGSACTIVITEITEN VAN START

Op woensdag 17 september gingen onze bezinningsactiviteiten voor het komende seizoen van start. Pater Frans Timmermans van de congregatie van de paters en broeders van de Heilige Geest hield een boeiende inleiding over de geschiedenis van de missie. Hijzelf heeft vele jaren zijn congregatie als missionaris in Afrika gediend en nadien was hij lange tijd algemeen overste in Rome. Zijn verhaal had een algemeen karakter zodat ook wij, en vooral onze eigen missionarissen, zich in zijn bespiegelingen herkenden.



Pater Frans Timmermans

Het Tweede Vaticaans Concilie heeft in de traditionele missielanden veel losgemaakt. Het nieuwe elan dat toen in de Kerk bloeide, was het begin van een nieuwe beleving van missie. Werd voorheen het missiewerk aangepakt naar het voorbeeld van de westerse Kerk, nu kwam de eigen beleving, de eigen creativiteit en de eigen culturele inbreng van de plaatselijke kerken naar voren. De gelovigen in de traditionele missielanden werden zich bewust van hun eigen verantwoordelijkheid voor hun eigen kerk. Natuurlijk in samenspraak met de leiding van de Kerk in Rome. De westerse missionarissen kregen veel meer een dienende rol. Zij begeleiden nu de kerken die zij eens zelf gesticht hebben.

Uitgebreid ging de inleider in op de grote culturele, sociale, maatschappelijke en kerkelijke veranderingen die onze hele wereld nu een ander gezicht geven. Het oude woord *missieland* mogen we niet meer gebruiken. Dat is echt voorbij. De gemeenschappen ver weg duiden we aan met *zusterkerken*. Alle kerken, waar ook ter wereld, zijn zusterkerken van elkaar en als zodanig dienen ze elkaar van steun te zijn en elkaar in hun noden te helpen.

In de levendige discussie kwamen we niet uit het bekende probleem waar veel verantwoordelijken van kerken en kloosterordes mee worstelen: Is het wenselijk om uit verre landen jonge priesters en religieuzen hierheen te halen om bij ons te komen werken? Een beetje gekscherend werd gezegd: *Ze hoeven ons hier niet te komen begraven*. Toch zag de inleider nieuwe kansen voor hen, zelfs hier in ons land. Priesters en religieuzen uit Afrika of Azië kunnen, gezien hun eigen achtergrond, hun eigen karakter en hun eigen attitude, bevolkingsgroepen die totaal niets met elkaar te maken willen hebben, toch bijeen brengen. De inleider ziet, in een verscheurde wereld, daar een nieuwe taak liggen. Op plaatselijk niveau totaal verschillende mensen bijeenbrengen. Dan pas krijgt vrede een echte inhoud. Een prachtige taak van de Kerk voor de wereld.

Dolf van der Linden osa

Een Uur Vrede dankzij mooie samenwerking

Op 20 september waren bijna 200 bezoekers in de Studentenkapel verzameld voor het beleven van *Een Uur Vrede*. Hoofdbestanddeel waren de bouwstenen die werden aangedragen door vertegenwoordigers van zes belangrijke levensovertuigingen (jodendom, islam, boeddhisme, hindoeïsme, christendom en humanisme). In de rituelen werd gebruik gemaakt van het bevrijdingsvuur van Eindhoven. Verder werd de bekende Amnestykaars bevrijd van zijn prikkeldraad.

Deze vredesbezinning kon alleen in deze vorm plaatsvinden door de samenwerking van de Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven (SOVE), de Hoogstraatgemeenschap, de Eindhovense Studenten Kerk en de Augustijnenkerk in de persoon van Joost Koopmans. Hoewel de organisatoren natuurlijk startten vanuit hun christelijke achtergrond, hebben zij expliciet getracht de rituelen, woorden en gezangen zodanig te kiezen dat ze acceptabel waren voor andersdenkenden. Het begintijdstip is daarom ook verplaatst naar het einde van de Sabbath om een bijdrage van de rabbijn mogelijk te maken. En de geplande broodmaaltijd is toch vervangen door een misschien nog mooier lichtritueel. De organisatoren waren zeer tevreden over het resultaat van hun samenwerking. Het ligt voor de hand dat van dit "Bezielde Verband" meer initiatieven zullen volgen.

Van de vredesbezinning zijn geluidsopnamen gemaakt. Een link naar deze opname en naar het bijbehorende boekje is te vinden in een nieuwsbericht op www.kapel-eindhoven.nl.
Rob Weijs

BESTUURSZAKEN

De Beheercommissie vergaderde op 22 september. Onderstaand een samenvatting van wat er besproken werd.

- De viering rond het *sacrament van bemoediging* is, na een goede voorbereiding, goed verlopen.
- Het blijkt ook dit jaar niet mogelijk te zijn om een kerstmarkt in de kerk te organiseren. Het is financieel niet haalbaar.
- De startzondag op 31 augustus is goed verlopen. De presentaties liepen goed en er hebben zich nieuwe vrijwilligers aangemeld: zeven voor de opbouw van de kerststal, twee voor de groep *Gemeenschapsvorming*, een voor de *Schoonmaakploeg* en een voor de *Bloemengroep*.
- De openstelling van de kerk op zaterdagmiddagen is een redelijk succes. Er komen steeds ongeveer twintig bezoekers.
- Er heeft een tweede bijeenkomst met jongeren plaatsgevonden. Er waren zes deelnemers.
- Van 8 tot 15 november vindt in Eindhoven weer het jaarlijks *Glow-festival* plaats. De kerk staat op de nominatie om het decor te worden van een lichtshow die ook in de Keulse Dom heeft plaatsgevonden.

BERICHTEN UIT DE AUGUSTIJNSE GEMEENSCHAP

door Dolf van der Linden osa

Een nieuwe start

Met een groot vertrouwen en realiteitszin heeft pater Piet Stikkelbroeck het prioraat van ons convent overgenomen van pater Louis Mulder. De medebroeders Wim Sleddens, Joost Koopmans en Dolf van der Linden zullen de nieuwe prior assisteren. Samen vormen zij het bestuur van ons huis.



In een overweging tijdens een conventsvergadering heeft pater Stikkelbroeck enkele behartenswaardige woorden gesproken. "Wij zijn een gemeenschap die maar al te goed weet dat de toekomst niet meer vanzelfsprekend is. Maar we geloven nog steeds dat we, hoe dan ook, door zullen gaan. Als ware het door het simpele feit dat we kerk zijn. En de kerk verdwijnt niet. Dat wil niet zeggen dat alles gezapig bij het oude blijft. Zoals alle leven is ook het gemeenschappelijk leven geroepen om te evolueren. Het moet zich aanpassen en zich vernieuwen. Wie deze dynamiek *van-het-zijn* uitsluit is al dood, is al uitgestorven." Verder sprak de prior over de aanwezigheid van het charismata binnen onze groep.

"Ieder heeft zijn eigen talenten en bijzonderheden. Ieder is een uniek persoon. Ieder stelt zijn gaven, hoe bescheiden ook, ten dienst van de gemeenschap." De prior ziet zijn taak in het mogelijkheden scheppen om elkaar nodig te hebben. Nog een zeer belangrijk punt bracht hij naar voren: "We moeten niet alleen maar treuren en piekeren over onze krimp en afbouw, maar optimaal alles blijven doen om getuigenis af te leggen van een positieve en optimistische spiritualiteit. Dat doen we samen als augustijnse gemeenschap. De gemeenschap als zodanig heeft ook haar eigen charisma. Wij zijn elkaar gegeven. Hoe oud en kwetsbaar we ook zijn geworden, toch moge ons leven een uitstraling hebben naar alle mensen die wij ontmoeten."



VOEDSELBANKEN.NL
Eindhoven

Het product voor de maand oktober is: PASTA (macaroni, spaghetti, fusilli, etc..)

U kunt uw gave deponeren in de mand die achter in de kerk staat.

LEZINGEN, CURSUSSEN, ACTIVITEITEN

Cursus: In gesprek met Dag Hammarskjöld

Dag Hammarskjöld was van 1953-1961 secretaris van de Verenigde naties. Vanaf zijn jeugd heeft hij een mystiek dagboek bijgehouden. In deze cursus lezen en bespreken we stukjes uit dit dagboek. Leiding: Theo v.d. Elzen.

Data: 6x: op 14 oktober, en vanaf november t/m maart op de derde dinsdag van de maand. Tijd: 14.00u.-16.00u.

Plaats: Groene Zaal, klooster Mariënhage. Kosten: € 35,- te voldoen op de eerste bijeenkomst.

Informatie en opgave: elzen17@xs4all.nl of 0497-572804

Leerhuis over Luther en de Reformatie

In 1517 worden 95 stellingen van de augustijn Maarten Luther aangeplakt aan de kerkdeur van Wittenberg. Het vormt het begin van de Reformatie, het protestantisme. Er zal worden ingegaan op het leven van Luther, het tijdsbeeld aan het begin van de zestiende eeuw en de ontwikkeling van het begin van het protestantisme.

Leiding: Martien van den Nieuwenhuizen, augustijn. Data en tijd: 3, 10, 17 en 24 november, 14.00u.-16.00u. Plaats: Groene Zaal, Klooster Mariënhage. Kosten: € 6,- per keer of € 20,- voor de hele cyclus. Te betalen op reknr. NL85STRIO0197655408 t.n.v. J. de Klerk o.v.v. naam deelnemer en cursus.

Informatie en opgave: voor 1 november bij m.vdnieuw@gmail.com of 040-2449515

Ontmoetingsverhalen in het Lucas evangelie

In het Lucas evangelie staan vele verhalen over ontmoetingen van Jezus met mensen van zijn tijd. Deze ontmoetingen zijn het begin van iets nieuws. Door samen enkele ontmoetingsverhalen te lezen, ontdekken we welke uitdagende kracht ervan uitgaat voor ons dagelijks leven.

Leiding: pastor Martin van Moorsel. Data: Van oktober t/m maart op de derde donderdag. Tijd: 9.45u.- 11.45u. Plaats: Groene Zaal klooster Mariënhage. Kosten: € 35,- te voldoen aan het begin van de cursus.

Informatie en opgave: mvmoorssel@missie-geest.nl of tel. 06- 41075386/ 0485-336577

Cursus: Wereldgodsdiensten

Deze cursus wil informatie geven en op die manier een bijdrage leveren aan begrip en verwondering over de verscheidenheid van de manieren waarop volkeren op aarde uiting geven aan hun spiritualiteit. Op deze manier kunnen we hopelijk een bijdrage leveren aan meer begrip voor andere religies.

Leiding: Arie v.d. Zon, docent levensbeschouwing. Data: 4, 11, 18, en 25 november, 2 en 9 december. Tijd: 19.30u.-21.30u. Plaats: Groen zaal, klooster Mariënhage.

Kosten: € 35,- .

Informatie en opgave voor 1 oktober: Jacques de Klerk 040-2112137