



# KERK-KRANT

AUGUSTIJNENKERK EINDHOVEN

jaargang 2, nummer 5

13 april 2014

## **GOEDE WEEK EN PASEN**



**"De Drie Kruisen"** (Rembrandt van Rijn, Rijksmuseum Amsterdam)

**De inhoudsopgave van dit nummer vindt u deze keer op pagina 4.**

## **COLOFON**

### **Doelstelling**

De *Kerk-Krant* is een uitgave van de Augustijnenkerk Eindhoven. De *Kerk-Krant* is primair bedoeld als informatiemedium over alle activiteiten die er in en rond de kerk plaatsvinden. Daarnaast wil de *Kerk-Krant* fungeren als bindmiddel tussen kerk en gemeenschap enerzijds en tussen de leden van de gemeenschap onderling anderzijds.

De *Kerk-Krant* biedt een podium aan de leden van de gemeenschap en andere geïnteresseerden om te schrijven over onderwerpen die de Augustijnenkerk of de Kerk in het algemeen raken.

### **Redactie**

Joost Koopmans  
Jacinta Speijer  
Dolf van der Linden  
Marielle Janssen  
Frans Savelkouls

### **E-mailadres redactie**

frans.ans.savelkouls@hetnet.nl

### **Web-site Augustijnenkerk**

www.augustijnenkerk-eindhoven.nl

### **Adres Augustijnenkerk**

p/a Klooster Mariënhage  
Augustijndreef 15; 5611CS Eindhoven  
Rector: pater Joost Koopmans OSA  
Telefoon: 06-53362781



### **Bankrekening Augustijnenkerk**

ING 108 57 90 ten name van *Augustijnenklooster Mariënhage Eindhoven* onder vermelding *Paterskerk* of *Augustijnenkerk*.  
IBAN: NL 35 INGB 0001 085790 BIC: INGBNL2A

### **Elektronische toezending**

Indien u prijsstelt op toezending van de *Kerk-Krant* per mail, dan gelieve u dit kenbaar te maken via het mailadres van de redactie.

### **Volgende aflevering**

De eerstkomende editie van de *Kerk-Krant* verschijnt op 11 mei 2014. Sluitingsdatum voor kopij is 5 mei 2014.

*De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten niet te plaatsen, in te korten of anderszins redactioneel te bewerken.  
Het copyright berust bij de auteurs van de bijdrag*

## **LITURGIEKALENDER**

### **GOEDE WEEK EN PASEN 2014**

*Een goede paasviering kan iets losslaan bij de deelnemers: vreugde, opwekking, blijdschap. Dat is ook de bedoeling van het paasfeest: te midden van alle dood en duisternis, ellende, crisis, agressie en noem maar op, een beetje optimisme bieden, perspectief, lente. Maar is dat geen naïef optimisme? Is godsdienst dan niet een vlucht uit de keiharde werkelijkheid? Wil Pasen dat kruis van Goede Vrijdag toedekken? Nee, dat kruis, die wonden en dat graf zijn er, maar wat wij willen vieren, is dat zij niet het laatste woord over Jezus hebben gehad. Zijn smarten zijn opgenomen in zijn verheerlijkt lichaam. De verrezen Heer wordt afgebeeld met zijn wonden, de paaskaars met de wierookkorrels... Moge dat de vreugde zijn die Pasen ook dit jaar in ons losslaat. Als deze verminkte en begraven Jezus leeft bij God, als Hij de dood heeft overwonnen, dan kan Hij ook ons door de dood heen halen, nu al door dodelijk kwaad, dodelijk verdriet, dodelijk onrecht, en uiteindelijk door de dood van het graf.*

**Zondag 13 april 10.00 uur. Palmzondag.** Palmwijding en passieverhaal. Voorganger: Joost Koopmans. Koor: Schola.

**Maandag 14 april 19.00 uur. Viering van verzoening en vergeving.** Voorganger: Joost Koopmans.

**Donderdag 17 april 19.00 uur.** Viering Witte Donderdag. Voorganger: Joost Koopmans. Koor: Musica Sacra.

**Vrijdag 18 april 15.00 uur. Viering Goede Vrijdag. Kruisweg en kruishulde.** Voorganger: Joost Koopmans. Koor: Schola.  
*U kunt bloemen meebrengen voor de kruishulde.*

**Zaterdag 19 april 21.00 uur. Paaswake.** Voorganger: Joost Koopmans. Koor: Schola.

**Zondag 20 april 10.00 uur. Paasviering.** Voorgangers: Joost Koopmans en Hans van den Berg (overweging). Koor: Musica Sacra.

**Maandag 20 april 10.00 uur. Paasviering.** Voorganger: Piet Stikkelbroeck. Samenzang.

*Op 17, 18 en 19 april bidt het convent 's morgens om 9.30 uur de ochtendgebeden van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Wie daaraan wil meedoen, kan aanschuiven in de koorbanken.*

*Vervolg Liturgiekalender op pagina 4.*

**Zondag 27 april 10.00 uur. Beloken Pasen.** Voorganger: Dolf van der Linden. Koor: Schola.

**Zondag 4 mei 10.00 uur: Derde Paaszondag. Zondag van de arbeid.** Voorgangers: Joost Koopmans en diaken Rob Kosterman, pastor voor de diakonie in Eindhoven. Koor: Musica Sacra.

**Zondag 11 mei 10.00 uur: Vierde Paaszondag. Roepingenzondag.** Voorganger: Hans van den Berg.

*De vastenactie is bestemd voor een nieuwe printer op de Villanovaschool in Manukwari-Papua. Door goed onderwijs (en daarbij is goede apparatuur onontbeerlijk) te geven werken de augustijnen daar mee aan de ontwikkeling van het land. Het streefbedrag is 1000 euro. U kunt uw gift ook overmaken op NL 35INGB 0001 085790 t.n.v Klooster Mariënhage Eindhoven onder vermelding van 'vastenactie.'  
Hartelijk dank.*

**De Augustijnen wensen u een Zalig Paasfeest en goede dagen!**

<b>Inhoud Kerk-Krant 13 april 2014</b>	
<b>Colofon</b>	<b>Pagina 2</b>
<b>Liturgiekalender</b>	<b>Pagina 3</b>
<b>"Wat u ontvangt, dat bent u" (Augustinus)</b>	<b>Pagina 5</b>
<b>Gemengde berichten</b>	<b>Pagina 6</b>
<b>Berichten uit de augustijnse gemeenschap</b>	<b>Pagina 7</b>
<b>Op weg naar een levende liturgie: Zingen</b>	<b>Pagina 8</b>
<b>Redactie Kerk-Krant uitgebreid</b>	<b>Pagina 10</b>
<b>Vluchtelingen zonder papieren</b>	<b>Pagina 10</b>
<b>Meditatiebijeenkomsten in de Catharinakerk</b>	<b>Pagina 11</b>
<b>Financieel overzicht Augustijnenkerk 2013</b>	<b>Pagina 12</b>
<b>Ken uw Kerk: H.Rita</b>	<b>Pagina 13</b>
<b>Goede Vrijdagwake</b>	<b>Pagina 14</b>
<b>Diverse activiteiten</b>	<b>Pagina 15</b>
<b>Kanjerclub Eindhoven</b>	<b>Pagina 16</b>

## **"WAT U ONTVANGT, DAT BENT U"**

**door Aurelius Augustinus**

Wij moeten niet op grond van onze eigen gevoelens, niet op grond van persoonlijke veronderstellingen en ook niet op grond van menselijke bewijsvoeringen, maar op grond van het gezag van de apostel Paulus u voorhouden en inprenten wat het is dat u hebt ontvangen of gaat ontvangen. Hoor dus wat de apostel –of liever Christus bij monde van de apostel- in weinig woorden zegt over het sacrament van de tafel van de Heer. "Eén brood", zegt hij, "één lichaam zijn wij , met velen."(1 Kor 10,17). Kijk, daar zit alles in. Ik heb het in een oogwenk gezegd, maar u moet de woorden wegen. U moet ze niet tellen. Als u de woorden telt, is het een kleinigheid. Als u ze weegt, is het iets geweldigs.

Eén brood, heeft hij gezegd. Hoeveel broden er daar ook zijn neergelegd, het is één brood. Hoeveel broden er vandaag ook over de hele wereld op de altaren van Christus liggen, het is één brood. Maar wat betekent één brood? De apostel heeft er een bijzonder korte uitleg van gegeven. "Eén lichaam zijn wij, met velen". Dit brood is het lichaam van Christus. Sprekend over de kerk zegt de apostel daarover: "U bent het lichaam van Christus en zijn ledematen."(1 Kor 12,27). Wat u ontvangt, dat bent u. Door de genade die u heeft vrijgekocht. U onderschrijft dat, wanneer u met "amen" antwoordt. Dat wat u ziet, is het sacrament van de eenheid.

*(uit: Sermo 229A,1)*

(Bovenstaand fragment is afkomstig uit Aurelius Augustinus *Tot heerlijk brood gebakken, Gedachten over de maaltijd van de Heer*, een uitgave van het Bureau van de Augustijnse Beweging).



## **GEMENGDE BERICHTEN**

### **Welkomst bijeenkomst op 9 april a.s.**

Op 9 april a.s. om 19.30 uur wordt in de Groene Zaal een welkomst bijeenkomst georganiseerd voor nieuwe kerkbezoekers. U bent van harte welkom!

### **Open kloosterdag 10 mei a.s.**

Op 10 mei a.s. wordt het klooster opengesteld voor bezoekers, die onder begeleiding het klooster kunnen bezichtigen.

De beheercommissie stelt voor ook de kerk open te stellen en vraagt de verschillende commissies en werkgroepen of zij hierbij aanwezig willen zijn en op ongeveer dezelfde manier als op 1 september jl. hun werkgroep c.q. commissie willen presenteren. De kerk is dan open van 12.00 – 16.00 uur. We horen graag of u hierbij wilt participeren.



*Deze twee glas-in-lood ramen bevinden zich in een gang in Mariënhage. Links "De Verloren Zoon" en rechts "De Goede Herder". De ramen zijn gemaakt door de Roermondse kunstenaar Joep Nicolas. De foto's zijn van Hans Nohlmans.*

### **Actie 'Doe de Dommel' op 1 juni a.s.**

De gemeente organiseert op 1 juni a.s. de actie 'Doe de Dommel' en vraagt aan alle omliggende gebouwen of zij geopend willen zijn tussen 11.00 uur en 16.00 uur.

Zo ook dus aan onze kerk. Er worden nogal wat bezoekers verwacht en we hebben dus wat mensen nodig die een (gedeelte) van de openingstijd aanwezig willen zijn.

We horen graag of hiervoor belangstelling is binnen uw werkgroep/commissie.

### **Medewerkersbijeenkomst 25 mei a.s.**

Na de mis en koffie op zondag 25 mei willen we de jaarlijkse medewerkersbijeenkomst organiseren. Wilt u dit vast in de agenda opnemen.

Een persoonlijke uitnodiging volgt nog.

## **BERICHTEN UIT DE AUGUSTIJNSE GEMEENSCHAP**

### **Pater Jan Peeters overleden**

Op 23 januari is in ons klooster pater Jan Peeters overleden. Hij was geboortig uit Aalst en is 79 jaar geworden. Jan Peeters deed zijn studies te Nijmegen en te Rome en werd aldaar in 1966 priester gewijd. Hij was vele jaren in Nederland en in Duitsland in de pastoraal werkzaam. Jan Peeters was een uitstekende herder. De laatste drie maanden van zijn ongeneeslijke ziekte heeft hij bij ons doorgebracht. Zijn standvastig geloof en zijn positieve houding hebben op ons allen een diepe indruk gemaakt. De vele vrienden op de begrafenis prezen hem voor zijn inspirerende levenswijze. De familieleden waren zeer dankbaar voor de zorg en steun die hij in ons convent heeft gekregen. Dat hij ruste in vrede.

### **Pater Paul Clement herkozen als provinciaal**

Met ruime meerderheid is pater Paul Clement door zijn medebroeders herkozen als provinciaal van de Nederlandse augustijnenorde. Van alle kanten wordt hem sterkte toegewenst om deze verantwoordelijkheid te kunnen blijven dragen.

### **Jubilarissen**

Zoals u in ons vorige nummer heeft kunnen lezen, hebben pater Louis Mulder en pater Piet Giessen binnen onze gemeenschap hun 50-jarig priesterjubileum herdacht. Er werden vele oude herinneringen over hun leven en werken opgehaald en wij allen herkenden deze verheugden ons erover. Wij wensen hen nog een goede toekomst.

### **Provinciaal Kapittel**

In de paasweek wordt het vierjaarlijks kapittel van onze provincie gehouden. We zijn te gast in Helvoirt in het bezinningscentrum Emmaus. Onze prior-generaal uit Rome zal er met een assistent aanwezig zijn. Flinke delegaties van onze inlandse medebroeders uit Bolivia en Papoea zullen ook deelnemen. Er worden nieuwe bestuursleden gekozen en al onze activiteiten worden zorgvuldig geëvalueerd. Lijnen naar de toekomst worden uitgezet. Veel van onze werkzaamheden bevinden zich in een afbouwfase. Dat vraagt een bijzondere zorg. In gezamenlijke gesprekken bereiden wij ons op het kapittel voor.

*Dolf van der Linden OSA*

### **DANKWOORD**

Beste mensen van de Augustijnenkerk,

Zondag 16 maart heb ik mijn 50 jarig priesterfeest mogen vieren. Wat een tijd denk ik dan! Vroeger keek ik op tegen een medebroeder die 50 jaar priester was. En in mijn ogen was die medebroeder al geweldig oud. Nu heb ik het idee dat ikzelf nog niet zó oud ben! hoewel....

Het was een mooi feest, zowel in de kerk als er buiten. Ik heb er dan ook echt van genoten, juist ook omdat het zo informeel was;fijn elkaar zo ontmoet te hebben.

Dank voor uw aanwezigheid en felicitaties in welke vorm dan ook.Vol vertrouwen gaan we verder.

*Louis Mulder osa*

# **OP WEG NAAR EEN LEVENDE LITURGIE**

## **Zingen**

### **Concertmis**

De Augustijnenkerk in het centrum van Wenen staat bekend om zijn zondagse concertmissen. De kerk zit dan tjokvol. Maar zo gauw de laatste klanken van het Agnus Dei zijn weggestorven (zo ging het althans toen ik er een aantal jaren geleden was), loopt een aanzienlijk deel van de bezoekers de kerk uit. Het concert is immers afgelopen. Voor de mensen die overblijven is deze Mis méér dan een concert. Zij vieren de daden des Heren en nemen deel aan de Eucharistie. Sinds de liturgievernieuwing van het Tweede Vaticaans Concilie wordt de deelname aan de liturgie niet meer opgevat als iets dat zich *voor* het volk voltrekt, maar *door* het volk. Liturgie is een handeling van de hele aanwezige gemeenschap en niet een activiteit van een gedeelte van het volk, bijvoorbeeld het koor. De liturgist Ad de Keijzer zegt het zo: 'Uitgangspunt is niet dat het volk sinds de liturgische vernieuwing *mag* deelnemen aan iets wat vroeger niet mocht. Het is veeleer omgekeerd: het volk participeert *rechtens* en daadwerkelijk in het ritueel op grond van het feit dat het gedoopt is.'

### **Compromis**

De Augustijnenkerk in het centrum van Eindhoven kent een traditie van polyfone en gregoriaanse gezangen tijdens de Eucharistie. Om tegemoet te komen aan het recht van de gelovigen om actief deel te nemen aan de Eucharistie – dus ook in gezang- werden er Nederlandse liederen ingevoerd die op gepaste plaatsen gezongen kunnen worden. Het laatste jaar zijn daar ook acclamaties bijgekomen. Niet iedereen zat te wachten op het Nederlandse lied, maar ook zit niet iedereen te wachten op Latijnse gezangen, hetzij polyfoon, hetzij gregoriaans. Daarom zijn we gekomen tot het huidige compromis. Hieronder volgen nog een paar aantekeningen daarbij.

### **Actieve en passieve deelname**

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie is de liturgie teruggegeven aan het volk, zoals we al zagen. De Eucharistie is een viering door heel de gemeenschap. De gelovigen moeten kunnen meebidden en meezingen. Maar zoals de voorganger een eigen rol vervult, zo kent ook de voorzanger (of het koor) zijn eigen rol. Als de priester bidt, moet hij beseffen dat hij hiermee voor het volk van God de ruimte opent om zich op God te richten. Als de lector voorleest, moet hij er zich van bewust zijn de eerste luisteraar te zijn naar het woord van God. Zo moet ook het koor weten dat het de cantor-rol op zich neemt die het volk de ruimte geeft om in het zingen zelf een antwoord te worden op het woord dat God spreekt. Het volk hoeft dus niet voortdurend actief te zijn in die zin dat het alleen maar bezig is met zelf doen, dat het bijvoorbeeld alle gezangen met het koor meezingt. Zo zie je soms dat een openingsvers of een kyrie-litanie door allen meegezongen wordt, terwijl het gezang is ingedeeld in voorzang en een antwoord door allen. Dat is gedaan om de spanning op te voeren, waardoor er iets aan het volk voltrokken kan worden. Het koor heeft dus zijn eigen rituele rol te vervullen, namelijk om het volk tot daadwerkelijke deelname te motiveren.

### **Onze koren**

Onze beide koren zingen, naast Nederlandse liederen en psalmen, Latijnse gezangen en missen. Nadeel is dat het Latijn geen gangbare taal is en een daadwerkelijke deelname in de weg staat. De liturgist Jungmann omschrijft daadwerkelijke deelname als een meevieren dat verstaat en daardoor vruchtbaar is. Verstaan betekent hier niet alleen 'begrijpen'; het woord wordt ook gebruikt als 'een weten' waaraan deelgenomen wordt. Het gaat om een 'beseffende' deelname, die alleen bereikt kan worden door liturgische vorming. Mensen die hiermee niet zijn opgevoed, zullen zich niet zo makkelijk deelnemer van de viering voelen. Het nadeel van de polyfone misgezangen is dat ze vaak gecomponeerd zijn in het vóór-conciliaire tijdperk. Het 'sanctus' kon toen bv. best vijf minuten duren, omdat de priester ondertussen in stilte de canon bad. Maar nu de liturgie een handeling is van de hele aanwezige gemeenschap, zouden we eigenlijk allen samen het sanctus moeten zingen. De prelatie is een duidelijk voorbeeld van een gebed dat de spanning opvoert en het volk motiveert tot een actieve acclamatie. Maar misschien kun je bij zo'n polyfone 'sanctus' je er ook op instellen om op een actieve manier passief te zijn, dat wil zeggen door in het stil worden ruimte te scheppen in jezelf voor de Ander....

### **Ontwikkeling**

Belangrijk voor onze geloofsgemeenschap is dat we op liturgisch gebied niet blijven stilstaan. Dat we dus ook een ontwikkeling willen doormaken op het gebied van de zang. Toen ik hier pas was, zeiden sommigen: 'we houden hier niet zo van de Oosterhuisliederen.' Maar op de bijeenkomst van 16 maart waarbij 1000 stemmen Oosterhuis zongen, zag ik tot mijn verrassing ook een aardig aantal bezoekers van onze kerk! In de taal van Oosterhuis trilt de taal mee van onze tijd. Onze tijd die verbinding zoekt met het grote verhaal van alle tijden. Nieuwe woorden vinden voor een oud verhaal: dat zie ik als mijn missie. Doe je mee?

*Joost Koopmans OSA*



## **REDACTIE KERK-KRANT UITGEBREID**

De redactie van de *Kerk-Krant* is versterkt door de toetreding van Marielle Janssen. Ons nieuwe redactielid die zich ook met PR-activiteiten zal bezighouden, stelt zich zelf aan u voor.

*Ik ben Marielle Janssen (42 jaar), geboren en getogen in Stratum. Tijdens mijn jaren op de basisschool (St. Jorisschool) ben ik (samen met mijn broers en vrienden) misdienaar geweest in de St. Joriskerk, waar ik ook mijn communie en vormsel heb gedaan.*



*Na geslaagd te zijn van de MEAO heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben ik naar het buitenland (België en Spanje) gegaan om mijn opleiding in Public Relations en Communicatie te volgen. Na vier fantastische jaren, toch weer terug gegaan naar de "Lichtstad" en ben daar sindsdien gebleven om te wonen en werken. Via mijn ouders ben ik in contact gekomen met pater Joost Koopmans en sinds kort heb ik me aangesloten bij het team van de "Kerk-Krant" en hoop de redactie daarbij van dienst te kunnen zijn.*

### **Aan alle die betrokken zijn bij vluchtelingen zonder papieren**

Op 24 april wordt een bijeenkomst georganiseerd voor hulpverleners, politici en kerkelijke werkers over de basisrechten van vluchtelingen.

Ook u bent daarvoor hartelijk uitgenodigd.

De bijeenkomst begint officieel om 17.30 uur. Vooraf is er gelegenheid voor het nuttigen van een broodje en een kop soep.

Na een algemene inleiding wordt er aandacht besteed aan de ontwikkelingen binnen het onderwijs, de gezondheidszorg, de geestelijke gezondheidszorg en op het terrein van recreatie en dagbesteding. Ook is er aandacht voor het onderwerp van het kunnen doen van veilige aangifte als vluchteling.

De bijeenkomst vindt plaats in de huiskamer van de Hoogstraatgemeenschap, Hoogstraat 301 A te Eindhoven.

Opgeven graag vóór 17 april bij Mpanzu Bamenga (tel 040 25 69 517) of per email: [mpanzubamenga@vluchtelingenindeknel.nl](mailto:mpanzubamenga@vluchtelingenindeknel.nl)

Wij hopen op goede ontmoetingen.

Met een hartelijke groet

Namens de Hoogstraatgemeenschap en Vluchtelingen in de Knel

Gerard van de Ven

## **MEDITATIEBIJEENKOMSTEN IN DE CATHARINAKERK**

Elke donderdagmiddag vindt er om 12.15 uur in de Catharinakerk in Eindhoven een korte meditatieviering plaats. De bijeenkomst duurt ongeveer een half uur. Tijdens de viering worden er enkele liederen gezongen, er is een schriftlezing en gedurende tien minuten is er stilte voor eigen meditatie. Het is een oase van rust in het rumoerige centrum van Eindhoven. Loop eens vrijblijvend binnen en schuif stil aan in een bank of neem actief deel in de kring rond het Christus-icoon, het Evangelieboek en de kaarsen. Onderstaande foto's geven een impressie van deze sobere maar intense bijeenkomst.

Aansluitend is er een eenvoudige maaltijd voor dak- en thuislozen waar u ook kunt aanschuiven, een broodje kunt eten en een praatje kunt maken.



De bijeenkomst wordt voorgedaan door diaken Rob Kosterman, de pastor voor de diaconie in Eindhoven. De redactie van de *Kerk-Krant* heeft onlangs een vraaggesprek met Rob gevoerd. In onze volgende editie zal hierover verslag worden gedaan.

# **FINANCIËEL OVERZICHT VAN DE AUGUSTIJNENKERK**

## **OVER HET JAAR 2013**

Onderstaand treft u de cijfers over het jaar 2013 van de Augustijnenkerk aan. U ziet hoeveel geld er gaat zitten in de stookkosten voor de kerk en het verzekeren en onderhouden van de kerk en de inventaris.

Ondanks uw gulle bijdragen in de vorm van kerkbijdragen, collecten, kaarsengeld, giften en misintenties, sluiten we dan toch op een negatieve uitkomst van circa € 10.000,00.

Verheugend is het te melden, dat we inmiddels 52 betalende leden hebben.

<b>BATEN</b>		<b>LASTEN</b>	
Kerkbijdragen	€ 15.477,08	Kosten Eredienst	€ 3.609,54
Collecten/Kaarsen/Giften	€ 26.706,10	Kosten orgel	€ 6.293,11
Misintenties	€ 7.635,00	Kosten koren	€ 1.175,00
Uitvaarten	€ 2.550,00	Kosten pastoraal werk	€ 4.584,23
Huwelijken	€ 400,00	Kosten inrichting kerk	€ 277,28
Dopen	€ 140,00	Kosten speciale diensten	€ 689,72
Overige inkomsten	€ 240,00	Kosten onderhoud kerk	€ 4.386,43
		Kosten energie	€ 31.426,91
		Kosten verzekeringen	€ 9.440,35
		Kosten overig	€ 1.878,31
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 53.148,18</b>	<b>TOTAAL</b>	<b>€ 63.760,88</b>
<b>TEKORT</b>	<b>10.612,70</b>		

In de *Kosten orgel* is een bedrag van € 4.058,12 begrepen voor reparatie.

De *Kosten pastoraal werk* omvatten een eenmalig bedrag van circa € 1.500 voor het ontwerpen en "hosten" van de website en de reprotkosten voor de *Kerk-Krant*.

In het bedrag *Kosten onderhoud kerk* zit een bedrag van € 2.250 voor het repareren en aanpassen van de bliksembeveiliging.

De in deze toelichting genoemde bedragen, met uitzondering van de kosten voor de *Kerk-Krant*, zijn hopelijk eenmalig en zullen in 2014 niet meer op het saldo van invloed zijn.

Goed nieuws is dat, dankzij de zachte winter, in het eerste kwartaal van 2014 de energiekosten circa € 5.000 lager zijn geweest dan vorig jaar.

*Henk van Heesewijk, penningmeester*

## **KEN UW KERK**

Als u de kerk binnenkomt, vindt u links, direct naast de ingang, een kleine nis met daarin het beeld van de *Heilige Rita*. Wie was deze heilige?

Rita werd rond het jaar 1380 in het dorpje Roccaporena in het Italiaanse Umbrië geboren als enig kind van het echtpaar Antonio Lotti en Amata Ferri. Als jong meisje bezocht ze dikwijls het klooster van de augustinessen in het nabijgelegen Cascia. Zij had een speciale devotie voor Johannes de Doper, Nicolaas van Tolentijn en Augustinus. Deze drie heiligen verschenen haar in een visioen en wekten bij haar het verlangen op om in te treden in het klooster. Het lot beschikte voorlopig anders. Op veertienjarige leeftijd werd zij uitgehuwelijkt. Achttien jaar later werd haar man vermoord en Rita bleef achter met twee zoontjes. Rita vreesde dat haar zonen in de toekomst bloedwraak zouden nemen op de moordenaars van haar echtgenoot en zij bad vurig tot God dat Hij haar kinderen hiervoor zou sparen. Haar gebed werd op een wrede wijze verhoord, want de beide jongens stierven op twee achtereenvolgende dagen. Als weduwe zonder kinderen opende zich alsnog de weg naar het klooster nadat zij hiervoor eerst vele moeilijkheden had moeten overwinnen.

Zij leidde een leven vol van ascese en gebed. In haar verlangen om te lijden als Christus zelf, ontving zij een stigma via een doorn uit de doornenkroon. Deze doorn veroorzaakte een blijvende wond op haar voorhoofd. Op hoge leeftijd uitte zij de wens om op bedevaart naar Rome te mogen gaan. Van haar overste kreeg zij hiervoor toestemming op voorwaarde dat haar wond genezen zou zijn. Dit gebeurde inderdaad. Na terugkeer in Cascia opende de wonde zich weer spontaan. Rita overleed in 1447. In 1900 werd zij door paus Leo XIII heilig verklaard.

Het kruis dat Rita in haar rechterhand draagt, verwijst naar haar devotie voor het lijden van Christus. De roos die haar door een engel wordt aangereikt en de rozen aan haar voeten verwijzen naar een legende. Rita lag vier jaar ziek te bed in haar kloostercel toen een verwante haar vroeg of ze iets wenste. Zij antwoordde dat ze graag een roos zou hebben uit het tuintje van haar ouderlijk huis. Het leek een onmogelijke vraag want het was januari. Desondanks werd er aan een dorre struik een roos gevonden die vervolgens aan Rita werd gegeven.

De feestdag van Rita is 22 mei. Omdat ze zoveel geleden had als echtgenote, als moeder en als weduwe, was ze in staat om zich in te leven in de moeilijkheden van anderen. Mede om deze reden wordt de Heilige Rita beschouwd als de patrones van de hopeloze zaken. De kerk bij het klooster in Cascia is aan haar toegewijd. In deze kerk kan men haar lichaam dat in een glazen kist is opgebaard, nog zien.

De Nederlandse augustijnen hebben begin vorige eeuw hun parochiekerk in Amsterdam-Noord aan haar toegewijd. Deze kerk die in 1922 werd ingezegend, is in 1995 buiten gebruik gesteld.



## **Goede vrijdagwake** **bij hen die gevlucht zijn en onschuldig gevangen gezet**

We zijn op weg naar Pasen. Dat gaat door de Goede Vrijdag heen. In onze kerken zal gebeden worden, herdacht worden, gehoopt worden op een andere wereld, waar het onrecht overwonnen wordt.

Als Hoogstraatgemeenschap vieren wij Goede Vrijdag al vele jaren bij het detentiecentrum van Schiphol uit solidariteit met de vluchtelingen zonder papieren. Zij worden daar opgesloten zonder iets misdaan te hebben. Zij wachten zonder te weten wanneer op het moment van uitzetting naar een situatie, waar zij uit weg gevlucht zijn. Vluchten doet niemand zomaar. Paus Franciscus spreekt in zijn brief over Migranten en Vluchtelingen d.d. 5 augustus 2013 over mensen, die in hun hart het verlangen dragen naar een betere toekomst, niet alleen voor zich zelf, maar ook voor hun families en voor de mensen van wie zij houden. Hij roept ons op tot en cultuur van ontmoeting en verwelkoming.



**Samen met de Franciscaanse Vredeswacht bij het Justitieel Complex Schiphol West gedenken, bezinnen en een teken van solidariteit geven.**

Plaats van samenkomst: Hoogstraatgemeenschap, Hoogstraat 301 A Eindhoven

Programma:

Vanaf 11.15 uur	kop soep en boterham
12.00 uur	vertrek met de bus naar Amsterdam
14.00 – 15.30 uur	wake
Ca. 18.30 uur	weer terug in Eindhoven
Kosten	€ 15,00
Opgeven	Hoogstraatgemeenschap: tel 040 25 25 609

Voor meer informatie: [info@hoogstraatgemeenschap.nl](mailto:info@hoogstraatgemeenschap.nl)

*Gerard van de Ven*

## LEZINGEN, CURSUSSEN, ACTIVITEITEN

### *Stiltewandeling met mystieke momenten in de natuur*

Mystiek is een eenheidservaring met de werkelijkheid. Franciscus vond juist in de geschapen wereld ( in Gods vrije natuur) God. We hoeven God niet zover te zoeken als we doorgaans denken.

Datum: 2 mei 2014. Tijd en plaats: 14.00u.-16.00u. Kerkwijkcentrum Tongelre, 't Hofke 153, 5641 AK Eindhoven, links van de Martinuskerk. Kosten: geen, behalve eigen consumpties. Programma: 14.00u. Inleiding vanuit een mystieke tekst uit de Franciscaanse traditie. 14.30u. Stiltewandeling door het Groen Domein Wasven. 15.30u. Nagesprek in het restaurant van Het Groen Domein, Celebeslaan 30. Leiding: Theo v.d. Elzen. Informatie/opgave: Ruud Aalders, [apraalders@onsneteindhoven.nl](mailto:apraalders@onsneteindhoven.nl) tel.040-2448611 en Theo v.d. Elzen,[elzen17@xs4all.nl](mailto:elzen17@xs4all.nl) tel. 0497-572804

## **"Open kloosterdag" op zaterdag 10 mei**

Op zaterdag 10 mei houden wij weer een **"Open kloosterdag"** van 12.00 tot 16.00 uur. Wij stellen het op prijs om voor U onze deuren te openen en U te laten kennismaken met de binnenkant van ons leven en werken. Wij zijn dankbaar dat veel vrijwilligers en medewerkers met ons mee doen om deze dag te laten slagen. Voor meer informatie zie: [www.openkloosterdag.nl/openkloosterdag/](http://www.openkloosterdag.nl/openkloosterdag/)

Na het succes van vijf Open Kloosterdagen (respectievelijk in maart 2000, in maart 2003, in mei 2006 in april 2008 en in juni 2012) zal dit jaar voor de zesde keer een landelijke Open Kloosterdag gehouden worden en wel op 10 mei 2014.

*'Geroepen om te delen'* is het KNR-jaartheme voor 2014. De KNR heeft de religieuze gemeenschappen, die deelnemen aan Open Kloosterdag opgeroepen om hier op aan te sluiten. Inspiratie daartoe vinden we in de apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van paus Franciscus, waarin hij oproept tot een eenvoudige levensstijl en tot solidariteit met de armen. Liever een kerk die verwond en vuil is omdat zij op straat vertoeft, dan een kerk die ongezond is omdat zij zich opsluit in haar eigen veiligheid, aldus de paus. Zijn brief biedt veel stof tot nadenken over de actuele betekenis van vrijwillige armoede.

*Jezus waste de voeten van Zijn leerlingen. De Heer raakt betrokken en Hij betreft de zijnen als Hij neerknielt om hun voeten te wassen. [...] Een evangeliserende gemeenschap raakt in woord en daad betrokken bij het dagelijks leven van mensen; zij overbrugt afstanden, is bereid zich zo nodig klein te maken, en omhelst het menselijk leven, raakt het lijdende vlees van Christus in anderen. [...] Een evangeliserende gemeenschap staat naast mensen op elke stap van de weg, ongeacht hoe moeilijk dit blijkt te zijn of hoe lang het ook mag duren. (Art. 24) Mijn hoop is dat we ons niet zozeer laten bewegen door de angst van het rechte pad af te raken dan wel door de angst om opgesloten te raken binnen structuren die ons een vals gevoel van zekerheid bieden, binnen regels die ons hardvochtig doen oordelen, binnen gewoontes die ons een gevoel van zekerheid bieden, terwijl er aan onze deur mensen staan te verhongeren en Jezus nooit moe raakt ons te zeggen: "Geef hen iets te eten". (Marcus 6, 37).*

Tijdens de Open Kloosterdag zal deze kern van evangelisch leven speciaal onder de aandacht worden gebracht, voorzover deze binnen de spirituele traditie van de ontvangende orde of congregatie steeds centraal heeft gestaan en nog steeds staan.

(Bovenstaande tekst is van de website: [www.openkloosterdag.nl/openkloosterdag/](http://www.openkloosterdag.nl/openkloosterdag/)

## **KANJERCLUB EINDHOVEN**

Van vrijwilligers binnen onze kerkgemeenschap kreeg ik het verzoek om informatie omtrent de mogelijkheden voor het verkrijgen van de *Vrijwilligerspas Gemeente Eindhoven*.

Het Vrijwilligerspunt Eindhoven heeft in samenwerking met een aantal betrokken organisaties de *Kanjerclub* opgericht. De *Kanjerclub* is een club van maatschappelijk betrokken organisaties in (regio) Eindhoven, die het belang van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) onderschrijven. Naast omzetstijging en winst als pijlers voor een gezonde bedrijfsvoering, zien Kanjerclubleden ook dat hun bedrijf gebaat is bij een gezonde (maatschappelijke) omgeving. De *Kanjerclub* ondersteunt de vrijwillige inzet in Eindhoven. Vrijwilligers houden de samenleving bijeen en verdienen daarmee waardering. Het zijn echte Kanjers.

Dankzij de *Kanjerclub* krijgen vrijwilligers toegang tot het Kanjersplatform; een digitale omgeving met daarin kortingen en voordeelacties, digitale trainingen en tests, ontwikkeling van persoonlijke competenties, een online vraagbaak en kennisdeling met andere vrijwilligers, organisaties én de *Kanjerclub*.

Naast het online platform verschijnt maandelijks een speciale Kanjerspagina in huis-aan-huisblad Zondagsnieuws. Met daarin verhalen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, handige tips en natuurlijk kortingsacties die ook op het Kanjersplatform terug te vinden zijn.

Onze Augustijnenkerk is inmiddels aangemeld als organisatie met veel vrijwilligers en als u zich wilt aanmelden bij de *Kanjerclub Eindhoven*, kunt u dit doen via de website <http://jijbenteenkanjer.nl>. U vult dan als organisatie *Augustijnenkerk Eindhoven* in en mijn naam als contactpersoon: Carla Piscaer. Daarna u eigen gegevens en op korte termijn wordt dan de vrijwilligerspas toegezonden.

*Carla Piscaer*



**VOEDSELBANKEN.NL**  
*Eindhoven*

*Het producten voor de maand april zijn:  
**KOFFIE en THEE***

*U kunt uw gave deponeren in de mand die achter in de kerk staat.  
Bij voorbaat hartelijk dank!*