

Overweging: 2e zondag Advent

Thema: Uitzicht door inzicht

waar raakt mijn verlangen jouw verlangen?

Lezingen: Baruch 5,1-9 en Lucas 3,1-6

Zondag 8 december 2024

Mart Hendriks

We horen vandaag twee eigenzinnige mannen, profeten van hun tijd. Allebei mannen aan de zelfkant van de maatschappij. Baruch leeft in de tijd van de Babylonische ballingschap. Verdreven van haard en huis, een vreemdeling, laat hij het hoofd niet hangen. Tegen zijn medeballingen zegt hij: "Kom op, sla de mantel van Gods gerechtigheid om, de Eeuwige kent jullie bij naam. Het zal goed komen met jullie, eervol worden jullie thuisgebracht."

De tweede profeet is Johannes, de roepende in de woestijn. Met bijna dezelfde woorden als Baruch laat hij weten dat het heil niet van de machthebbers valt te verwachten. "Nee," profeteert hij, "alle heuvels worden geslecht, alle kronkelpaden gerecht. Heel de mensheid zal Gods redding zien."

Beide profeten zijn optimistisch ondanks de belabberde situatie waarin ze verkeren. Ze hebben een positieve toekomstverwachting. Het komt goed. Hoe graag willen wij op de dag van vandaag deze boodschap geloven. Ik heb de neiging om op een verwijtend toontje te zeggen 'Beloofd is beloofd'. Maar dat klinkt me ook niet goed in de oren. Het klinkt als een verwend kind dat een pakje open maakt en niet vindt wat het verwacht en dan niet meer in Sinterklaas gelooft.

Toch horen we deze opmerking met regelmaat. Mensen geloven er niet meer in, mensen zien Gods redding voor heel de mensheid niet gebeuren.

Dat is ook begrijpelijk. Politici doen – zonder enige realiteitszin - alsof alles mogelijk is wat zij willen of beloven. Zonde, houdt het dan nooit op! En dan ontkomen mensen ook in kleine kring niet aan verdrietige dingen die hen uit het lood slaan. Blijf dan maar eens optimistisch!

Volgens de 2 profeten in de lezingen zal het ophouden. Ze roepen het van de daken: God bekommert zich om mensen.

Maar zal dat ook echt gebeuren?

Antwoorden blijken niet vanzelfsprekend. Maar gelukkig zijn er ook in deze tijd profetische woorden te horen als we even onthaasten, als we tijd krijgen en tijd nemen. Ik hoorde deze week van Claartje Kruijff die een boek schreef met de intrigerende titel 'God gelooft in mij.' Een heel ander gezichtspunt dan **ik** geloof in God. Zij zegt:

"Een God die in mij gelooft. Stel je voor. Dit idee keert alles voor mij om. Het haalt de druk weg om mijzelf en alles wat ik zou moeten weten te

overzien – wat ik wel en niet geloof of waarop ik vertrouw – ik hoef dat niet allemaal in de steigers te zetten om in mijzelf te kunnen geloven. Ik blijf minder in rondjes draaien en ben niet het middelpunt.

Er wordt al in mij geloofd. Het is aan mij om de uitnodiging aan te nemen”
"Deze gedachte verlicht mijn op de loer liggende somberte en pessimisme in een chaotische wereld op drift. Het is een omkering die mij direct goed doet. Ik word even boven mezelf uitgetild en naast mijzelf gezet opdat ik naar mijzelf kan kijken."

In de bevestiging
mag de ander
geheel zijn zoals
hij is om te
kunnen worden
die hij is maar
nog niet kan zijn:
en hij mag
zichzelf worden
op zijn wijze en
in zijn uur

Dr. Anna Terruwe

Profetische woorden 'God gelooft in jou, in mij.'
Woorden die me herinnerde aan Anne Terruwe die in de jaren zeventig de bevestigingstheorie introduceerde. In de bevestiging(zie links)

Ik hoop dat ieder van ons dit onvoorwaardelijk vertrouwen ooit heeft ervaren. Ik zelf gelukkig wel. Dan weet je ook dat deze Woorden uitdagen. Als iemand zo onvoorwaardelijk in mij gelooft, heb ik ook echt wat te doen. Dan mag er een antwoord verwacht worden, een persoonlijk antwoord gebaseerd op gegeven vertrouwen, op geloof, hoop en liefde. Het antwoord hoeft niet onveranderlijk, dogmatisch te zijn. Je hoeft het ook niet perse zelf uit te vinden. Eigen antwoorden mag je toetsen aan tradities, dromen en geloof binnen een gemeenschap van mensen. Mensen met een belangrijke vraag: "Waar raakt mijn verlangen jouw verlangen, mijn waardigheid jouw waardigheid?"

Profetische woorden bieden ons vandaag een inzicht. Een inzicht in ons eigen kwetsbaar geloven, maar belooft dat het goed komt ook wanneer je de hoop of de moed zou verliezen:

"Een geloof dat uitzicht biedt, geen naïef geloof, nee – juist niet – maar een geloof mét alles wat er is. Met alle twijfel, al wat kwetsbaar is, onze angst en zorgen je toch open durven stellen. Vertrouwen tegen beter weten in soms.

God gelooft in je, horen we de profeten zeggen. Hij denkt aan je van zonsopgang tot zonsopgang. Laten we dit geloof van onvoorwaardelijke liefde blijven delen en zo hoop houden in "Vrede door gerechtigheid"

Dat het zo mag zijn.

Geïnspireerd op: In [De theologie podcast](#) was Claartje Kruijff te gast om in gesprek te gaan over haar nieuwe boek. Bij deze aflevering is er ook een themapagina waarop luistertips en leestips over [geloofwaardig leven](#), godservaringen en [overgave](#)