

Nieuwsbrief december 2024



Agenda

- | | | | | | |
|----|----|-----|-------|---|-------------------|
| zo | 1 | dec | 12.00 | Eerste adventsviering met Feike Weeda | |
| zo | 8 | dec | 12.00 | Tweede adventsviering met Jef De Schepper | kindernevendienst |
| zo | 15 | dec | 12.00 | Derde adventsviering met Rob Kosterman | |
| zo | 22 | dec | 12.00 | Vierde adventsviering met doopoudergroep | kindernevendienst |
| di | 24 | dec | 17.00 | Kinderkerstviering met Feike Weeda | |
| di | 24 | dec | 21.00 | Kerstviering met Jef De Schepper in de H. Maria Magdalenakerk | |
| zo | 25 | dec | | Geen viering | |
| zo | 29 | dec | 12.00 | Oecumenische viering met Jef De Schepper | |
| zo | 5 | jan | 12.00 | Viering Velerlei: een variatie op de bijbel uitbeelden in woord en gebaar | |

Actuele aanvullingen: www.kapel-eindhoven.nl en op: www.facebook.com/kapel.eindhoven

- | | | | | | |
|----|----|-----|-------|--|--|
| zo | 1 | dec | 19.30 | Taizé-vesper in Van Goghkerkje in Nuenen, meer info . | |
| za | 7 | dec | 18.30 | SOVE-viering met Dirk Jan Bierenbroodspot in de Johanneskerk | |
| di | 17 | dec | 19.30 | Amnesty schrijfavond; Huiskamer voor Vluchtelingen, Lichtstraat 376, Eindhoven | |
| di | 24 | dec | 15.00 | Evensong Catharinakerk, zie verderop in deze nieuwsbrief | |



Eerste adventsviering: Ga staan en richt je hoofd op!

Zondag 1 december 12.00 uur

Op deze eerste adventszondag, keren we ons naar binnen. Advent is een voorbereidingstijd, een tijd van bezinning. We worden ons voorzichtig aan bewust van het licht en de hoop, dat met het Kerstfeest tot vervulling komt. Vandaag horen we met elkaar een aankondiging van Jezus over het einde der tijden. Er zullen dan hemelse tekenen verschijnen en van de mensen wordt de kracht gevraagd om op te staan.

Ook luisteren we naar een paar van de Magnificat-antifonen van Arvo Pärt.



Deze viering is voorbereid door Feike Weeda (voorganger), Berna Smit en Carien Miedema.

De viering vindt plaats in de Johanneskerk, Mercuriuslaan 1b, Eindhoven.

Hier kun je de [liturgie](#) downloaden.

De viering volgen via internet doe je via [kerkdienst gemist](#).

Later terugkijken kan via kapel-eindhoven.nl/online-vieringen.

Thuiscollecte:

Draag je onze collectedoelen Vluchtelingen in de Knel en De Huiskamer voor Vluchtelingen een warm hart toe? Maak dan jouw collectegeld over op NL39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. stichting De Kapel, o.v.v. "Collectegeld".

Kindernevendienst:

Er is de mogelijkheid van een kindernevendienst. Wel graag uiterlijk de vrijdag ervoor de [datumprikker](#) invullen. Ieder kind is van harte welkom, ook al kom je voor de eerste keer!

De Kern van ons Beraad

In de overvolle agenda werden vele activiteiten van de afgelopen tijd geëvalueerd: Workshop Liturgische vieringen, Kapeldialoog, vrijwilligersdag en de afscheidsviering van Martin.



Vooruit kijken we naar de workshop Vieringen Velerlei en de Heidag 2025. De Heidag die aan het begin van 2025 wordt georganiseerd, zal een dialoog zijn over de toekomst van De Kapel. Input hierover is altijd welkom.

Naast deze activiteiten is er ook aandacht voor de komende Decemberbrief: het idee is om meer aan onze goede doelen te geven zolang de financiële situatie dat toestaat.

Met enige zorgen kijken we naar het nieuwe rooster en m.n. naar het gebrek aan voorgangers voor alle liturgische vieringen. Dit heeft uiteraard de aandacht van het Kapelberaad.

Erik ter Poorten

Vacature PR-groep ingevuld!



Dat er vanuit De Kapel elke week een nieuwsbericht uitgaat over de aanstaande activiteiten, krijgt veel waardering. Maar het is ook veel werk. Vandaar de oproep twee maanden geleden of er iemand zin had om de Digitale Ontmoetingen, de korte nieuwsbrieven tussen de grote maandelijks nieuwsbrieven in, te maken.

Daniëlle Buise meldde zich en ze heeft inmiddels een paar keer meegedraaid. Naar volle tevredenheid van twee kanten.

Je zou Daniëlle kind van De Kapel kunnen noemen. Want van jongs af aan kwam zij al mee met haar moeder Metta naar het koor, waar zij haar eigen plekje innam. Zo hielp ze ook de koster waar mogelijk.

Van harte welkom in de PR-groep, Danielle!

Namens de hele PR-groep, Rob Weijs



Vooruitblik

Verkoop in De Kapel

Patricia Soton Leyton: handgemaakte textielvoorwerpen

Thea Koot: kaarsen en kaarten



Thea zal op 1 en 15 december haar handgemaakte kaarsen en kaarten weer te koop aanbieden. De opbrengst gaat naar onze goede doelen: De Huiskamer voor Vluchtelingen en Vluchtelingen in de Knel. De kaarsen zijn gemaakt van kaarsvet van gebruikte kaarsen.

Patricia verkoopt haar handgemaakte textielvoorwerpen op 8 en 22 december. Ook deze opbrengst gaat naar vluchtelingenprojecten.



Vierde adventsviering: De kracht van ontmoeting

Ontmoeten, het blijft een magisch woord; wat betekent het voor jou ?

Voor een kleine groep mensen binnen De Kapel was 25 jaar geleden een doopviering de start van ontmoetingen, die tot op de dag van vandaag nog steeds plaatsvinden.

Op zondag 22 december nemen wij je graag mee in ons ontmoeten. De doopoudergroep heet je van harte welkom!

Kinderkerstviering samen met de Johanneskerk: Help je me hopen?



Op kerstavond vanaf 17:00 vieren we als Johannesgemeente en De Kapel samen met de kinderen Kerst. Er is muziek en zang, een heel mooi kerstverhaal, de kerstboom staat er en er komen heel veel lichtjes.

Het thema is dit jaar 'Help je me hopen?' We hopen op het licht, want toen Jezus geboren werd, werd het weer licht in de harten van de mensen. En we hopen op vrede op aarde, zodat alle kinderen op de wereld kunnen spelen en alle mensen en dieren kunnen samen leven.

De viering is vooral bedoeld voor kinderen van de basisschoolleeftijd, jeugdkerk en hun (groot)ouders, maar iedereen is welkom: er is genoeg plek voor iedereen!

Linda van Dijk en Feike Weeda

Viering velerlei: Een variatie op de bijbel uitbeelden in woord en gebaar zondag 5 januari 2025

In deze Viering Velerlei nemen we - al toneelspelend - een bekend bijbelverhaal met elkaar onder de loep.

Zo nemen we de betrokken personen onder de loep en spelen we verschillende rollen uit. Ook verkennen we wat er nog meer gebeurd kan zijn.

Iedereen is welkom en er is ook ruimte om mee te praten en te kijken als je liever niet speelt.



Els Maas, Feike Weeda en Ward Cottaar



Viering Velerlei: Brieven schrijven met Amnesty International

Het was een bijzondere ochtend! We kwamen bijeen in zaal 5, al om 11 uur. De bijeenkomst was voorbereid door Thea Koot, Paul Grooten en twee actieve leden van Amnesty International: Caroline Fieret en Jip van Liempt.

Fijn, dat deze twee Amnesty International vrijwilligers uitlegden hoe Amnesty International is ontstaan. En wat mij aangenaam trof was dat in ongeveer 40 % van de gevallen daadwerkelijk verbetering of zelfs vrijlating van de gevangenen wordt bereikt!

Er was een lezing uit Mattheus, mooie gedichten en lichtpuntjes (successen van Amnesty International). Na al deze mooie woorden, en na nog wat te hebben gezongen, gingen we allemaal enthousiast aan het brieven schrijven. Alles wat we daarvoor nodig hadden lag al klaar: pennen, voorbeeldbrieven, enveloppen en postzegels. Hulde aan de organisatie! En er waren gelukkig ook koffie, thee en koekjes.



Een zinvolle, geanimeerde bijeenkomst, met een klein enthousiast clubje!

Carolien Grooten

Viering velerlei: Themalunch met 'Stem en tegenstem' in gemoedelijke sfeer

Tijdens de woorddienst voorafgaande aan de lunch werd in teksten, lezingen en liederen een duiding en/of verwijzing gegeven naar de kracht van de stem van binnenuit. Die is vaak tegenstrijdig en stelt onze keuzes op scherp. Het begrip 'stem en tegenstem' ken ik vooral als muziekterm. Marie Astrid had voor het intermezzo ook een schitterende compositie uitgekozen waarin dit heel mooi verklankt werd.



De lunch was - zoals we gewend zijn in de kapel - weer ruim voorzien van huisgemaakte gerechten. Na het samen gezongen 'Onze Vader' werd gretig genuttigd van alle lekkers en was de stemming voelbaar gemoedelijk. Aan onze tafel werd vooral geluisterd naar elkaar. Het stukje persoonlijk verhaal was een verrijking.

De kring rondkijkend bij het slotlied zag ik dankbare gezichten die genegenheid en verbondenheid uitstraalden. Met dank en waardering aan de pastoraatsgroep voor hun inzet en voor alle goede zorgen.

Mattie De Schepper-Verspreet

Workshop Viering Velerlei

Bij de workshop Vieringen Velerlei van 24 november vonden weer goede gesprekken plaats. Naast het best wel met tevredenheid terugkijken op wat er dit jaar is neergezet, ging het ook over het nieuwe rooster. Deels wordt dat gevuld met onderwerpen die zich al bewezen hebben, zoals de pastoraatsvieringen, maar als altijd gaan we ook nieuwe dingen doen. Trekkers daarvoor zijn er al, maar we zoeken nog mensen om mee te helpen met de concrete invulling.

Allereerst: maatschappelijk engagement. Veel kapelgangers zijn op allerlei manieren actief op maatschappelijk gebied. Omdat daar verrassingen tussen zitten, lijkt het de moeite waard om daar eens over uit te wisselen. Waarom doe je wat je doet in het maatschappelijk verkeer? Wie weet rollen daar ideeën over samenwerking uit.

En: levensbeschouwelijke liederen. Naast religieuze muziek kennen we ook veel liederen die ons op een andere manier raken. Denk aan het werk van Herman van Veen of Stef Bos. Het is niet moeilijk om een flinke lijst met voorbeelden te maken. Maar de uitdaging voor een Viering Velerlei zit hem er in om een samenhangende keuze te maken en daarover met elkaar te delen.

Als laatste: inclusieve vrede. Misschien het meest uitdagende onderwerp is inclusieve vrede: een volledig andere aanpak van conflicten. Wonderlijk dat het in een tijd waarin oorlog en de gevolgen daarvan dichterbij onze voordeur komen, geen probleem lijkt om veel grotere bedragen beschikbaar te stellen voor defensie. Wapens maken echter meer kapot dan je lief is. "Tot in het derde en vierde geslacht". Een andere benadering is inclusieve vrede: niemand is veilig tenzij iedereen veilig is. Persoonlijke en landelijke belangen loslaten om in samenwerking te komen tot betere oplossingen voor iedereen. Hulpmiddel hierbij is het boek *Veiligheid opnieuw Doordenken*. Gratis exemplaren zijn beschikbaar. Het bevat stof voor meerdere Vieringen Velerlei.



Word je van een (of meer) onderwerpen enthousiast laat dat dan weten via nieuwsbrief@kapel-eindhoven.nl.



Van kleine geloofsgemeenschappen in onze buurt

De Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven heeft ook een filmclub. Elke derde woensdagavond van de maand bekijken ze samen films, die zowel artistiek als inhoudelijk interessant zijn. Ook wordt er uitgebreid nagepraat. Kijk op hun site voor het [programma](#).

Evensong

De Evensong in december zal traditiegetrouw bestaan uit Lessons and Carols. Gezongen worden bekende kerstliederen uit de Engelse traditie.

In de lezingen horen we van de geboorte van Christus, de komst van de nieuwe mens. Het is een teken van licht en leven in een donkere nacht en duistere wereld. Over sommige dingen kun je, zeker in deze tijd, moeilijk spreken: ze zijn te groot en te moeilijk voor woorden, maar dingen laten zich wel bezingen: Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde... Een lied mag klinken als een licht in de nacht.

De Evensong, Lessons and Carols, zal dit jaar twee keer mee te beleven zijn:

- op zaterdag 21 december, 19.00 uur in de Protestantse Kerk in Best (Koningin Julianaweg-Zuid 1)
- op dinsdag 24 december, 15.00 uur in de Catharinakerk.

Dan ook een oproep: De Capella Vesperale wil ook in het komend jaar de evensongs mogelijk blijven maken. Daarvoor is het wel nodig dat het koor enige uitbreiding en versterking vindt. Daarom een uitnodiging aan wie graag vooral Engelse Hymns en koormuziek zingt om (een paar keer per jaar) met de Capella mee te zingen. Wie interesse heeft kan het melden bij Bert Jan van Haarlem, mail: bjvanh57@gmail.com of tel. 040-2366339.



Nieuws Goede Doelen: Vluchtelingen in de Knel



Doneer een slaapzak en help een dakloze de nacht door.

Noodgedwongen slapen er vannacht weer veel mensen buiten in de kou. Nu de winter nadert met vrieskou, is de nood hoog. Ook bij [Vluchtelingen in de Knel](#) is er een toename van mensen die (regelmatig) op straat de nacht moeten doorbrengen. Helaas zit de gemeentelijke nachtopvang vaak vol. Help jij een handje mee?

Graag geven wij de daklozen een lekkere warme slaapzak. Wij zoeken gewassen slaapzakken met werkende rits en het liefst opgewassen tegen lage temperaturen. Heb jij er nog een op zolder liggen? Breng deze dan langs bij ons op kantoor op de Hoogstraat 301b Eindhoven. Check [onze site](#) voor de openingstijden.

Laten we leven

*Laten we leven
De rauwe randjes koesteren
De inhoud van succesvol zijn herzien
Het een keer doen met minder*

*De leegte wat ruimte geven
Rivieren maken met je tranen
Om vervolgens de slappe lach te krijgen*

*Standaard geloven in het onmogelijke
En verandering omarmen
De chaos van je ziel laten zegevieren
Laten we burgerlijk rebels zijn en verstandig naïef*

*Zinnen maken die niet kloppen
En vragen stellen waar we het antwoord
Misschien nooit op zullen weten*

*Laten we liefgeven in plaats van liefhebben
De luchtigheid zien in de zwaarte
En de humor bewaren in de diepte*

*Rauw, maar poëtisch
Rustig, maar wild
Het leven leven
Zoals het leven zelf*

*Britt Nelissen
(little universe, instagram: little_universe.nl)*

Op de DDW kwam ik laatst de dichter Britt Nelissen tegen, die met haar pop-up winkel in het Urban Shopper Shopping Center aan de Torenallee stond. Ze stond in een klein winkeltje, stralend en trots, met haar dichtbundels en poëzie-kaarten. Ik vind dat mooi, als ondernemende jonge mensen met hun eigen creaties zo de markt bestormen. Een poosje geleden had ik haar bundels al eens in een boekenwinkel zien liggen, en nu kom ik haar zelf tegen! Het zijn prachtige bundels over haar verhouding tot de natuur, tot zichzelf en anderen. Mijmeringen en subtiele verwoordingen van haar zoektocht over wat het leven te bieden heeft en hoe ze tussen uitersten navigeert.

En daarbij stelt ze jou als lezer goede vragen om over na te denken, in een wereld en tijd die voor veel mensen best lastig is. Want wat is volgens jou succes? En kun je het uithouden met het gebrek aan antwoorden als je moeilijke vragen stelt? Hoe hou je de humor en elkaar vast als het leven meer om te huilen is? Het antwoord van Britt gaat over je laten drijven op de stroom van het leven, meegaan in het groter proces. "Het leven leven, zoals het leven zelf is".



Feike Weeda

Vliegveldpastoraat: De laatste keer

In de terminal sprak ik een vrouw, die omringd door koffers zat te wachten. Ze vertelde dat ze op reis ging naar Portugal. Ik zei dat ik luchthavenpastor ben. Toen kwam er een heel verhaal over haar gezondheid. Ze had allerlei kwalen, en had daarom ook veel medicijnen bij zich. Sommigen moesten met een injectie worden toegebracht. Daarom zou haar zoon meegaan. Hij was nu even koffie halen. Ze was al vaak in Portugal geweest en had daar altijd erg genoten. Maar dit was waarschijnlijk de laatste keer. Met haar gezondheid zou het alleen maar verder achteruit gaan. Daar kwam de zoon al met de koffie. Ik heb hen een heel goede reis gewenst, en dat ze mooie en goede herinneringen mee terug zouden nemen.



Als je op reis bent, ligt je leven onder een vergrootglas. Het wordt sterk duidelijk, wat je nog wel en niet kan, en wat je gezondheid wel of niet toelaat. Dat het de laatste keer is, wordt scherp gevoeld. En daarmee ook het einde aan de mogelijkheid om te reizen, het einde aan je goede gezondheid, de vergankelijkheid van dit leven. Het wensen van een goede reis, en een behouden thuiskomst, krijgt zo een dubbele betekenis.

Mirjam van Nie, luchthaven pastor

