

## **Homilie Augustinusdag 2024**

### **Thema: Augustinus**

Lezingen: Teksten van Augustinus

Zondag 25 augustus 2024 Rob Kosterman

U kent misschien wel de reclame voor een bepaald merk wasverzachter. Een schattig beertje van Robijn, of iemand die met een licht zwijmelende stem een pas gewassen roze sjaal tegen haar wang houdt om te voelen hoe zacht die wel niet is. De bloemblaadjes vliegen door het beeld, en dat allemaal om een product aan te prijzen.

Weet u, ik moest aan de teksten die vandaag gelezen zijn denken, zachtmoedigheid. En ja, ik hoor u misschien wel denken, het klinkt allemaal zo soft, zachtmoedigheid, liefde, je richten op de ander, gemeenschap en geestdrift. Ideaalbeelden, maar een duiveltje in mij zegt dan meteen.... Het is allemaal zo anders, kijk eens om je heen!!

Een harde wereld, waar het recht van de sterkste geldt. Geen zachtmoedigheid, maar hardmoedigheid, agressiviteit - denkt u maar eens aan de gebeurtenissen gisteren in het Duitse Solingen - korte lontjes. We horen en zien het dagelijks, agressie tegen ambulance personeel, pesten op school, rellen en de boel kort en klein slaan. Steeds meer - ook jongeren- die met messen lopen. Dat op straat, maar ook in de politiek zijn de normen aan het vervagen. En op wereldtoneel, denk maar eens aan de verkiezingen in Amerika. Eigen volk eerst... En dan nog de vele oorlogen die de gewone mensen tot slachtoffer maken. Afschuwelijke beelden! En dan denk ik ook aan de beelden uit de Gaza, Soedan en Oekraïne.

Zachtmoedigheid, gemeenschap, delen wat je hebt, begrip voor de ander. De teksten van Augustinus en de handeling van de Apostelen laten ons een heel ander beeld zien. Een hoopvol toekomst perspectief.

Moedeloos, de goede moed verliezen?

Voor velen is dat gelukkig is dat geen optie. De weg die we in de teksten van Augustinus en de Handelingen deze morgen horen zijn van een heel ander soort. Daarin komt het delen met de anderen, gemeenschap, zorg en liefde tot uiting. Een die de toekomst heeft. De brutalen hebben de halve wereld, zou kunnen, maar de zachtmoedigen zullen de aarde beërven, ja de hele aarde! Wie agressie uitleeft, zal alles verliezen. Maar wie de moed heeft om zacht te zijn, die zal zegen ontvangen, dit is immers de weg die God met zijn wereld voor ogen heeft.

Dan kijk ik even naar het leven van Jezus, want zoals bekend, zijn leven van zachtmoedigheid, van dienen en zorg voor de ander eindigt aan het kruis.

Zie je wel dat botte agressie wint, de hardheid van de hooggeplaatste leiders? Maar dan..... kijk eens drie dagen later, daar zie ik een open graf. Een engel die zegt dat Hij leeft. Daar zie ik de Heer verschijnen aan zijn verbaasde leerlingen. Niet geweld wint, maar de zachte kracht die Jezus' leven leidde. Hij is geen kneus, Hij is werkelijk een Zoon van God.

De agressie, de afrekening heeft tot niets geleid. Jezus de zachtmoedige is niet te stoppen. Hij leeft en dit leven geeft Hij door.

Daarom mag je met Augustinus en de apostelen en vele anderen weten dat deze weg niet dood loopt. Het is een toekomstbeeld, een weg met toekomst met als belofte dat de zachtmoedigen de aarde mogen beërven, Gods nieuwe wereld, de nieuwe hemel en aarde waar gerechtigheid woont.

Zoek zachtmoedigheid, zoek de liefde, zoek het recht, zoek de gemeenschap, dan is er hoop, dan zul je een gezegend mens zijn. Dan leef je dichtbij de Heer en je zult rust vinden.

Zou dat ook geen grotere rust geven van binnen, als je ervoor kiest om af te zien van agressie, geldingsdrang, hard zijn en omhoog willen ten koste van anderen? Wie de moed heeft om zacht te zijn naar anderen, zal ook een zachtheid van binnen ervaren. Rust vinden, want dan hoeven veel dingen niet meer.

We kennen allemaal de woorden van Jezus 'Mijn juk is zacht, mijn last is licht'. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.