

Nieuwsbrief juli 2024



Agenda

- zo 30 juni 11.00 Zomersamenkomst: Picknick en Tolstoj in het groen? óók voor kinderen; zie verderop in de nieuwsbrief
- zo 07 juli 10.00 Oecumenische viering met en ín de Regenboogkerk in Nuenen met Elcke Smits en Ingrid de Graaff en het Koor van De Kapel
- zo 28 juli n.t.b. Zomerviering, informatie volgt via digitale ontmoetingen
- zo 11 aug n.t.b. Zomerviering, informatie volgt via digitale ontmoetingen
- zo 01 sept 12.00 Oecumenische viering: Afscheid van Bert Jan van Haarlem

Actuele aanvullingen: www.kapel-eindhoven.nl en op: www.facebook.com/kapel.eindhoven

- zo 07 juli 19.30 Taizé-vesper in Van Goghkerkje in Nuenen
- di 16 juli 19.30 Amnesty; schrijfafond in de Huiskamer voor Vluchtelingen, Lichtstraat 376, Eindhoven

Water

Levensvoorwaarde én levensbedreigend, levensreddend én levensgevaarlijk.

In de bijbelse verhalen is de zee het doodswater, het water dat je overspoelt, waar je geen vaste voet meer hebt, waar ondergang dreigt.

De golven (en de wind) moeten tot rust gemaand worden en stil worden. De zee: je wordt er uit opgevist en op het droge gebracht. In de zee moet een pad gebaad worden, zodat je veilig en droogvoets je weg kunt gaan en uiteindelijk zal - als alles nieuw zal zijn - er geen zee meer zijn: het water van nood en dood, de machten van ondergang en kwaad zullen er niet meer zijn.

Rivieren zijn het beeld van levenschenkend water. Zij maken de aarde vruchtbaar, doen planten, bomen en gewassen groeien. Zij geven leven en bloei, zodat er geoogst kan worden.

En mensen, zij mogen zijn als bomen, geplant aan rivieren, gedrenkt met water om vrucht te kunnen dragen: het goede doen dat moet gedaan.

Bert Jan van Haarlem

Noot van de redactie:

Dit is de laatste overweging van Bert Jan in onze nieuwsbrief. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor al zijn tot nadenken aanzettende en inspirerende stukjes. **Dank je wel, Bert Jan!**



Picknick en Tolstoj in het groen? Zomersamenkomst, 30 juni

Het is binnen de kindernevendienst al een goede traditie en die willen we voortzetten voor de hele Kapelgemeenschap:

- samen picknicken,
- samen zingen en
- samen een verhaal uitbeelden (van Tolstoj)

Kortom: een activiteit voor de hele Kapelgemeenschap!



Op zondag 30 juni van 11:00 tot 14:00

De Blokhut Irisbuurt, Adolf van Cortenbachstraat 92, Eindhoven

Neem iets mee voor de lunch om te delen met anderen. En om te zitten: neem picknick-kleed, eigen stoeltje of kussen mee. Al zijn er ook wat picknicktafels en stoelen al aanwezig.

Er zijn wc's!

Let op: er is ook op zondag betaald parkeren in de buurt van de Blokhut.

Thuiscollecte: Draag je onze collectedoelen Vluchtelingen in de Knel en De Huiskamer voor Vluchtelingen een warm hart toe? Maak dan jouw collectegeld over op NL39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. stichting De Kapel, o.v.v. "Collectegeld".

Kern van ons Beraad

En ook weer wat berichten vanuit het Kapelberaad:

Allereerst hebben we wat veranderd aan de structuur. De toekomstcommissie had geadviseerd een Dagelijks Bestuur voor de, zeg maar, praktische zaken, en daarnaast een Kapelberaad, voor de bredere strategie, als organisatie te hebben. We hebben op die manier nu een jaar gedraaid en vastgesteld dat er dan heel veel zaken zijn die in beide gremia aan bod komen. Terwijl voor de mensen die alleen in het Kapelberaad zitten, andere dingen weer best onduidelijk blijven. We gaan daarom door met als vanouds weer één Kapelberaad en niet daarnaast nog een Dagelijks Bestuur. Erik ter Poorten is de voorzitter.



We hebben ook gesproken over de zorgen van de PR- groep over de nieuwsbrief: met name het verkrijgen van kopij vraagt vaak veel duw- en trekwerk. Dus ook hier de oproep: lever op tijd in. Dat maakt het een stuk plezieriger om een goede nieuwsbrief te maken.

Het idee is ontstaan om samen met andere geloofsgemeenschappen een viering met Jan Andries de Boer te organiseren. Jan Andries is een pastor die liturgische vieringen opzet waarbij moderne liederen, bijvoorbeeld van U2 of BLØF, zorgen voor verrijking en verdieping.

Daarnaast zijn er heel wat actiepunten afgehandeld. En voor Bert Jan van Haarlem was dit de laatste bijeenkomst als vertegenwoordiger van de voorgangers in het Kapelberaad.

Ward Cottaar



Vooruitblik

Viering met en in de Regenboogkerk 7 juli, 10 uur

In het teken van vieren “samen met een andere gemeente” zal er zondag 7 juli een viering plaatsvinden die voorbereid wordt met mensen van De Kapel en de Protestantse Gemeente Nuenen. Dit zal een oecumenische viering zijn.

Voorganger is Elcke Smits. Het koor van De Kapel zal worden versterkt met mensen van de gemeente Nuenen.

Het adres van de Regenboogkerk is: Sportlaan 5 5671 GR Nuenen.

Afscheidsviering Bert Jan van Haarlem, 1 september

Op 1 september, de eerste liturgische viering na de vakantie, nemen we afscheid van Bert Jan. Bert Jan is jaren geleden al bij ons studentenpastor geweest, laste toen een korte stop in. Daarna kwam hij weer bij ons terug als een van onze vaste pastores. In deze viering zal hij een laatste keer bij ons voorgaan in die hoedanigheid. En daarna zullen we samen uiteraard mooi afscheid van hem nemen.

Wees erbij!

Terugblik



Documentaire: Wit is ook een kleur

Op vrijdagavond 21 juni keken we in de Johanneskerk naar de documentaire “Wit is ook een kleur”, gemaakt door Sunny Bergman. De avond was georganiseerd door de Raad van Kerken naar aanleiding van Keti Koti.

We waren helaas maar met weinig mensen (het schijnt dat er iets met voetballen was), maar dat maakt het thema van deze documentaire niet minder relevant: snappen hoe “wit zijn” je manier van denken over de wereld beïnvloedt, snappen dat voor mensen van kleur de wereld vaak bedreigender en minder kansrijk is.

Zaken waar je je niet schuldig over hoeft te voelen, of die je meteen tot racist maken. Maar wel dingen waar je je van bewust moet zijn, en waar je in je interactie met anderen (van kleur of niet) echt rekening mee moet houden.

Het is confronterend om te zien hoe kinderen blanke poppen slimmer en liever vinden dan zwarte poppen. Ook kinderen van ouders die hun kinderen “kleurneutraal” proberen op te voeden. Onze maatschappij is vergeven van signalen dat “wit” beter is. En het is voor iedereen heel moeilijk, zo niet onmogelijk, om al die (onbewuste) signalen niet te internaliseren.

Mocht je de documentaire nog nooit gezien hebben. Kijk er naar op <https://www.2doc.nl/> (waar ook nog veel ander leerzaams te vinden is).

Ward Cottaar

Viering Velerlei: Dag van de Vluchteling

Nu noodopvang de norm lijkt te zijn geworden, in een politieke sfeer van polarisatie en gemanipuleerde beeldvorming en met een toenemende vijandige houding jegens asielzoekers, is één Viering Velerlei wijden aan het vluchtelingenvraagstuk simpelweg te weinig. Dat bleek de conclusie van een deel van de deelnemers aan de viering op zondag 16 juni die in het teken stond van migratie en asiel. Samen met een grote groep Kapelgangers plus enkele mensen online verbonden, hebben we stilgestaan bij gevoelde boosheid en frustratie over de steeds schrijnender wordende situatie in Nederland.

We hebben ons laten inspireren door mensen als Hein de Haas (met zijn boek 'Hoe migratie echt werkt') en Mirjam Vossen (met haar boek 'Voorbij de borrelpraat') en geluisterd naar hun kritiek op de onwaarheden en ongefundeerde meningen. En hun pleidooi voor een meer humane, zo je wilt christelijker houding jegens vluchtelingen. Het boek van Sybe Schaap: 'Het rancuneuze gif' kwam ook ter sprake. 12 Jaar na de verschijning blijkt het actueler dan ooit: de asielzoeker als schuldenbok, de witte Nederlander als slachtoffer met zijn woningnood, wachtlijsten en oplopende zorgkosten. Het arbeidsmigratievraagstuk met haar vraag naar goedkope arbeidskrachten als olifant in de porseleinkast. Na afloop was er genoeg stof om na te praten en ook via mail kwamen nog hele fijne reacties binnen.

De eindtekst van Havel was als balsem op de ziel: ieder van ons moet bij zichzelf beginnen. Als wij allemaal moesten wachten tot de ander begint, zou er geen eind aan het wachten komen." Die oproep bleek niet aan dovemansoren gericht. is er een lees-en gespreksgroep opgezet die met het thema binnen onze Kapelgemeenschap aan de slag wil gaan. Jullie gaan daar ongetwijfeld nog van horen.

Sjef Ernes

Workshop Liturgische vieringen

Hier had een stukje moeten staan over de workshop Liturgische Vieringen op 22 juni. Maar helaas, met te weinig inschrijvingen voor deelname is die niet doorgegaan.

Tegelijk vinden we het wel heel belangrijk om samen nog eens na te denken over deze vieringen. Ook de benoemde onderwerpen in vorige workshops willen we samen graag uitwerken. En al heerst er, althans naar mijn indruk, best wel tevredenheid; dat betekent niet dat je niet af en toe eens kritisch, creatief en opbouwend ernaar kunt kijken. Met misschien wel de conclusie: we blijven doen wat we doen. Maar mogelijk ook met mooie, nieuwe aanvullingen.

We zullen deze samenkomst nu organiseren op het moment van een Viering Velerlei in het najaar. Een datum volgt zo snel mogelijk.

Ward Cottaar



Pastoraatsviering: themalunch

Op 2 juni was er in De Kapel weer een themalunch, voorbereid door de pastoraatsgroep. Altijd al graag aanwezig bij deze vieringen, werd ik deze keer nog extra aangetrokken door het intrigerende thema "Bucketlist of Reservetijd". Met het eerste heb ik helemaal niets en het tweede deed me toch vooral denken aan het stukje extra leven wat iemand mag genieten, als een verwachte dood nog even uitblijft. Heel benieuwd dus welke nieuwe inzichten of gedachten deze viering mij zouden gaan brengen.



Kathinka nam ons mee in de gedachten van de pastoraatsgroep en voerde ons speels vanuit woorden over ouder worden en over de tijd die ons nog rest, naar een actieve houding met vragen over de weg die we willen afleggen en over hoe we daarbij van betekenis kunnen zijn. In de teksten werden we uitgedaagd om met nieuwe fantasie in het leven te staan en om gelukkig "au" te kunnen zeggen zoals de olifant die met een beurs lijf danst met de eekhoorn. En zingend zetten we elkaar in het licht en voelden we waarom en waar we heen gaan.

Daarna gingen we aan tafel om – terwijl we lekker aten van wat door iedereen was meegebracht - ons samen te verdiepen in het thema. Aan mijn tafel hebben we nog zitten stoeien met dat woord "Reservetijd". We hadden het erover dat je eigenlijk steeds een vorm van reservetijd krijgt na een sleutelmoment in je leven, bij veranderingen in je leefsituatie, zoals wanneer de kinderen uit huis gaan, als je met pensioen gaat of als je alleen komt te staan. Op die momenten moet je je immers weer opnieuw gaan afvragen hoe je je leven gaat invullen. Daarop opperde iemand het woord "Toegewijde tijd". Omdat het erom gaat dat je de tijd van leven die je hebt met toewijding invult. Toewijding aan je idealen, aan de mensen om je heen, aan jezelf. Er werd ook opgemerkt door iemand dat je je leven zo zou moeten invullen dat je aan het eind van je leven kunt zeggen dat je geweest bent wie je bedoeld was te zijn.

Het was een fijn en boeiend gesprek met veel stof tot nadenken en boekentips om mee naar huis te nemen. Het boek Reservetijd van Elsa Joubert staat op mijn lijstje.

Inge Schets



Kiezelsteentjes

Ook nu weer een verzoek vanuit De Huiskamer als een wel zeer praktisch kiezelsteentje: dagelijks wordt voor een veertigtal mensen in De Huiskamer een (warme) lunch verzorgd. Wil je een keer mee koken, meld je aan bij Claudia Klotz (claudia@huiskamervoorvluchtelingen.nl, 06 1898 6558).

Of doneer een keer geld voor een warme maaltijd:

<https://whydonate.com/nl/fundraising/sponsor-een-warme-maaltijd>



Sjef Ernes

TINT: Moderne Liefde

Tegenwoordig zijn het niet alleen de oudere generaties, die kritisch zijn tegenover het gebruik van smartphones. Steeds vaker wordt er erkend dat sociale media een negatieve impact kunnen hebben op je mentale gesteldheid en je wereldbeeld. Ook wordt er ervaren dat veel smartphone-fanaten minder connecties maken in hun directe omgeving. Als je niet om je heen kijkt, weet je ook niet wie daar allemaal is natuurlijk. Ook voor moderne liefde en daten is dan dus een nieuwe strategie nodig.

TINT heeft samen met Studium Generale van de Technische Universiteit Eindhoven een evenement georganiseerd rondom het thema Online Dating. Dit gaat dan over apps zoals Tinder, Bumble, Hinge en een hele hoop meer. Op een vragenlijst, beantwoord door ongeveer 100 studenten, blijkt dat 65% van hen dating apps (heeft) gebruikt, een absolute meerderheid. Toch is 67% van de aanwezige studenten single en dat is vaak niet naar eigen wens. Zijn die dating-apps dan een goede of een slechte zaak? We vroegen het aan dating-expert Tila Pronk (Associate Professor Universiteit Tilburg), die aanwezig was bij het evenement. Zij heeft zich verdiept in deze dating-apps en weet ons meer te vertellen over deze manier van 'moderne liefde en connectie'.



'Tila Pronk vertelt, foto: Maud Staassen'

Als eerste maakt Tila ons meteen duidelijk dat deze dating-apps niet objectief 'goed' of 'slecht' zijn, maar dat dat een stuk genuanceerder ligt; het gaat om hoe je deze apps gebruikt. Veel mensen krijgen namelijk last van een overdaad aan keuzes op deze apps. Hierdoor neemt vaak de interesse in alle potentiële partners af en komen alle gebruikers van de apps in een negatieve spiraal van afwijzing na afwijzing. Niemand springt er nog voor hen bovenuit en ze springen er zelf ook voor niemand bovenuit. Tila geeft aan dat het gemiddeld aantal profielen dat een Tinder-gebruiker in één aandachtsspanne bekijkt boven de 100 is; een hele hoop meer dan wat volgens haar gezond is.

Klopt het dan echt dat smartphones en apps zo slecht zijn, als ze zelfs voor moderne liefde en connectie een obstakel vormen? Niet per se, geeft Tila aan. Zolang je voor jezelf beperkt hoeveel profielen je bekijkt en echt de tijd neemt om de profielen die je bekijkt ook tot je door te laten dringen, is volgens Tila met daten via apps niks mis. Ook blijkt uit onze vragenlijst dat voor een kwart van de studenten het gebruik van dating-apps tot een relatie heeft geleid. Het kan dus zeker voor succes in het liefdesleven zorgen.

Margit van Tuijl, studentenpastor/life coach voor studenten in Eindhoven

***De volgende nieuwsbrief verschijnt op 30 augustus.
Graag kopij uiterlijk 19 augustus inleveren.***



**I have a dream that
my four little children
will one day live
in a nation where
they will not be
judged by the color
of their skin, but by
the content of their
character.**

~ Martin Luther King