

Agenda

- do 28 mrt 19.30 Witte Donderdag viering, samen met Johanneskerk, met Bert Jan van Haarlem
- vr 29 mrt 19.30 Goede Vrijdag viering, samen met Johanneskerk, met Bert Jan van Haarlem
- zo 31 mrt 12.00 Paasviering met Jef De Schepper kindervieringvoorbereiding 'rond de tafel'
- zo 7 apr 12.00 Viering Velerlei met Erik ter Poorten
- zo 14 apr 12.00 Oecumenische Viering met Rob Kosterman
- zo 21 apr 12.00 Viering Velerlei: Inspiratie Impuls met Feike Weeda
- zo 28 apr 12.00 Oecumenische viering met Jef De Schepper
- zo 05 mei 12.00 Viering velerlei met Rob Weijs

Actuele aanvullingen: www.kapel-eindhoven.nl en op: www.facebook.com/kapel.eindhoven

- Za 06 apr 18.30 Sove [Viering met Colet van de Ven - 'Ik krijt des daags'](#) Johanneskerk
- Zo 07 apr 19.30 [Taizé viering](#) in Van Goghkerkje in Nuenen.
- Zo 23 apr 16.00 [Evensong](#) Catharina Kerk

Ter overweging

Het is volgens het slot van het Marcusevangelie een raadsel en een wonder dat wij het evangelie van Jezus Christus kennen. In wat waarschijnlijk oorspronkelijk het laatste vers van zijn boek is schrijft de evangelist over de vrouwen die vroeg in de morgen naar het graf van Jezus waren gegaan en daar het bericht van Jezus' opwekking uit de dood hebben gehoord:

'...en zij zeiden niemand iets, bang waren zij immers... '

Marcus laat in het midden hoe anderen dan de drie vrouwen bij het graf hebben gehoord dat Jezus leeft. De vrouwen hebben niemand iets verteld van wat zij hebben gezien en gehoord.

Ik zie hun zwijgen en hun angst vooral als een teken van ontzag en verbazing. Het moet voor hen onwonderlijk en onvoorstelbaar zijn geweest dat Jezus uit de dood is opgewekt. Ze zijn sprakeloos. Ook voor ons is het ongehoord dat iemand opstaat uit de dood.

Veel paasliederen klinken mij daarom wat (te) triomfalistisch. Alsof alle strijd gestreden en alle leed geleden is. Zo is het (nog) niet. Pasen klinkt in een weerbarstige wereld en brengt je soms in het gevecht met wat het leven van mensen aantast.

Tegelijk is er vreugde dat het geen ongelijke en vergeefse strijd zal zijn. Er is blijdschap dat het leven sterker zal blijken dan de dood. Dat is niet altijd makkelijk uit te spreken. Soms is het 'een mens te veel' en tegelijk geeft het hoop en moed. Er is meer dan de verlegenheid en weerbarstigheid die zo kenmerkend zijn voor Pasen. Er mag diepe vreugde zijn dat wij gekend en gezien zijn door de Eeuwige bij wie 'het duister helder zal zijn als het licht'. De gemeente van Christus leeft met het geheim dat wij met Hem sterven en leven.



Bert Jan van Haarlem

Oecumenische viering zondag 24 maart om 12 uur

Palmzondag

Op deze Palmzondag willen we de aandacht vestigen op de dubbelzinnigheid van het gebeuren van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Deze Messias is geen held. Het lijkt eerder een grappenmaker. In ieder geval is het een profeet. Hij is niet duidelijk, net als de tekening op het liturgieblad. We moeten zelf keuzes maken om het voor onszelf scherp te krijgen.



Deze viering is voorbereid door Jef De Schepper (voorganger), Thea Koot en Trix Eftting.

Kindernevendienst

Er is de mogelijkheid van een kindernevendienst. Wel graag uiterlijk vrijdag 22 maart de [datumprikker](#) invullen. Ieder kind is van harte welkom, ook al kom je voor de eerste keer!

Hier kun je de [liturgie](#) downloaden.

De viering volgen via internet doe je via [kerkdienst gemist](#).

Later terugkijken kan via kapel-eindhoven.nl/online-vieringen.

Thuiscollecte: Draag je onze collectedoelen Vluchtelingen in de Knel en De Huiskamer voor Vluchtelingen een warm hart toe? Maak dan jouw collectegeld over op NL39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. stichting De Kapel, o.v.v. "Collectegeld".



DE GOEDE WEEK

Terugblik

• Voorbereiding Rond de Tafel viering

Zondag 3 maart hadden we de eerste voorbereidingsbijeenkomst op de Rond de Tafel viering. We besteedden aandacht aan de namen van de kinderen en namen in de bijbel: de naam van God; Ik Ben die Ik Ben (verhaal van Mozes en de brandende braamstruik); Johannes, zoon van Zacharias en Jezus, zoon van Maria....

God wordt ook wel eens 'Onze Vader' genoemd. Zo begint een belangrijk gebed. We zingen samen het Onze Vader uit de Kapel.

Onze namen staan in de palm van Gods hand, zeggen ze wel eens. We vragen ons af, of God wel handen heeft. Misschien is God wel alles....

We hebben het ook over de 'oude bijbel' die heel dik is en de 'nieuwe bijbel' die veel dunner is. In het nieuwe deel gaat het over Jezus. Toch zijn de oude en nieuwe kinderbijbel even dik. De kinderen 'raden' dat er veel verhalen over geslagen zijn - en zo is het.

Maar we zijn niet onze namen, wie zijn we dan wel? Verhaal van de Steenhouwer die steeds iets anders wil zijn en uiteindelijk blij is met wie hij eigenlijk is. Het verhaal van de koe leert ons dat we mogen zijn, die we zijn.

De kinderen kunnen al veel....

Ze maken een zon met stralen, waarop ze mogen aangeven, wat ze al goed kunnen/wat ze leuk vinden. Papa's en mama's mogen ook iets toevoegen op de stralen.

Volgende bijeenkomst is op Eerste Paasdag: 31 maart om 12.00 uur.

We gaan het dan over het leven van Jezus hebben.



Berna Smit

• 17 maart doopviering



Zondag 17 maart was er een Doopviering in De Kapel.

Ella Victoria werd gedoopt. Samen met haar grote zus, ouders, grootouders, familie en vrienden kwam ze in haar mooiste kleren naar De Kapel.

Met een aantal Kapelgangers en natuurlijk weer het koor hebben we haar verwelkomd! En met Marie-Astrid en de voorganger Bert Jan van Haarlem. We zongen en hoorden mooie liederen die niet zo vaak meer klinken en het fluitspel van Elcke maakte het nog feestelijker. We zagen een vertederend kindje en hoorden woorden om over na te denken.

De doop zelf was een ontroerend moment, met zalving met gewijde olie die kwam van de "buren" van de Thomaskerk. We leerden dat de Gemeente van Jezus zou moeten uitgaan van de kleinsten en wat zij nodig hebben, dat wij zouden moeten dienen en elkaar dragen en verdragen.

Ik was erg geraakt door deze dienst, de samenhang en de saamhorigheid. Als je er niet bij kon zijn, het is zeer de moeite waard om terug te kijken!

Carolien Grooten

Vooruitblik

• 7 april Viering Velerlei

Waar loop je warm voor, waar steek je jouw energie in en hoe inspireer je elkaar?

In deze bijeenkomst laten we ons inspireren door persoonlijke verhalen en ervaringen, inspirerende voorbeelden en hoe je verbinding kunt maken met anderen.

Bas Sturkenboom, Erik ter Poorten en Jaap Nauta

• 21 april inspiratie impuls

Inspiratie Impuls 'Luisteren naar je lichaam'

zondag 21 april 2024, 12:00-14:00 in de Johanneskerk Mercuriuslaan 1b, Eindhoven

Vanuit De Kapel Eindhoven, werkplaats voor oecumene, organiseren we een paar keer per jaar een Inspiratie Impuls. Het is een korte middag, waar inspiratie en ontmoeting centraal staan. Zo is er een meditatief moment en kun je kiezen uit inspirerende workshops. De middag is spiritueel, bezinnend en creatief: een moment om verbinding te ervaren en nieuwe inspiratie op te doen.



Deze keer is het thema 'Luisteren naar je lichaam'. Het is intussen volop lente: mens en natuur zijn weer actief geworden en druk bezig. Daarbij wil je waarschijnlijk de grenzen van je lijf respecteren en er niet over heen gaan, trouw zijn aan haar signalen. Het lichaam is ook een tempel voor de ziel, dus je mag er goed voor zorgen. Met ons lichaam nemen we al bewegend, werkend en genietend deel aan de schepping.

We beginnen de bijeenkomst centraal met o.a. een tekst uit de Bijbel, een gedicht en een loopmeditatie. Na een korte pauze en (zelf meegebrachte) lunch, delen we ons op in kleine workshops waarin je je met de volgende vragen kunt bezig houden:

- Hoe hou je balans in je lijf? (Berna)
- Welke gebeds-gebaren en houdingen passen bij mij? (Feike)
- Wat heeft mijn lichaam nodig? (Margit)

Over voorgaande edities kun je informatie vinden op de website via deze link: <https://kapel-eindhoven.nl/inspiratie-impuls/>. De Inspiratie Impuls staat open voor iedereen, dus wees welkom en neem gerust iemand mee (aanmelding is niet nodig)!

Berna Smit, Feike Weeda en Margit van Tuijl



Zet alvast
in de
agenda!

Zaterdag 25 mei
Workshop Vieringen Velerlei
14 uur

Kieselsteentjes

In de rubriek Kieselsteentjes blijven we aandacht geven aan concrete kleine kieselsteen-vragen, dit keer weer vanuit de Huiskamer/het Jongerenhuis.

1. Nieuw is hun vraag om een versterking van hun communicatiewerkgroep met inzet van slechts 5 uurtjes per maand. Deze werkgroep pakt diverse activiteiten op om de bekendheid van de Huiskamer te vergroten. Zij hebben een nieuwe flyer ontwikkeld, de website is vernieuwd, de nieuwsbrief verbeterd, donatie-acties zijn gestart en er is een communicatieplan. Als daar iemands passie en kunde ligt, neem dan met hen contact op!
2. We herhalen hun eerder gedane oproep voor materiële zaken. Ook al lijkt de lente door te breken, voor vele Huiskamerbezoekers blijft Nederland een koud kikkerlandje. Dus mocht je je winterkast opruimen, handschoenen, sjaals en mutsen blijven meer dan welkom. Ook een herhaling van hun oproep voor naaimachines. In hun naaiatelier wordt kleding uit de weggeefwinkel hersteld en op maat gemaakt. Donaties van stoffen en meubelen geven fantastische mogelijkheden voor het nieuwe project "designkleding", wat leidt tot een complete outfit. Heb jij nog een naaimachine te geven?
De Huiskamer vindt het prima als je belt om te kijken hoe je spullen bij hen komen. Bel Claudia Klotz - Coördinator activiteiten. T. 0618986558



Sjef Ernes

Nieuws uit de Huiskamer voor Vluchtelingen

Marcel fietscoach: ook iets voor jou?

Kortgeleden heeft Marcel van de Huiskamer op uitnodiging van de gemeente en de Fietsbond een training gevolgd om nieuwkomers op een veilige manier te leren fietsen. Enthousiaste docenten van de Fietsbond gaven een training met nieuwe inzichten, theoretische zaken en praktische tips! We kunnen nu in de Huiskamer onze mensen op een juiste en veilige wijze leren fietsen.

In maart wordt er nog een opleidingsdag verzorgd en aan het einde van de dag ben je een gecertificeerd fietscoach! Ben jij enthousiast om onze doelgroep te leren fietsen neem dan contact op met de Huiskamer voor de training. Contact Huiskamer Marcel

Berends: marcel@huiskamervoorvluchtelingen.nl



Stille Week

Blad afgerukt
door winterstorm, vormt
voedingsbodem voor
nieuw leven.

Er wordt gezongen
in de toppen. Naakte
takken beven.

Zij fluisteren een
eeuwenoud verhaal.

Het oude hout herpakt zich.

Straks wordt er weer
genesteld in haar kruin.

Het jonge groen
vertakt zich.

***De volgende nieuwsbrief verschijnt 26 april.
Graag kopij uiterlijk 15 april inleveren.***