

## **Overweging: 33e zondag door het jaar**

### **Thema: Iedereen heeft talent**

Lezingen: Matteüs 25,14-15.19-20

Zondag 19 november 2023 Annelies Rosier

*Bijzonder: Werelddag van de armen*

Een nichtje van mij, 24 jaar en even oud als mijn zoon, is al vanaf haar 13<sup>e</sup> ziek. Dat wil zeggen, toen ging ze van school af en was tot niets in staat. Sinds die tijd, heeft ze therapie na therapie gehad, kreeg allerlei diagnoses, werd verschillende malen opgenomen, woont nu begeleid maar de zin van haar leven ontbreekt volledig. Haar talenten, die ze toch volop moet hebben, liggen ongebruikt. Angst en gebrek aan zin domineren haar leven. Zó jammer!

Een man gaat op reis en vertrouwt zijn bezit toe aan zijn dienaren.

'Vertrouwen' is misschien wel het sleutelwoord in het evangelie. Meestal leggen we deze parabel uit op een moraliserende toon: iedereen heeft talenten, de ene meer dan de andere.

Maar het gaat erom dat we onze talenten goed gebruiken en niet in de grond stoppen. Over zulke mensen wordt een oordeel uitgesproken, evenals de 5 bruidsmeisjes van vorige week.

Dan hoor je er niet meer bij en sta je buiten. Is dat wel eerlijk? Zijn wij als mens wel zo vrij als we denken te zijn?

Heeft de samenleving, waar wij deel van uitmaken, niet een grote impact op hoe mensen zich vrij en verantwoordelijk voelen om hun talenten in te zetten voor het geheel. In bijbelse termen: voor het rijk van God, waar het voor ieder goed is, waar rechtvaardigheid en liefdevolle verhoudingen tussen mensen normaal zijn, waar niemand buitengesloten wordt.

Het is goed om tevoren te weten dat 1 talent al een enorme som geld is, met andere woorden: ieder van de drie krijgt een enorm cadeau.

Het begint met vertrouwen. Je krijgt vertrouwen van een ander en je hebt vertrouwen in jezelf. Daaraan ontbreekt het bij de man met het ene talent, waar we dus vandaag niets over horen.... Hij vertrouwt zijn baas niet, is bang voor de afrekening. Hij blijft in een afhankelijkheidsrelatie hangen en zijn angst is groter dan zijn gevoel van vrijheid met zo'n groot cadeau, dat hij eigenlijk niet aanneemt en waar hij niets mee doet.

Jezus wil juist dat we ons leven in eigen hand nemen, en meewerken aan wat hij het rijk Gods noemt. Niets geen afrekening, geen strenge oordelende rechter, geen grimmige sfeer. Juist vreugde, vrijheid, vertrouwen.

Kun je het mensen kwalijk nemen als ze bang zijn geworden, als ze geen vertrouwen meer hebben, als ze achterover leunen en hun talenten niet ontwikkelen? Zijn wij daar als samenleving niet mede verantwoordelijk voor? Is het niet nog steeds zo dat rijken steeds rijker worden en armen steeds armer?

Gerard van Maasakkers schreef een prachtig lied ("Rozen zijn rood") over een jongetje dat op school een tekening maakt, geheel volgens zijn fantasie en creatieve talenten. Hij kleurt buiten de lijntjes en dat wordt niet gewaardeerd. Zijn talent wordt de kop ingedrukt. Hij past zich aan.

Onze samenleving kent vrijheid, maar geld beheerst wel al ons denken en doen en als je niks te makken hebt, hoe vrij ben je dan, hoe hoor je er bij? Hebben wij als samenleving nog voldoende aandacht voor hen die zich niet meer betrokken voelen, die angstig zijn geworden, die het hoofd maar nauwelijks boven water kunnen houden? Zij hebben toch ook talenten?

Hoe kunnen wij elkaars talenten helpen opgraven en samen ervoor zorgen dat ieder zich vrij voelt om deel te nemen aan de samenleving, om trots rechtop te gaan staan. Om dát wat latent aanwezig is, tot talent te laten uitgroeien en inzetten voor een groter geheel. Ik wens het voor mijn nichtje, dat ze voorbij haar angst komt en durft te leven.

Ook ik heb de antwoorden niet maar ik vind het wel belangrijk om verder te kijken dan een eenvoudig oordeel over iemand die zijn talent begraaft. Want dat is niet wat Jezus predikte en het is ook niet het natuurlijke gedrag van een mens. Zoals de Ier John O'Donohue zegt: Op ontdekkingsreis gaan ligt in de aard van de ziel.

Tot slot: op Youtube staat een prachtig filmpje met als titel 'All that we share'.  
Link: <https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc>

Echt de moeite waard om te kijken! Hoe nieuwe verbindingen tussen mensen kunnen ontstaan als de juiste vragen worden gesteld.  
Er ontstaat vertrouwen en openheid. Daar begint alles.  
Amen.