

Overweging 28e zondag door het jaar

Thema: Allen welkom aan tafel om samen nieuwe toekomst te maken

Lezingen: Jesaja 25,6-10a en Matteüs 22,1-10

Zondag 15 oktober 2023 Mart Hendriks

Als de jongelui van tegenwoordig besluiten een bruiloftsfeest te houden, dan zijn ze daar al heel lang van tevoren mee bezig.

Een bijzondere locatie, mooie bruidskleding, lekker eten. De gasten worden in verband met volle agenda's tijdig uitgenodigd, een ceremoniemeester aangesteld.

Niet alleen het bruidspaar, maar ook de verwachte gasten gaan zich voorbereiden. Ze kijken uit naar het feest, wie ze er allemaal kunnen ontmoeten en bedenken hoe ze het bruidspaar met een origineel cadeau kunnen verrassen en een eigen bijdrage kunnen leveren aan het feest.

In Jezus tijd was het niet veel anders, mensen keken uit naar het feest als ze genodigd werden. Het moest gek gaan als ze niet zouden komen.

Maar in het evangelieverhaal van vandaag gaat het zo gek. Zelfs na een aantal herinneringen komen de genodigden niet. Zij willen blijkbaar niet feesten. Zij zijn zo met zichzelf en hun eigen zaken bezig dat ze geen tijd en geen zin hebben om te komen. Ze hebben niet de behoefte een bijdrage te leveren aan het feest van het leven van anderen, hebben genoeg aan zichzelf.

Het is goed in gedachte te houden dat Jezus deze gelijkenis vertelt aan de hogepriesters en schriftgeleerden, mensen die het helemaal niet zagen zitten dat Jezus omging met het gewone volk, dat hij omging met tollenaars en ander tuig.

Zij zien zichzelf als de uitverkorenen, zij claimen het feest van God die zich verbindt aan alle mensen voor zichzelf. Zij zien voor zichzelf geen rol bij een Jezus-feestje.

Aanleiding voor Jezus om te benadrukken dat Hij iedereen uitnodigt. Moet wel schrikken zijn geweest voor een aantal van die genodigden dat ze ineens naar een feest mogen. Geen tijd om voor te bereiden, gewoon wat kleren uit de kast trekken en gaan zoals je bent.

Maar als het feest dan begint, doet zich een verrassend incident voor.

Er is iemand binnen zonder gepaste kleding – de koning gooit hem eruit.

Kijkt de gastheer alleen maar naar het uiterlijk? Of wil Jezus hier zeggen dat het iemand is die eigenlijk niet mee wil doen?

Iemand die zich er niet op in heeft gesteld en die het feest zou kunnen bederven voor de andere gasten. We kennen ze allemaal wel dat soort gasten: mensen die meer bezig zijn om zelf een vol bord eten en de lekkerste drankjes te krijgen dan om echt een bijdrage te leveren aan het feest.

Wij zoals we hier zitten willen graag ingaan op de uitnodiging en kijken uit naar het feest. We maken er ons vrij voor. Onze feestkleding is de mantel van de liefde. Met de gastheer willen we oog hebben voor alle gasten, luisteren naar wat onze feestgenoten bezig houdt. Iedereen mag meedoen, niemand hoeft in een hoekje achteraf te zitten.

Paus Franciscus heeft ons ook uitgenodigd om met hem en gelovigen onderweg te gaan. In Rome zijn deze weken 365 mannen en vrouwen samen. Ze zitten aan ronde tafels, door elkaar gehusseld, niemand meer dan de ander. En dan vieren ze het leven, luisteren naar elkaar en naar de Heilige Geest, die de Grote Gangmaker is.

We mogen ons met hen verbonden weten. (naar Kees Maas).

We willen ingaan op de uitnodiging: 'Kom aan tafel' om samen de belofte van een nieuwe toekomst te vieren.

We willen het leven tot een feest maken van verbondenheid en liefde, van zorg voor elkaar.

Moge het zo zijn.

Mart Hendriks