

Overweging 26e zondag door het jaar

Thema: Doe wat God wil!

Lezingen: Ezechiël 18,25-28 en Matteüs 21,28-32

Zondag 1 oktober 2023

Joost Koopmans

“Niets is zo veranderlijk als een mens”

: Een spreekwoord dat een heel stuk ervaring weergeeft.

En toch vragen wij van elkaar in de praktijk vaak een stuk onfeilbaarheid. Terugkomen op een beslissing lijkt een teken van zwakte. Je moet flink zijn en doorzetten waaraan je begonnen bent, anders lijdt je gezichtsverlies.

Het blijkt een grote kunst en je hebt er moed voor nodig om te zeggen: “Ik heb me vergist” of “bij nader inzien lijkt me” of “ik heb er nog eens over nagedacht en er met enkelen over gepraat, en het zou misschien toch anders moeten”.

Interessant is dat Jezus zelf zo nu en dan van zijn oordeel en beslissing terug komt. Denk aan het Evangelie van de Kanaänse vrouw dat een aantal zondagen geleden (op 20 augustus) verteld werd. Zij vroeg Jezus hulp voor haar zieke dochter. Hij wijst haar in eerste instantie af, omdat ze niet tot het volk van Israël behoort. Maar door haar fiere optreden komt hij terug op zijn beslissing en helpt hij haar alsnog. Wat goed dat hij zijn mening durft bij te stellen! (Mattheus 15, 21-28)

Wanneer kinderen bepaalde dingen die hun ouders hen aanraden niet willen uitvoeren, zeggen de ouders weleens: “Als je zo oud bent als wij, zul je het misschien wel begrijpen”. Dát moet je toegeven: door de jaren heen ga je je ouders steeds beter begrijpen. Zo zal de nieuwe generatie weer door schade en schande wijs worden.

Geloven in groei en ontwikkeling: dat geloof heeft ook onze kerkleiding hard nodig. Met haar wortels in het verre verleden, klampt ze zich soms te zeer vast aan verouderde dogma's en overleefde wetten. Vandaar dat Paus Franciscus een vernieuwingssynode op touw zette, die komende week op 4 oktober begint.

Dat de kerkvergadering moge openstaan voor Gods Geest zodat wetten en inzichten bijgesteld kunnen worden.

In dat licht lees ik nu het Evangelie van vandaag. De gelijkenis gaat over 2 zonen, dat wil zeggen.: 2 groepen binnen het joodse volk.

1. Zij die wél geloof hebben geschonken aan de prediking van Johannes de Doper

2 en zij die dat níet hebben gedaan.

Bij Mattheus ligt de nadruk altijd op het dóen, de praktijk van hen die zeggen te geloven.

Niet hij die 'ja' heeft gezégd, maar hij die in de boomgaard heeft gewérkt, is degene die beantwoordt aan de roeping.

Wie te vlug een antwoord geeft dat niet uit zijn hart komt, kan zijn woord niet houden. De voorkeur van Jezus gaat uit naar mensen die het 'neen' dat in hun hart leeft, eerst durven uitspreken, en nadat ze erover hebben nagedacht, inzien dat ze verkeerd zaten. Mensen dus die van hun oordeel durven terug te komen, omdat ze een nieuw inzicht tot zich toelaten.

Dat is waar ook de profeet Ezechiël het over heeft: Niemand is onherroepelijk veroordeeld of verdoemd.

God blijft zijn liefde en trouw aanbieden aan de mens. Het enige wat een mens moet doen is tot inzicht komen en zich bekeren.... terug keren naar zijn hart, zoals de tollenaars en prostituees. Zij behoren tot de randfiguren, slecht volk, maar door hun berouw doen zij meer voor het koninkrijk dan alle gelovigen die het alleen maar met hun mond belijden.

Dat geldt ook voor de dag van vandaag: groei en ontwikkeling kunnen zichtbaar worden in mensen die in de ogen van anderen slecht leven en handelen. Mensen blijken te kunnen omkeren, terwijl iedereen dacht dat ze volledig vastzaten in hun manier van leven en handelen.

Zelfs grote figuren in de geschiedenis zijn daarvan een voorbeeld: de apostel Paulus was eerst een christenvervolger, Augustinus en Franciscus leidden aanvankelijk een losbandig leven.

Belangrijk in het leven van ieder mens is het moment van inkeer en omkeer; waardoor je tot nieuwe inzichten komt en je leven anders gaat inrichten.

En daar kunnen we elkaar in sterken:

in het geloof dat ieder van ons op zijn of haar levensweg andere richtingen kan inslaan, die meer glans en betekenis geven aan het leven.

Maar dan moeten we elkaar daartoe wel de kans geven!