

Overweging: 14e zondag door het jaar

Thema: Ruimte scheppen

lezingen: 2 Koningen 4,8-11.14-16a; Matteüs 10, 37-42

Zondag 2 juli 2023 Joost Koopmans, osa

In woonwijken die al wat langer bestaan, zie je een grote verscheidenheid aan aanbouwsels: schuurtjes, erkers, dakkapellen...

We maken onze huizen zo comfortabel mogelijk met meer ruimte en meer licht. In de 1e lezing hoorden we ook over een aanbouw. Een rijke dame in Sunem laat een kamer op haar dak bouwen uit gastvrijheid en wel voor een profeet. Als dank voor dit genereuze gebaar voorspelt de profeet dat deze kinderloze dame zwanger zal worden en een kind zal krijgen.

Ruimte maken om gastvrijheid te kunnen bieden, dat is mooi werk.

Het huis van de mens

De mens wordt ook weleens vergeleken met een huis.

In het huis van de mens is ruimte genoeg, en we meubileren dat huis met gedachten en beelden. Soms hebben we het gevoel dat we helemaal vol zitten, en dan moeten we even tot rust komen.... tot bezinning.

Bezinning heeft met geloven te maken. In een geloofsbezinning kun je jezelf afvragen of er in je huis nog plaats is voor God. Of zitten we zo volgepropt met eigen gedachten en opvattingen dat er geen plek meer is voor Hem?

Je hoort mensen weleens klagen dat ze zo weinig merken van God. Zou dat komen omdat ze te weinig ruimte maken voor Hem? We kunnen helemaal in beslag worden genomen door frustraties, door oud zeer.. of je houdt krampachtig vast aan versleten of achterhaalde ideeën die als cholesterol je kanalen verstoppen...

Bezinning

Bezinning is de manier om je geestelijk te dotteren. Oud zeer opruimen. Niet in teleurstellingen blijven hangen. Mensen die dat wel doen worden een verstolde versie van zichzelf. Het oude leven verliezen, zegt Jezus, dan kun je nieuw leven vinden. Ruimte maken.

Gastvrijheid bieden aan nieuwe gezichten, nieuwe inzichten. Wat Jezus zegt, kan van grote invloed zijn op je dagelijks leven. Als je neerkijkt op mensen omdat ze anders zijn, of omdat ze ooit fouten hebben gemaakt, dan neem je een ballast op je schouders die je verhindert ruimte te maken voor het nieuwe en voor nieuwe mensen.

Gastvrijheid bieden

Zoals die vrouw in het verhaal doet, zo kunnen wij gastvrijheid bieden. Mensen tegemoet treden, ontvangen, onderdak verlenen in het huis dat

jezelf bent, in je hart. Ook de vréemde ander, laat hem binnen en je zult aan leven winnen. Het nieuwe leven dat in de vrouw geboren wordt is daar een beeld van. Als er nieuwe ruimte is gemaakt in het huis van je lichaam zal het er lichter worden.

Samen vieren

Zo maken wij als geloofsgemeenschap ook ruimte voor ieder die aan het leven wil winnen. Er is licht als een woordloos gebed, er is een gezamenlijk gebed dat ons optilt uit onze zorgen en ons verbindt met elkaar.

Er is een vredewens die wij elkaar van harte toespelen, er is brood van leven uitgedeeld van hand tot hand. Er is een lied dat samen gezongen wordt en onze stijve woorden soepel maakt.

En er is dat ene woord dat jou raakt, één enkel woord is soms al genoeg om je te bemoedigen.

Wie gastvrijheid verleent en ruimte maakt in zijn hart voor wie aan de deur klopt, zal nieuw leven geschonken worden. Zo hoop ik dat het is!

naar een tekst van Jos Zwetsloot, pastor