

## **Overweging 4e zondag Veertigdagentijd**

### **Thema: Zorg dat de blinde kan zien!**

Lezingen: 1 Samuel 16,1b.6-7.10-13a en Johannes 9,1-41

Zondag 19 mrt '23

Annelies Rosier, geestelijk verzorger

'God ziet niet zoals een mens ziet.

Een mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart.'

Dat hoorden we in de eerste lezing.

Samuel is op zoek naar een vervanger van koning Saul, en zijn keuze is gebaseerd op het uiterlijk van mogelijke kandidaten. Alle zonen passeren maar voor God zijn ze niet geschikt. Uiteindelijk wordt het de jongste zoon, bijna een kind nog, hij is herder in het veld en heet David. Hij wordt door Samuel tot koning gezalfd. Het is de achtste zoon en acht is het getal van God.

Hoe belangrijk het uiterlijk van mensen is, blijkt ook in het evangelie.

Jezus en zijn leerlingen zien een blindgeboren man, en onmiddellijk vragen de leerlingen of die man of zijn ouders gezondigd hebben, want anders was hij toch niet blind geboren?

U heeft ongetwijfeld de uitslag van de verkiezingen meegekregen.

Onverwachte resultaten, voor de BBB partij, maar zeker ook voor de gevestigde grote partijen. Hoe kon dit gebeuren? Wellicht kan deze lezing over de blindgeborene daar licht op werpen. Het heeft te maken met het blind zijn voor een ander perspectief, met het niet willen zien of rekening houden met de signalen van buiten, van gewone mensen, met eigen behoeften. We zitten in de veertigdagentijd en daar komt het woord bekering nogal eens om de hoek kijken. Ik spreek liever van omkering, omdat daar beweging in zit. Als je je omkeert en om je heen kijkt, zie je iets anders.

De gedachte dat ziekte je eigen schuld is, of de schuld van je ouders of familie was vroeger heel gebruikelijk, ook nu nog wel soms. Jezus wijst die gedachte af. Lijden, pijn, ongeluk komt niet van God maar wij mensen kunnen wel het verschil maken als we gaan zien zoals God ziet. Dat is de boodschap van de evangelist Johannes. Het is een zien waarbij je begaan bent met wie of wat je ziet, waarbij je je de ellende van een ander aantrekt en tot actie overgaat. Zoals in barmhartigheid een drieslag zit: zien - bewogen worden - in beweging komen.

In het boek Exodus zegt Jahweh immers ook : 'Ik heb de ellende van mijn volk gezien'. En het regent manna en er komt water uit de rotsen.

Midden in de vasten is dit eigenlijk een verrijzenisverhaal. Jezus maakt van aarde speeksel en doet dit op de ogen van de man en hij gaat zien.

Zo is hij een blinde bedelaar die met de nek wordt aangekeken en zo staat hij op en dient de farizeeën van replek: "het is die Jezus die mij genezen heeft" zegt hij, "hoe, dat weet ik niet, dat heb ik jullie al gezegd, jullie luisteren zeker niet?"; "hoezo, jullie kennen die man niet, dat is wel zeer verwonderlijk, iemand die de kracht heeft om mij te genezen en jullie kennen hem zelfs niet!" De man heeft een ander perspectief gekregen, hij gelooft in Jezus als profeet.

Aan de andere kant is het perspectief van de farizeeën helemaal niet veranderd. Ze zijn ziende blind volgens Johannes. Want mensen die zien, menen -omdat ze zien- dat ze ook alles zien. Dat ze alles weten ook en dat hun oordeel juist is.

Nog even over de verkiezingen. Als je je land wilt besturen, zul je rekening moeten houden met de mensen voor wie je het doet, met de geluiden en behoeften van gewone mensen.

Als je dat niet doet, leef je in een afgescheiden werkelijkheid en komt het als een verrassing als mensen uiteindelijk het heft in eigen handen gaan nemen.

De vos, in de Kleine Prins, zegt tegen de prins: 'Vaarwel. Kijk, dit is mijn geheim, het is heel eenvoudig: alleen met het hart krijg je kijk op iemand. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar.- Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar'- , herhaalde de kleine prins, om het goed te onthouden. 'De mensen hebben het vergeten', zei de vos. 'Maar jij moet het niet vergeten'.