

BEZINNING OP DE BURGH

Voor iedereen
met hart en ziel

Jaarprogramma Bezinning en Spiritualiteit
sept 2022 - mei 2023





Overzicht programma Bezinning en Spiritualiteit 2022-2023

De Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven heeft een uitgebreid programma voor hen die zich willen verdiepen in christelijke spiritualiteit. Alle activiteiten, behalve de wandelingen en meditatie, vinden plaats op het Glorieuxpark.

Lezingen:

- 19 okt woensdag Ingrid van Neer: Augustinus en Rembrandt
9 nov woensdag Gerben Zweers: Ontmoeting als begin van een weg
15 dec donderdag Joost van Neer : Augustinus en Kerstmis
11 jan woensdag Michiel Verweij: Paus Adrianus
8 maart woensdag Mohamed Ajouaou: Wat betekent de Ramadan voor moslims en wat kan deze betekenen voor christenen?
13 april donderdag Arnold Huigen: Maria, Icoon van genade

Cursussen:

- Cursus Mystieke teksten. Leon Teubner (8 x do middag)
- Gesprekstafel Ari van der Zon. (8 x di middag)
- Het leven gewogen Dolf van der Linden (4 x in vastentijd)

Filmclub

7 keer op de 4^e woensdagavond van de maand

Elders

- 1.** Op pelgrimspad: Stiltewandeling Kerkcentrum Tongelre
- 2.** Vrouw en Geloof: wisselende lokaties

We gaan opnieuw starten

Vanaf 1 oktober a.s. zullen de activiteiten van de werkgroep plaats vinden op Glorieux. Dat betreft dus de cursussen, de lezingen en de filmclub. Door de activiteiten op Glorieux plaats te laten vinden hopen wij ook de bewoners van Glorieux aan te spreken. De onderwerpen sluiten immers aan bij hun interessesfeer.

Indertijd zijn we ontstaan vanuit de Binnenstadsparochie, het samenwerkingsverband van de Catharinakerk en de Paterskerk. We waren te gast in de Groene Zaal van Mariënhage waar wij naartoe verhuisd zijn vanuit de Catharinakerk. De gastvrijheid in de Groene Zaal was optimaal om onze activiteiten aan te bieden. Na 15 jaar moesten we weer elders onderdak zoeken omdat de Paterskerk werd gesloten. Na deze sluiting hebben we gedurende drie jaar gebruik mogen maken van het fraaie st. Antonius kerkje aan de Fazantlaan.

En dan nu voor het derde jaar op het verzorgingspark Glorieux waar de Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven sinds een zestal jaren een mooi onderkomen heeft gevonden. We hopen en vertrouwen erop dat met deze nieuwe start, na twee jaar Corona-stilte, de mensen ons weer kunnen vinden in dit prachtige park met volop parkeerruimte.

De lezingen en cursussen zullen plaats vinden in de Arkelzaal of in de Kapel op het complex. De filmclub zal gebruik maken van het Conferentieoord dat een prachtige filmzaal heeft.

Van Bezinning in de Binnenstad naar Bezinning op de Burgh.

Adres: Glorieuxpark Eindhoven
Geldropseweg 170
5613LN Eindhoven

Openbaar vervoer: Neem vanaf Centraal Station Eindhoven bus 320 of 24 richting Helmond en stap uit bij halte St. Josephburgh. (4x per uur)

Kaart van Glorieux



R = receptie A= Arkelzaal 168a= Conferentieoord P2 = parkeerplaats
Vanaf de Geldropseweg Glorieuxpark inrijden. Auto op parkeerplaats P2.
Via de receptie R loopt u binnendoor naar de Arkelzaal AR.
De film wordt gedraaid in het conferentieoord 168a

1. LEZINGENCYCLUS

Voor alle lezingen van deze cyclus geldt:

Tijd: 15.00 - 16.30 uur

Woensdag 19 oktober om 15.00 uur

Ingrid van Neer: Augustinus en Rembrandt

Bijbelverhalen, verbeeld door Rembrandt, verwoord door Augustinus Beide auteurs hebben intensief de Bijbel bestudeerd: van Rembrandt zijn bijna 1000 Bijbelse voorstellingen bekend en van Augustinus een gigantische hoeveelheid preken en commentaren op de Bijbel. Het resultaat is een diapresentatie met kleine levensschets van Rembrandt en Augustinus en daarna in tekst (Bijbeltekst en preekfragmenten) en beeld beslissende momenten uit het leven van de aartsvaders. Een verhaal over emoties en een diep geloof. Deze presentatie is in samenwerking met het publiek dat de Bijbelteksten en Augustinusteksten telkens voorleest, waarna ik de beelden en teksten bespreek, waarbij opnieuw ruimte is voor reacties van het publiek. Inhoud: Wegzending van Hagar en Ismaël, Abraham op de proef gesteld, Esau verkoopt zijn eerstgeboorterecht, Jacob ontvangt de zegen van Isaak, Jacob worstelt met God, Mozes en de twee tafelen, De jongste zoon en zijn barmhartige vader (Lucas 15). De bijbehorende teksten van Augustinus staan in: Schatkamer van het geloof (Preken over de teksten uit het Oude Testament (Sermones de scripturis 1-50) en Als Korrels tussen Kaf (Preken over teksten uit het Marcus- en het Lucasevangelie [Sermones de scripturis 94A-116 + 367])

***Ingrid van Neer** is bibliothecaris van het Augustijns Instituut in Utrecht en leraar klassieke talen. Zij is de informatiespecialist voor Augustinus en augustijnse spiritualiteit op het Augustijns Instituut. Ze geeft kunsthistorische presentaties over de spiritualiteit van Augustinus en de Orde der Augustijnen.*

Woensdag 9 november om 15.00 uur

Gerben Zweers: Ontmoeting als begin van een weg

Augustinus ontmoette in zijn lange leven heel wat mensen. Sommige ontmoetingen lieten een grote indruk achter die voor hem levensbepalend waren geweest. In de tijd dat hij hoogleraar was in Milaan, ontmoette hij bisschop Ambrosius. Mede onder invloed van zijn welluidende preken liet hij zich uiteindelijk dopen. Ook in het lezen van de heilige Schrift ontmoette hij mensen die hem Gods plan duidelijk maakte. De rijke jonge man die het eeuwig leven zocht, de Samaritaan die de gewonde man aantrof ... In deze lezing gaat pater Gerben Zweers in op de wijze waarop Augustinus naar verschillende ontmoetingen kijkt. Hij verbindt dat met zijn eigen pastorale praktijk.

Gerben Zweers is augustijn en lid van de gemeenschap in Leuven. Dit is een internationale jonge gemeenschap, met 15 leden. Gerben Zweers is werkzaam in het parochiepastoraat, geeft retraites en is actief met jongeren.

Donderdag 15 december 15.00 uur

Joost van Neer : Augustinus en Kerstmis

Wat betekent Kerstmis?

Als we denken aan Kerstmis, denken we aan de kerststal en de kerstboom. In Augustinus' kerstpreken is daar geen sprake van. Het gaat hem eigenlijk niet zozeer om de geboorte van het kindje Jezus, maar om de vraag waarom Gods Zoon naar de aarde is afgedaald. Augustinus brengt de mensheid van Christus in verband met de nederigheid die de Allerhoogste heeft aanvaard. Daarmee geeft Hij een voorbeeld aan de mensen: je kunt beter nederig worden dan

hoogmoedig blijven. Met een aantal inspirerende tegenstellingen werkt Augustinus het contrast hoogmoed - nederigheid uit.

Als slangen en de duiven In de preken 64 en 64A geeft Augustinus uitleg bij Matteüs 10,16: "Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif." Met die opdracht stuurde Jezus zijn apostelen op weg. Ook in deze twee preken speelt de nederigheid een belangrijke rol. Zowel de slang als de duif bezitten goede eigenschappen waarover een apostel moet beschikken. De preken zijn erg lang maar duidelijk ingedeeld. Vergelijking van de preken maakt extra duidelijk hoe consistent Augustinus in zijn uitleg is.

Joost van Neer (1962) is vertaler en onderzoeker Augustinus aan het Augustijns Instituut te Utrecht, en leraar Grieks en Latijn aan het Carolus Borromeus College te Helmond. Hij studeerde Klassieke Talen te Nijmegen en promoveerde in de Theologie en Religiewetenschappen te Leuven.

woensdag 11 januari 2020 om 15.00 uur

Michiel Verweij: Paus Adrianus

Op 9 januari 1522 werd Adrianus Florensz van Utrecht, hoogleraar theologie in Leuven en regent van Spanje namens Karel V, tot paus gekozen. Tijdens de anderhalf jaar dat hij paus was, probeerde hij voor het eerst een antwoord te vinden op de uitdaging van Maarten Luther. Het bekendst bleef Adrianus VI door het feit dat hij misstanden erkende, fouten toegaf en verbetering beloofde. In deze voordracht wordt het leven van deze paus uit de Nederlanden geschetst. Voor Eindhoven komt er bovendien nog een lokaal tintje bij, omdat Adrianus' meest onmiddellijke medewerkers Brabanders waren, zelfs vaak uit wat nu Zuidoost-(Noord-)Brabant is.

Zo kwam een van Adrianus' meest vertrouwde kamerheren, Nicolaus van der Poorten, uit Eindhoven zelf.

Michiel Verweij (Oirschot, 1964) is een Nederlandse classicus en adjunct-conservator op de Koninklijke Bibliotheek van België. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis van het humanisme in de Nederlanden. In 2002, 2003-04 en opnieuw in 2010 was hij gasthoogleraar aan de KU Leuven waar hij de leiding had over de Latijnse grammatica, de geschiedenis van de Latijnse literatuur van de Middeleeuwen en, in de Latijnse literatuur, van de interpretatie van post-klassieke auteurs.

Wij kennen hem van de artikelen die hij maandelijks schrijft in onze kerkkrant.

Woensdag 8 maart om 15.00 uur

Dr. Mohamed Ajouaou: “Wat betekent Ramadan voor moslims en wat kan deze betekenen voor christenen.

De vastenmaand Ramadan is voor moslims een heilige maand en behoort tot de hoogtijdagen binnen de islam.

Het vasten behoort tot de vijf religieuze zuilen van het islamitische geloof. De vastenmaand heeft globaal gezien drie aspecten: een spiritueel-, een ritualistisch- en een sociaal aspect. Bij het spirituele aspect wordt geoefend in toepassing van waarden en deugden als zelfbeheersing, geduld, verdraagzaamheid en betrokkenheid bij de medemens.

Het ritualistische aspect gaat over de religieuze normen voor een geldig vasten, zoals het aanpassen van het eetpatroon, het vieren van bijzondere dagen tijdens Ramadan (zoals nacht van *al-kadr*), het verrichten van extra (nacht)gebeden en het geven van aalmoezen gedurende of een aalmoes ter afsluiting van de vastenmaand.

Daarnaast heeft de vastenmaand als derde aspect een sterk sociaal karakter. Deze maand is de maand van het samen zijn. Zo is bijvoorbeeld samenkomst van familie en vrienden bij de *iftar*, het afbreken van het vasten, een sociale norm. Familiebanden krijgen extra aandacht door elkaar te bezoeken, te bellen, te schrijven of gewoon in gedachten te hebben.

Ook manifesteert het sociale karakter zich in het denken aan en helpen van minder bedeelden. Kortom: de traditie van het vasten kan ons veel leren. De vastenmaand Ramadan wordt aan de andere kant niet zelden geassocieerd met enkele maatschappelijke spanningen en misverstanden. Denk aan toename van consumptisme of sociale druk op niet-vastenden enzovoort.

Dr. Mohamed Ajouaou, theoloog en universitair docent islamitische theologie aan KU Leuven en VU Amsterdam gaat op deze en meer aspecten van het vasten in. www.mohamed-ajouaou.nl

Donderdag 13 april om 15.00 uur

Arnold Huijgen: Maria, Icoon van genade

Het is zeldzaam dat een protestants theoloog over Maria schrijft.

“Maria staat in een rij van sterke Bijbelse vrouwen die laten zien dat de kerk niet zonder de vrouwelijke stem kan “aldus Huijgen.

‘Maria’ van Arnold Huijgen is een theologisch werk over de Bijbelse figuur Maria en beschrijft haar vanuit verschillende invalshoeken.

Maria is een voorbeeld van geloof en vertrouwen. Wie naar haar kijkt wordt bemoedigd.

Dit boek gaat terug naar de bijbel om Maria opnieuw in beeld te krijgen als Joods meisje, moeder van de verlosser en moeder van de gelovigen.

Ook in de traditie van de vroege kerk, de Reformatie en de moderne

literatuur helpen om Maria als Icoon van genade te zien. Transparant tot op

Gods genade werpt zij licht op de seksualiteit, kunst, de eenheid van de kerk en op de toekomst van Europa als christelijk continent na de coronapandemie



Arnold Huijgen is een Nederlands theoloog en hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Hij wordt hoogleraar dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit. Hij won met zijn boek 'Maria, Icoon van genade' de prijs voor het beste theologische boek van het afgelopen jaar 2021.

2. CURSUSSEN

Plaats: Glorieuxpark Arkelzaal 15 - 16.30 uur

1. Leon Teubner: Mystieke teksten

Donderdagmiddag 27 okt, 24 nov, 22 dec 2022

26 jan, 23 febr, 23 ma, 27 apr, 25 mei 2023

Inwijding in het ongeweten weten en de Wolk van niet-weten

De Engelse schrijver van dit kleine werkje uit de 14e eeuw is tot op heden anoniem gebleven.

Zijn meest bekende werk is de Wolk van Niet-Weten. Evenals de Wolk is de Inwijding in het ongeweten weten een brief van geestelijke begeleiding.

Beide geschriften zijn gewijd aan het 'werk' van de contemplatie: de loutere



gerichtheid op God, waarmee het liefdesvermogen van de mens naar God reikt.

Het doel van dit korte geschrift is simpel en direct. Op heel eenvoudige wijze wil het de lezer bij de hand nemen om hem binnen te voeren in een nieuwe

wijze van bestaan, van denken en van voelen. Het gaat om het simpele feit van het bestaan zelf, niet wat en hoe je bent.

Daar is kennis noch scholing voor nodig. Ieder bestaat, en is dus in principe geschikt voor mystieke ervaring.

Je moet bij jezelf beginnen, want God is het diepste zijn van jouw zijn. Het wezen van God valt niet te ervaren b

uiten de ervaring van je eigen bestaan om. Het gaat hier om de onmiddellijke ervaring van de liefdesbeweging. Het bestaan en de waarde van jezelf, van de ander en van God dringen zich in de liefde onmiddellijk aan je op. De ervaring is evident en vanzelfsprekend. Slechts achteraf kun je er eventueel over nadenken.

Leiding: Leon Teubner, medewerker Titus Brandsma Instituut, Nijmegen. Dit instituut is het onderzoekscentrum voor spiritualiteit en mystiek van de Radboud Universiteit.

Kosten: € 50 contant of over te maken op rekeningnummer:

NL27INGB0007526249 ten name van Stg. Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven o. v. v. naam deelnemer en cursus.

2. Ari van der Zon: Gesprekstafel

Dinsdagmiddag 18 okt, 15 nov, 13 dec 2022

17 jan, 14 feb, 14 ma, 11 apr 2023

Wie dit leest, is een mens. Het lijkt een doodoener, want in een wereld vol dingen en andere levende wezens weten we één ding zeker: dat we mensen zijn. Maar deze simpele vaststelling roept tegelijk een hoop vragen en problemen op. Wat is eigenlijk een mens? En wat betekent het precies om mens te zijn?

Over deze vragen heeft men in de filosofie, de levensbeschouwing en de theologie al eeuwenlang nagedacht en nog hebben we geen definitieve antwoorden, ook al presenteren sommigen zich wel als zodanig.

We hebben echter wel allemaal ervaring met allerlei aspecten van het leven. Vanuit die ervaring kunnen we met elkaar rond de tafel gaan zitten om van elkaar te leren. Tijdens deze tafelgesprekken komen er dan vanzelf ook wel antwoorden ter sprake vanuit levensbeschouwing, filosofie en theologie rond de thematiek van het mens zijn.



Verwacht echter geen definitieve antwoorden. Wat je wel mag verwachten: *wijzer worden in het niet-weten.*

Leiding en Informatie: Ari van der Zon tel. 06 53582073

Kosten: € 50 contant of over te maken op rekeningnummer:

NL27INGB0007526249 ten name van Stg. Geloofsgemeenschap Augustinus
Eindhoven o. v. v. naam deelnemer en cursus.

3. Dolf van der Linden: Het leven gewogen

4 x woensdagmiddag in de vastentijd: 15 ma, 22 ma, 29 ma en 5 apr

De Italiaanse monnik Enzo Bianchi heeft een zeer inspirerend boek geschreven over de ouderdom.

Vanuit zijn eigen ervaring en gesprekken met leeftijdgenoten laat hij zien wat in de oude dag van wezenlijk belang kan zijn.

Het boek is vooral een dankbare terugblik en geeft een realistisch beeld dat zeer herkenbaar is.

Hij promoot niet de droom van een eeuwige jeugd zoals de massamedia en de reclame ons voorhouden. Hij pleit voor het accepteren van de vele veranderingen die de oude dag ons brengen.

Dan kan deze periode een zegening en afsluiting of voltooiing worden.

De schrijver nodigt ons uit om met een voldaan gevoel de Eindigheid van het Leven te accepteren

Er zijn vier gespreksmiddagen beschikbaar

1. De zegeningen van de ouderdom
2. De beperkingen van de oude dag
3. Creatieve mogelijkheden en verdieping
4. De groei in geloven na een lang leven



Leiding Pater Dolf van der Linden, osa info J.de klerk tel. 0650237483

Kosten: € 25 contant of over te maken op rekeningnummer:

NL27INGB0007526249 ten name van Stg. Geloofsgemeenschap Augustinus
Eindhoven o. v. v. naam deelnemer en cursus.

3. FILMCLUB

Elke vierde woensdagavond van de maand

We bekijken films die zowel artistieke als levensbeschouwelijke diepgang hebben. Voorafgaand aan de films worden enkele thema's aangegeven. Na afloop is er gelegenheid om samen in gesprek te komen over de film.

De filmkeuze is onder voorbehoud.

26 oktober	Hors Normes
23 november	Nomad Land
21 december	The Father
25 januari	Heaven on Earth (vervolg van As it is in heaven)
22 februari	Lunana of Il Buco
22 maart	Les plus belles annees d'une vie
26 april	Ich bin dein Mensch

De leaders van de films zijn te vinden op youtube.

Plaats : Conferentieoord Glorieuxpark

Tijd: 19.30 - 22.00 uur, afhankelijk van de filmduur.

Kosten: € 7 inclusief koffie, thee en frisdrank.

Contact: Jacques de Klerk, jdeklerk1946@gmail.com tel: 06 50237483

4. Elders:

a. Op pelgrimspad:

Theo van den Elzen

Elke eerste vrijdagmiddag van de maand: 14.00 - 16.30 uur
“Stiltewandeling met mystieke momenten in de natuur”

Plaats: Kerkwijkcentrum Tongelre, 't Hofke 153 AK Eindhoven (huis links naast de Martinuskerk).

Mystiek is de eenheidservaring met de werkelijkheid. Ook in de geschapen werkelijkheid in Gods vrije natuur is God te vinden. In de Inleiding gaan we uit van mystieke teksten van Franciscus van Assisi

Begeleiding: Theo v.d. Elzen, pastoraal theoloog.

Kosten: eigen consumpties.

Info/opgave: Ruud Aalders, apraalders@onsneteindhoven.nl

tel om het eens te ervaren... ..040-2448611 of Theo v.d. Elzen,

elzen17@xs4all.nl

b. Vrouw en Geloof -

Beschouwing boek ‘Heks’ van Susan Smit

Op donderdagmorgen van 10.00 u. – 12.00 u. Een enkele keer op donderdagmiddag vanaf 14.00 u. – 16.00 u.

De afgelopen twee jaar hebben we, voor zover de coronamaatregelen het mogelijk maakten, de bijeenkomsten van onze Vrouw en Geloof-groep om beurten bij leden thuis gehouden. We hebben dat in twee groepjes gedaan. Het is ons goed bevallen en we willen dat voorlopig zo blijven doen. Ieder groepje bepaalt zelf wanneer en bij wie de bijeenkomsten zijn. En we bepalen ook samen het boek dat we bespreken. De boeken die we

bespreken gaan over onderwerpen op het gebied van levensbeschouwing en samenleving.

Om toch ook de band met elkaar te houden komen we enkele keren per jaar met de hele groep bij elkaar om koffie te drinken en te lunchen.

Het komend seizoen lezen we in een groepje ' Heks' van Susan Smit. In dit boek beschrijft Susan Smit haar persoonlijke zoektocht naar hekserij, die van kritisch journalist naar ingewijde heks leidt. Een inspirerende spirituele zoektocht, die niets van doen heeft met het middeleeuwse begrip Hekserij.

Informatie en opgave: Wies Kleene,

e-mail: w.kleene@planet.nl

tel. 040-221 80 89

Schema activiteiten Glorieux 2022-2023

a = Arkelzaal k = Kapel c = Conferentieoord

activiteit	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei
lezingen	19 k	9 k	15 k	11 k		8 k	13 k	
mystieke teksten	27 a	24 a	22 a	26 a	23 a	23 a	27 a	25 a
gesprekstafel	18 a	15 a	15 a	12 a	14 a	14 a	11 a	
het leven gewogen						15 22 29 a	5 a	
filmclub	26 c	23 c	21 c	25 c	22 c	22 c	26 c	

Werkgroep Bezinning en Spiritualiteit

Jacques de Klerk

ideklerk1946@gmail.com

Dolf van der Linden osa

dolfvanderlinden58@gmail.com

Helmy Pennarts

helmyp@hotmail.com

Br. Jan van der Steen

br.janvandersteen@brsglorieux.nl

Ari van der Zon

arivanderzon@gmail.com

Eindhoven september 2022 tel: 0650237483



Geloofsgemeenschap Augustinus heeft haar wekelijkse diensten op zondag om 09.30 uur met daarna gezamenlijk koffiedrinken.

Plaats : De Kapel van Glorieux aan de Geldropseweg 170 Eindhoven

Informatie: www.augustinus-eindhoven.nl