



# KERK-KRACHT

GELOOFGEMEENSCHAP AUGUSTINUS  
EINDHOVEN

**CORONA EDITIE 86**

Jaargang 10, nummer 6

16 januari 2022

## ***Tweede zondag door het jaar***

*Vrede en alle goeds! Moge de liefde van God, de vrede van Jezus Christus en de gemeenschap met de geestkracht van God met ons zijn in dit uur:  
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.*

### ***De mens als partner van God***

God kijkt liefdevol naar ons om. En Jezus, als partner van God, schenkt onze wereld alleen maar de goede wijn: zijn liefde.

Als er door ons water wordt aangedragen, symbool van onze inspanningen en onze dienstbaarheid, kan er iets goeds gebeuren.

Alledaags water verandert in goddelijke feestwijn door onze kleine attenties en daden van goedheid en eigenlijk, soms zonder het te beseffen, schenken wij daardoor goddelijke liefdeswijn.

Als partners van God, mogen we liefde delen. Met liefde drukken we uit wat een ander voor ons betekent en hoeveel we om een ander geven.

Liefde maken we zichtbaar door aandacht voor elkaar: een zieke bezoeken, iemand troosten



bij verdriet of delen in vreugde. Zo schenken we het beste van onszelf.

Delen is iets van jezelf belangeloos weggeven aan de ander, omdat die ander geluk vindt en jijzelf gelukkig mag worden.

Door liefde te delen maken we het leven tot een feest.

Ik wens je een boeiende bezinning toe.

*René Hornikx*

*Redactieadres: [frans.ans.savelkouls@hetnet.nl](mailto:frans.ans.savelkouls@hetnet.nl)*

*Website: [augustinus-eindhoven.nl](http://augustinus-eindhoven.nl)*

### **Eerste Lezing: Jesaja 62, 1-5**

*In de Bijbel is 'bruiloft' een profetisch beeld om het te hebben over de relatie tussen God en de mensen.*

**U**it liefde voor Sion kan ik niet zwijgen, uit liefde voor Jeruzalem ken ik geen rust, totdat zijn heil straalt als een gloed en zijn redding als een brandende toorts. De volken zullen uw heil zien en alle koningen uw glorie. Zij geven u een nieuwe naam, die de eigen mond van de Heer heeft bepaald. Gij zult een luisterrijke kroon zijn in de hand van de Heer, een koninklijk diadeem in de hand van uw God. Men noemt u niet langer Verstotene, en uw land niet langer Verlatene, maar gij zult heten: Mijn Welbehagen en uw land: Gehuwde; want de Heer heeft welbehagen in u en uw land wordt gehuwd. Zoals een jongeman een meisje huwt, zo zal Hij, die u opbouwt, u huwen. En zoals de bruidegom blij is met zijn bruid, zo zal uw God zich verblijden om u.

*Vraag: Wat is je dierbaar en vertel je erover aan anderen?*

### **Evangelie: Johannes 2,1-12**

*Op een bruiloft handelt Jezus als de bruidegom die zorgt voor overvloedige wijn. Een manier om duidelijk te maken dat met Jezus een nieuwe tijd begonnen is.*

**O**p de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraaakte, zei de moeder van Jezus tot Hem: "Ze hebben geen wijn meer." Jezus zei tot haar: "Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen." Zijn moeder sprak tot de bedienden: "Doet maar wat Hij u zeggen zal." Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik der Joden zes stenen kruiken, elk met een inhoud van twee of drie metreten. Jezus zei hun: "Doet die kruiken vol water." Zij vulden ze tot bovenaan toe. Daarop zei Hij hun: "Schept er nu wat uit en brengt dat aan de tafelmeester." Dat deden ze, en zodra de tafelmeester het water proefde dat in wijn veranderd was (hij wist niet waar die wijn vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel), riep hij de bruidegom en zei hem: "Iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard."

Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in Hem.

Daarna daalde Hij af naar Kafárnaüm. Hijzelf en zijn moeder, de broeders en zijn leerlingen; maar zij bleven daar slechts enkele dagen.

*Vraag: God bewaart het beste voor het laatste. Wat is het beste dat God voor jou bewaart?*

## Overweging

Een lezing over een bruiloft en wijn, of beter gezegd, het gebrek aan wijn. Het roept bij mij wat wrevel op. Wanneer hebben wij voor het laatst gefeest? En niet voorzichtig en in het klein, maar ontspannen, groots, vrolijk, met veel mensen? Ik wilde het er eigenlijk dit keer niet over hebben maar nu we deze lezing voorgeschoteld krijgen, kan ik er niet omheen. Een feest is pas echt een feest, wanneer iedereen welkom is, niet slechts vier gasten, of twee. Niet, wanneer we voorzichtig moeten zijn, niet mogen knuffelen, afstand moeten houden.

Ja, ik word er een beetje chagrijnig van moet ik eerlijk zeggen.

De kruiken zijn leeg, staat er. Zo voelt het momenteel wel en ik weet niet hoe dat voor u is: er is geen wijn meer. Wijn staat voor vreugde maar in onze vaten zit vaak veel moedeloosheid, teleurstelling, irritatie. Het water van alledag, waar de smaak af is, kleur- en geurloos. Of ben ik nu te negatief? In ieder geval ontdekte ik bij mezelf een gebrek aan inspiratie. Is het leven soms niet alleen maar overleven, wachten op betere tijden?



*Tekening van Anita*

Op de bruiloft in Kana 'maakte Jezus', aldus Johannes, 'een begin met de tekenen, en openbaarde Hij zijn heerlijkheid'. Met dat teken laat Jezus zien wie Hij is: degene die namens God het leven voor iedereen tot een feest wil maken. De inspiratie was er bij hem nog volop en hij deelde ervan uit en

het kleurloze, saaie leven van alledag zorgde bij veel mensen voor een nieuw perspectief. Ze konden weer verder.

Wijn staat in de bijbel symbool voor vreugde, voor feest. En een feest is natuurlijk meer dan een letterlijk feest waar mensen fysiek bij elkaar komen. Een feest is het ook als mensen elkaar het goede gunnen, als niemand aan de kant staat, als er onderling vertrouwen is, als er solidariteit is met de mensen die aan de kant staan. Een feest is het als vluchtelingen welkom zijn bij ons, als iemand een verblijfsvergunning krijgt, en wij blij mogen zijn met de ander. Een feest is het als conflicten uitgepraat kunnen worden, met respect voor elkaars standpunten. Een feest is het als we verbinding ervaren met de mensen om ons heen, met onszelf en met het grotere geheel waar wij de naam God aan geven. Jezus wil ons daarbij helpen. Hij liet ons op deze bijzondere bruiloft zien dat Hij het leven tot een feest wil maken. Wel zijn we daarbij allemaal nodig. Een beetje vertrouwen hebben, een peptalk op zijn tijd kan ook geen kwaad. We hebben niet perse grootse feesten nodig in een besloten gezelschap. Maar we kunnen een bijdrage leveren aan het tot een feest maken van het leven. Door ons leven in een groter perspectief te plaatsen en het vertrouwen te hebben dat alle donkere periodes uiteindelijk oplossen in het licht. Dan is het weer feest. Dan mag de wijn onbeperkt stromen en kunnen wij onze vaten vullen. Moge het zo zijn.

*Annelies Rosier*

## **Gebed voor de zondag**

Goede God,  
U nodigt ons uit om de weg te gaan die U ons wijst.  
Als we die weg gaan, verbinden we ons met U.  
Verbonden met U wordt het leven een bruiloftsfeest.  
Wij bidden U:  
laat ons niet alleen,  
blijf in ons midden  
open ons voor uw Woord.  
En als we uw Woord ontvangen hebben,  
geeft ons dan de kracht  
om uw Woord van liefde te delen  
en te schenken als goede wijn.  
We vragen het U voor vandaag en tot in uw eeuwigheid.  
Amen.

## **Bijzondere augustijnen op/van Nederlandse bodem (2)**

*In deze aflevering wordt stilgestaan bij pater Cornelis de Kruif, 'vader der pauselijke zoeaven van Nederland'. Pater de Kruif inspireerde jongemannen in de jaren 1864-1870 om dienst te nemen in het pauselijke leger om de Kerkelijke Staat te verdedigen tegen de opdringende Garibaldisten.*

### **Op de bres voor Pius IX**

Cornelis de Kruif werd op 28 november 1813 te Soest geboren als zoon van de uit Amsterdam afkomstige chirurgijn Theunis de Kruif en de Engelse Ann Austen. De jonge Cornelis volgde bij de augustijnen in Gent zijn priesteropleiding en werd in juli 1843 gewijd. Hij nam de kloosternaam Benedictus aan. Cornelis behoorde tot de Belgische Provincie der Augustijnen. De Nederlandse Provincie zou pas in 1895 worden opgericht.

#### **De Star**

Toen Cornelis gegrepen werd door het zoeaven-ideaal was hij al een aantal jaren kapelaan van de Amsterdamse augustijnenparochie *De Star*. In 1636, tijdens de *Republiek*, toen de katholieke godsdienst officieel verboden was maar min of meer werd gedoogd, vestigden de augustijnen zich als zielzorgers in de hoofdstad. *De Star*, gelegen tussen de Spinhuissteeg en het Rusland en in 1698 als schuilkerk ontstaan, werd in 1849 uitgebouwd tot een echt kerkgebouw. In 1929 werd dit godshuis gesloopt en vertrokken de augustijnen naar de Postjesweg in Amsterdam-West.



*Cornelis de Kruif als jong priester*

#### **De Kerkelijke Staat bedreigd**

In het midden van de negentiende eeuw was de Kerk nog de staatkundige heerser van een groot deel van Midden-Italië. De Kerk voerde een oerconservatief beleid en poogde alle moderniteiten buiten de deur te houden. De Italiaanse eenheidsbeweging onder leiding van Cavour en Garibaldi bedreigde de grenzen en de paus voelde zich als wereldlijk leider in het nauw gedreven. De in de Kerkelijke Staat gelegen Franse troepen hielden revolutionaire Italianen nog in bedwang, maar hoe lang nog? Paus Pius IX deed een oproep aan katholieke jongemannen in Europa om te helpen bij de verdediging van het *Erfgoed van Petrus*. Vooral in Nederland was deze noodkreet niet aan dovemans oren gericht. In totaal meldden zich circa 11.000 vrijwillige strijders aan waarvan maar liefst 3.100 uit Nederland. Dit grote aantal was vooral te danken aan Cornelis de Kruif.

#### **Onvermoeibare strijder**

Tijdens een reis naar Rome in 1864 ontmoette pater de Kruif een Nederlandse jongeman die gehoor had gegeven aan de pauselijke oproep.

Het gesprek met deze jongeman en de houding die deze uitstraalde, deden ook bij pater Cornelis het vuur ontbranden. Terug in Nederland schreef hij brieven naar pastoors in heel Nederland om hen aan te moedigen wervingsacties voor de pauselijke troepen op touw te zetten. Met de primitieve middelen van zijn tijd probeerde hij geld in te zamelen om de reiskosten van de rekruten te betalen. Naast Cornelis waren er nog meer priesters die zich voor deze zaak inzetten zoals de beroemde pastoor Hellemons van Oudenbosch. In deze plaats wist De Kruif het voor elkaar te krijgen dat de broeders van de Congregatie van de H. Aloysius van Gonzaga in hun jongensinternaat zalen voor de toekomstige zoeaven beschikbaar stelden. De rekruten werden hier verzameld, kregen een maaltijd, proviand en rookwaren voor onderweg en talloze vermaningen op zedelijk gebied voor hun verblijf in het verre en onbekende Italië.

### **De 'vader der pauselijke zoeaven van Nederland'**

In de winter van 1868 bezocht pater de Kruif zijn strijders voor Pius IX in Rome. In het gedenkboekje dat kort na zijn dood verscheen van de hand van H. Rovers Ord. Cist. staat daarover in eind 19<sup>de</sup>-eeuwse stijl vermeld: *Hoe gaarne zag hij zich omringd van zijne dierbare kinderen. Hoe vurig was zijn ongekunsteld woord, als hij soms vijf, zeshonderd in getal in het Colosseum, dat strijdperk van Christus martelaren, dien grond, doorweekt van het bloed der geloofshelden, aan zijne lippen geboeid zag: als deze tranen van aandoening stortte, gene zijne handen en oogen ten hemel sloeg, en met den H. Ignatius van Antiochië Gode het offer van zijn bloed en leven deed!*

### **Ongelijke strijd**

Hoewel de pauselijke strijders zich menigmaal dapper weerden en op het slagveld successen behaalden –onder ander tijdens de slag bij Metana– moesten zij uiteindelijk de strijd opgeven. In 1870 verklaarde de overmoedige Franse keizer Napoleon III de oorlog aan Pruisen en toen het snel duidelijk werd dat de Fransen een vernietigende nederlaag tegemoet gingen, werden de Franse troepen die Rome verdedigden teruggehaald om het vaderland te verdedigen. Hiermee was het lot van de Kerkelijke Staat bezegeld. De zoeaven gaven zich over en keerden naar hun eigen land terug.

### **De laatste jaren**

De naar huis teruggekeerde zoeaven waren wat hun levensonderhoud betreft goeddeels aangewezen op ondersteuning. Pater de Kruif beheerde de binnengekomen fondsen en verdeelde deze onder de behoeftigen. Maar helaas ging hem dit niet goed af. Er ontstond een administratieve chaos die door anderen moest worden opgelost. Pater De Wilde, een jezuïet die zich ook veel voor de zoeaven inspande, zei over zijn collega Cornelis: *Het hart is goed, het hoofd kon beter.*

Op 14 januari 1874 overleed Cornelis de Kruif op 59-jarige leeftijd in de pastorie van *De Star* aan de Spinhuissteeg aan waterzucht.



Pater de Kruif op latere leeftijd



#### Bronnen:

Burgerlijke Stand Soest en Amsterdam

Kees Schaepman, *Soldaten van God* (Zutphen, 2021)

H. Rovers, *Pater de Kruyf en de Pauselijke Zouaven van Nederland* (Oudenbosch, 1878)

*Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis* nummer 2 van 2005

*De Tijd* van 12 januari 1929

### **Uitvaart en nagedachtenis**

Drie dagen later vond in *De Star* de uitvaart van pater de Kruif plaats. *De anders zoo ruime kerk der Eerw. Paters Augustijnen (...) was te klein om de toegestroomde menigte te bevatten, aldus de eerder geciteerde cisterciënzer Rovers. Een zekere pater De Veer hield de lijkrede waarbij hij al zijn oratorische vermogens etaleerde: Wat staat daar in ons midden? De doodskist en het lijk van den vader der armen die niemand ongetroost wegzond. Antwoordt 'Amen' of ik de waarheid spreek, riep hij zijn gehoor toe. Volgens Rovers waren een luid snikken en een vloed van tranen het antwoord op die vraag.*

### **Nagedachtenis**

De nagedachtenis aan de vader der pauselijke zoeaven van Nederland bleef nog lang in stand. In 1913 herdachten de nog in leven zijnde oud-strijders op plechtige wijze de honderdjarige geboortedag van hun leidsman

### **Soldaten van God**

Kort geleden verscheen het boekje *Soldaten van God* van de hand van Kees Schaepman. In dit 167 pagina's tellende werk wordt het verhaal van de zoeaven helder uiteengezet. De schrijver schildert de politieke en kerkelijke achtergronden van de strijd om de Kerkelijke Staat en hij staat stil bij de geleverde gevechten. Ook brengt hij de rol van pater Cornelis de Kruif helder in beeld.

*Frans Savelkouls*

## **Vrijwilligerswerk op het Glorieuxpark**

We zijn als Geloofsgemeenschap nu ruim vijf jaar op de zondagochtenden te gast in de kapel van Glorieux en in normale tijden drinken we na afloop koffie in de refter, waarbij we bewoners ontmoeten. We hebben in de loop der tijd steeds meer onderlinge contacten gekregen. We maken gebruik van de vergaderruimten en ook het programma van Spiritualiteit & Bezinning wordt binnen Glorieux georganiseerd. In de zeer geslaagde Allerzielenviering heeft ons koortje geparticipeerd; Jacques is onze intermediair in de afspraken met Glorieux omtrent de organisatie van lezingen, cursussen en de filmclub en hij zorgt dat de *Kerk-Krant* in de leeszaal beschikbaar is.

Binnen Glorieux zijn veel vrijwilligers actief maar regelmatig is er binnen deze groep een groot aantal vacatures. Vandaar dat we u deze graag onder uw aandacht brengen.



*Jacques de Klerk*

Zelf ben ik al een tijdje actief en schenk een ochtend in de week koffie voor bewoners in de refter. De contacten zowel met de medewerkers als de bewoners zijn heel plezierig en ik doe dit graag. Onze organist Bert kom ik regelmatig tegen want hij is er dezelfde dag om bewoners te vervoeren voor boodschappen, ziekenhuis of doktersbezoek.

Onze kerkbezoekster Mary is gastvrouw bij het avondeten en doet dat al geruime tijd. Van haar publiceren wij binnenkort in dit blad een afzonderlijke impressie van haar werkzaamheden.



*Helmy Pennarts*

Een andere organiste, Helmy, gaat rondleidingen geven op het terrein en heeft afgesproken om piano te spelen in huize Terhaghe. De rondleidingen zijn voor de bewoners van het Glorieuxpark en starten vanaf het voorjaar. Als alles weer gaat draaien is ze dan zo'n vier uur per week als vrijwilliger actief.

De vacaturelijst voor vrijwilligers kunt u vinden op de website [www.glorieuxpark.nl](http://www.glorieuxpark.nl) en een gesprek met de vrijwilligerscoördinator Carla Bodet, tel. 040-2947500, geeft goed zicht op de mogelijkheden. Zij

gaat graag met u in gesprek.

Verder kunnen we nog melden dat Het Momentum een informatieavond op het Glorieuxpark (online) organiseert op dinsdagavond 18 januari tussen 19.00 – 20.30 uur. Momentum hoopt daarmee vrijwilligers met empathie en geduld te vinden, die een uurtje per week willen besteden aan een bewoner met dementie. Nadere informatie treft u aan op de website van Glorieuxpark.

*Namens het bestuur van de Geloofsgemeenschap Augustinus,  
Carla Piscaer*



## ***De bontjas***

Op een dag werd Hodja uitgenodigd voor een feest. Omdat hij geen tijd had om andere kleren aan te trekken, ging hij er in zijn gewone kleren naartoe. Toen hij er aankwam, kwam niemand hem verwelkomen of een glas muntthee inschenken. Hij keerde zich om en ging terug naar huis. Daar deed hij een nieuwe tulband aan en een mooie bontjas. Zo ging hij terug naar het feest. De gastheer zag hem en vroeg: 'Hodja! Hoe gaat het met u? Komt u naast mij zitten?' En hij schepte het bord van de Hodja vol met de lekkerste hapjes. Toen men begon te eten, pakte Hodja een punt van zijn jas, stopte die in het bord en zei: 'Eet, bontjas, eet!' De gastheer zei: 'Hodja, wat doet u nu?' 'Ik laat mijn bontjas eten', zei hij. 'Maakt u een grapje?', vroeg de gastheer. 'Nee', zei Hodja, 'ik wist niet dat een bontjas kon eten. Toen ik in mijn gewone kleren kwam, heeft niemand mij verwelkomd. Maar met deze jas aan, kwam u naar mij toe, bood u mij de beste plaats en zocht u voor mij de lekkerste hapjes. Dat deed u voor deze bontjas en niet voor de man die erin zit.' *(Naar een islamitisch verhaal)*

*Vraag: Wat is er nodig om het leven tot een feest te maken?*

*Laat me dus toch maar met U praten,  
want het is uw barmhartigheid  
die mijn gesprekspartner is  
en niet iemand die mij uitlacht.*

*Augustinus*

## ***Week van gebed voor eenheid van christenen (16 t/m 23 januari 2022)***

Deze week heeft als thema: Licht in het duister.

Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Daarin ligt een oproep voor ons als christenen. De centrale Bijbeltekst komt uit Matteüs 2,2.

'Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.' Volgens Matteüs 2,1-12 is de verschijning van de ster een langverwacht teken van hoop. Deze brengt de magiërs uit het Oosten, ook wel bekend als wijzen of koningen, naar de plaats waar de Redder wordt geopenbaard. De ster is een geschenk, een teken van Gods liefdevolle aanwezigheid voor alle mensen. De stralen leiden de wijzen, en met hen alle mensen, naar het grotere licht: Jezus.

Voor meer informatie over de week kijk op <https://www.weekvangebed.nl>

## Zending

We hebben liefde ontvangen.  
We worden uitgenodigd om haar te delen.  
Laten we op weg gaan.  
Moge de weg je zeggen:  
volg me maar.  
En als je de weg kwijtraakt  
vaste grond onder je voeten verdwijnt  
de liefde is gedooft  
en je honger en dorst hebt,  
moge de stem je zeggen  
Ik zal er zijn.  
Die God en Goed is zegene je:  
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.  
Amen.

## Zelfstandig wonen op landgoed Glorieuxpark

In Eindhoven achter De Burgh, het iconische gebouw aan de Geldropseweg, ligt het Glorieuxpark. Een park van ruim twaalf hectare groot en een oase van rust binnen de ring. Niet ver van het centrum met al haar voorzieningen. Een plek waar je je bijna in een andere wereld waant. Maar ook een plek waar je kunt wonen.



De Burgh zelf is al meer dan 100 jaar oud. Het werd in 1912 gebouwd voor de familie Smits van Oyen. In 1936 kocht de Congregatie van de Zusters van Barmhartigheid dit landhuis en gebruikten het als zorgverblijf voor psychiatrische patiënten.

Tot in de jaren tachtig hielden de zusters zich daar mee bezig. De congregatie vergrijsde en de zusters hadden geleidelijk aan zelf hulp nodig. Ze hadden hun erfgoed kunnen verkopen, maar hebben er bewust voor gekozen Glorieuxpark geschikt te maken voor bewoners met een behoefte aan begeleid wonen, verzorging of verpleging. In eerste instantie werd het een klooster-bejaardenoord voor een vijftigtal zusters van de



eigen congregatie, maar nu biedt Glorieuxpark woonruimte aan 150 personen. En niet alleen aan religieuzen. Zestig procent van de bewoners is inmiddels "leek", die deels gelovig zijn. Al wordt natuurlijk wel van iedereen verwacht respect te hebben voor andermans overtuiging.

Alle mensen die er, om wat voor reden dan ook, alleen voor staan, zijn op Glorieuxpark welkom als bewoner. En ze kunnen er meestal blijven wonen. Een thuiszorgorganisatie levert desgewenst een volledig pakket thuiszorg. Als dat uiteindelijk niet meer toereikend is, kunnen bewoners verhuizen naar een ander gebouw op hetzelfde terrein. Nog altijd in de eigen vertrouwde omgeving dus.

De gemeenschap op Glorieuxpark is inmiddels een soort dorp geworden, maar wel een dorp met ongeveer 800 vierkante meter prachtig landgoed per inwoner. Onder de bewoners van Glorieuxpark zijn groepen die eenzelfde cultuur delen. Daar is bewust voor gekozen omdat mensen, als ze toe zijn aan

een verzorgende omgeving, zich meer thuis voelen bij mensen met dezelfde achtergrond. Zo zijn er speciale 'leefstijl-woningen' voor religieuzen, voor Indische Nederlanders, voor antroposofen maar ook voor mensen met een psychogeriatrische achtergrond.



Er zijn allerlei activiteiten waar bewoners aan mee kunnen doen. Gewone 'verzorgingshuis-activiteiten' zoals het stimuleren van bewegen maar op Glorieuxpark worden bijvoorbeeld ook Tai Chi lessen gegeven. En verder zijn er nog heel wat meer groepsactiviteiten. Het prachtige terrein zelf biedt daarvoor ook volop inspiratie.

Naast bewoners en het personeel zijn er ook zo'n 100 vrijwilligers actief. Veelal gekoppeld aan de bewoners. Er zijn elektrische deelauto's beschikbaar, al of niet bestuurd door vrijwilligers. Een bezoek aan bijvoorbeeld het ziekenhuis is zo geregeld.



## Huurappartementen op Glorieuxpark beschikbaar



Nieuwe bewoners zijn welkom op Glorieuxpark. Op het terrein staat gebouw Terhaghe waar jarenlang de Zusters van Liefde woonden. Twintig van deze appartementen zijn grondig gerenoveerd en nu als middenklasse huurappartement beschikbaar voor alleenstaanden. Met of zonder zorgindicatie. Huren kan al vanaf € 745,00 per maand. De minimum leeftijdsgrens is 60. Die grens is bewust gekozen om de 'dorps-

gemeenschap' vitaal te houden waardoor mensen af en toe ook wat kunnen doen voor de buurman of buurvrouw. Zoiets past in de geest van een unieke woonplek als Glorieuxpark.

De eenkamerappartementen zijn zelfstandig en comfortabel en bestaan uit een woonkamer, kitchenette en badkamer. De oppervlakte is ongeveer 40m<sup>2</sup>. In gebouw Terhaghe woont iedereen

zelfstandig in zijn of haar eigen appartement. Men ontmoet de medebewoners in de gezamenlijke ruimtes. Zo wordt de privacy van het eigen appartement afgewisseld met sociale contacten. Indien nodig kan een volledig pakket thuiszorg geleverd worden en er is altijd 24-uurs nabijheid van zorgmedewerkers. Indien de zorgwaarde het toelaat, streven we ernaar om bewoners vanuit Terhaghe te laten verhuizen naar andere locaties op het Glorieuxpark, zodat een bewoner in dezelfde vertrouwde omgeving kan blijven wonen.

Wanneer Terhaghe niet meer de juiste plek is om zorg te ontvangen, kijken we samen met de bewoner en familie naar de beste optie om goede zorg op maat te realiseren. Op Glorieuxpark en indien noodzakelijk buiten Glorieuxpark.

Meer informatie via de coördinator service & verhuur van Woondiensten Glorieux: 040-294 7530 of [wonen@woondienstenglorieux.nl](mailto:wonen@woondienstenglorieux.nl).