



# KERK-KRAANT

GELOOFGEMEENSCHAP AUGUSTINUS  
EINDHOVEN

## CORONA EDITIE 84

Jaargang 10, nummer 4

2 januari 2022

### **Driekoningen**

*Een nieuw jaar, een nieuw begin, er is steeds meer licht.  
Ontsteek een lichtje op de eerste zondag van 2022.*

Dankbaar, op afstand, samen op de eerste zondag van het nieuwe jaar. Het licht groeit onstuitbaar. Geraakt door het licht gaan we de weg die God ons wijst tot zegen van elkaar. Laten we -in dit prille nieuwe jaar- op weg gaan met de zegen van de Heer: In de naam van de Vader en de Zoon en het heilige Geest. Amen.

#### **Geraakt door het licht**

We vieren vandaag Driekoningen. Symbool van mensen onderweg. Symbool van zoekende mensen. Van de Spaanse dichter Antonio Machado is de volgende versregel: "Wandelaar, er is geen weg, de weg maak je zelf, door te gaan."

En we wandelen vandaag mee met mensen die uit het Oosten komen. Ze zien een ster en geven er een bijzondere betekenis aan. Het is voor hen Gods licht. Dat licht wijst hen de weg, brengt hen thuis.

Koningen zijn het, wijzen, magiërs, maar vooral dromers. Ja dromers zijn het, mensen die durven dromen van een nieuwe toekomst die geboren wordt in een kind. Ze vragen ons vandaag: Gaan jullie ook mee op weg? Delen jullie onze droom?

Ik wens je een inspirerende ontmoeting toe.

René Hornikx



Redactieadres: [frans.ans.savelkouls@hetnet.nl](mailto:frans.ans.savelkouls@hetnet.nl)  
Website: [augustinus-eindhoven.nl](http://augustinus-eindhoven.nl)

### **Bij het openen van de Schriften**

Open je hart om het woord van God te ontvangen  
Licht verbindt de beide lezingen uit de Schrift vandaag met elkaar.  
Dat licht gaat van God uit.

### **Eerste Lezing: Jesaja 60,1-6**

*De eerste lezing klinkt als een opgewekt lied. Alle volkeren verzamelen zich in vrede rond het licht van God. Geen duisternis zal ons ooit nog overvallen.*

Sta op en schitter, want uw licht is gekomen, de glorie van de Heer gaat over u op. En zie, de duisternis bedekt de aarde en donkerte de volken, maar over u gaat de Heer lichtend op, zijn glorie verschijnt over u. En volkeren komen naar uw licht, koningen naar de glans van uw dageraad. Sla uw ogen op en zie om u heen, allen verzamelen zich en komen naar u toe: uw zonen komen aan uit de verte, uw dochters worden op de heup aangedragen. Gij zult het zien en stralen van vreugde, uw hart zal trillen en zwellen: de schatten der zee worden naar u gebracht, de rijkdom der volken komt naar u toe. Een vloed van kamelen zal u bedekken, dromedarissen van Midjan en Efa; alle bewoners komen uit Seba, met goud en wierook beladen; zij verkondigen de lof van de Heer.

*Vraag: Wanneer gaat Gods licht voor je op?*

### **Evangelie: Matteüs 2,1-12**

*Mensen, wijzen gaan op zoek naar het licht. Geholpen door een ster vinden ze hun weg.*

Toen dan Jezus te Betlehem in Juda geboren was ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het oosten en vroegen:

“Waar is de pasgeboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen.”

Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de vraag voor, waar Christus moest geboren worden. Zij antwoordden hem: ‘Te Betlehem in Juda. Zo immers staat er geschreven bij de profeet: *En gij, Betlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman tevoorschijn treden, die herder zal zijn over mijn volk Israël.*’

Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Daarop zond hij hen naar Betlehem met de opdracht: ‘Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar



dat Kind en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan, opdat ook ik het hulde kan gaan brengen.'

Na de koning aangehoord te hebben vertrokken zij. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit totdat zij boven de plaats waar het Kind zich bevond stil bleef staan. Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neer vallend betuigden zij het hun hulde. Zij haalden hun schatten tevoorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. En in een droom van Godswege gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.

*Vraag: Wanneer ging je anders naar huis dan je gekomen was? En waarom?*

## Overweging

Goede mensen,

Ik denk -naar aanleiding van de lezingen van vandaag- aan de vluchtelingen, gevangen aan de Poolse grens. Aan de grens zijn deze vluchtelingen afgezet door een onbarmhartig regime. Ballingen zijn het. De grens is afgezet met versperringen en prikkeldraad en aan de andere kant staan soldaten met geweren in de aanslag. De vluchtelingen kunnen geen kant op. Wanhopig zijn ze. Er is geen toekomst. Als ratten zitten ze in de val. De afstand tussen hun dromen en de werkelijkheid kan niet groter zijn. Profeten zijn hier dringend gewenst om de hoop op een beter leven levend te houden.



Het visioen van Jesaja in de eerste lezing gaat hier ook over. Het Joodse volk is in ballingschap. De ballingen zitten gevangen. Er is geen toekomst. Onder de ballingen is het een en al klaagzang. Ze dromen van vroeger en staan met de voeten op onvaste grond in een werkelijkheid die niet uit te houden is. Maar in tegenstelling tot de vluchtelingen aan de Poolse grens zijn er bij Israëls ballingen dromers, profeten die de droom van een toekomst levend houden. In alle verwarring horen de ballingen: "Sta op, wordt verlicht. Zie, kijk, sla uw ogen op. Kijk, zie om u heen. Het licht is gekomen. Gij zult het zien, uw hart zal trillen van vreugde, gij zult stralen van vreugde." Jesaja spreekt namens God de mensen toe, moed te houden, er komt een andere tijd. Jesaja nodigt de ballingen uit om te kijken, verder te kijken dan de ellende waar ze in staan.



Jesaja nodigt ons ook uit om verder te kijken dan onze neus lang is. Verder te kijken dan het eigen gelijk, verder te kijken dan de coronapandemie die de wereld treft. Hij nodigt ons uit te kijken in elkaars ogen. Als we elkaar aankijken zien we meer dan als we alleen maar met gebogen hoofd rondlopen. Als we elkaar aankijken opent zich onze ziel en zijn we in staat de handen in elkaar te slaan en te werken aan de belofte die God ons toefluistert.

Jesaja's visioen gaat nog verder. Hij ziet van alle kanten volkeren naar Jeruzalem komen, van over land, van over zee. In karavanen komen ze aan en brengen geschenken mee. Goud als genoegdoening om geleden smart, wierook om te branden in de tempel en te belijden dat God de enig ware God is. Je ziet ze gaan, de volkeren, op naar Jeruzalem, om er eendrachtig de God van hemel en aarde te aanbidden. Zo komt er een keer, een ommekeer. Mensen gaan anders kijken naar elkaar en naar een toekomst. Ze gaan anders leven, leven zoals door God bedoeld om zegen te zijn voor elkaar.

Op de keer van de tijd staan profeten op, dromers, magiërs, wijzen die het lamgeslagen volk moed inspreken, richting wijzen en de hoop op een toekomst levend houden. Er is veel gespeculeerd over de wijzen, de magiërs waarover Matteüs vertelt. Maar het dwangmatig veilig stellen van de macht door Herodes beviel velen niet. Net zoals het dwangmatig veilig stellen van de macht door Loekasjenko, met de ballingschap van de vluchtelingen aan de Poolse grens tot gevolg.

De magiërs zijn zinzoekers. Ze zoeken naar levenszin. Zoekenden zijn ze onderweg. Ze verlaten alles wat ze hebben, zoals Abraham eertijds ook deed. 'Trek weg uit je land, je stam en je familie, en ga naar het Land dat ik je wijzen zal', zegt God tegen Abraham. En Abraham ging, zonder aarzelen, vertrouwend op de God van belofte. Net als Abraham hebben de magiërs een stem gehoord, een licht gezien. En ze zien de ster, ze zien licht. De vergelijking tussen een ster en de geboorte zien we al bij Abraham. God belooft Abraham nakomelingen zo talrijk als de sterren aan de hemel.

Matteüs neemt het visioen van Jesaja op en laat de koningen van de volkeren optrekken naar Jeruzalem. En hier schrikt Herodes van. Herodes leunt op zijn macht en laat zich leiden door de Schrift, waar staat dat een leider geboren zal worden die herder is over zijn volk. Feilloos voelt Herodes aan dat dit koningskind een levensgrote bedreiging voor hem vormt. Hij moet er niet aan denken om de macht uit handen te geven. Hij is ontzet en wil niet dat er voor een andere koning wordt geknield.



De Magiërs daarentegen laten zich leiden door een ster en gaan op zoek naar een machteloos kind dat richting wijst. Dat kind heeft iets uit de hemel meegebracht. Geen macht en zeker geen machtsmiddelen. Het weerloze kind heeft zachte krachten meegebracht. En in de ontmoeting met dit kind gaan de ogen van de wijzen open. In de ogen van het kind ontmoeten ze God. De God van belofte. De dromers mogen nu kiezen langs welke weg ze verder willen gaan in hun leven. Via de weg van de macht, de weg van geweld, de weg van het grote geld, de weg van heersers. De weg die altijd leidt tot geweld. Of via de weg van geweldloosheid, de weg van liefde, van deemoed, van gerechtigheid. De weg die altijd leidt tot vrede en vreugde. Vreugde die de herders bij Jezus' geboorte niet voor zichzelf konden houden maar uitzongen in een lied: Vrede op aarde aan alle mensen.

De wijzen brachten Jezus hulde en geschenken: goud en wierook. In tegenstelling tot Jesaja voegt Matteüs er een derde geschenk bij: mirre. Geurige olie waarmee in die tijd het dode lichaam werd gebalsemd. Het is duidelijk dat met Herodes als vijand de weg van Jezus Messias een lijdensweg zal worden.

De wijzen gaan na de ontmoeting met het kind, de redder van de wereld, langs een andere weg terug naar huis. Ze gaan anders naar huis dan ze gekomen zijn. De ontmoeting met het kind heeft andere mensen van hen gemaakt.

En wij? We brengen Jezus hulde. We gaan langs een andere weg naar huis. We gaan anders naar huis dan we gekomen zijn. De ontmoeting met het kind en met elkaar heeft andere mensen van ons gemaakt.

*René Hornikx*

### ***Gebed voor de zondag***

God van licht en vreugde,  
door de wijzen uit het oosten  
wordt uw Naam bekend over de hele wereld.  
De wijzen zagen een ster,  
volgden dit licht wat hen de weg wees naar U.  
God van leven, wij vragen U,  
schenk ons de moed en de kracht van uw heilige Geest  
om mee te reizen  
en de weg te gaan naar een ontmoeting met uw Zoon.  
Moge na deze ontmoeting onze ogen opengaan  
voor een nieuwe wereld  
waar vrede is en mensen leven in vreugde.  
We vragen het U in naam van het kind in de voederbak,  
Jezus Christus, uw Zoon en onze broeder.  
Amen.

## Kerstwensen en -groeten (deel 2)

Nadat de Kerst-Krant gereed was, kwamen er nog enkele groeten en wensen bij de redactie binnen. U vindt ze hieronder.

### Kerst en Nieuw in onze wereld van vandaag

Was Kerstmis niet:  
God wordt mens  
en dáár door Vrede op aarde?

Had Oud en Nieuw niet iets van:  
Vergeten en opnieuw beginnen?

Kán dat nog?

Een oud lied zingt bemoedigend:  
"Waar vriendschap heerst en liefde,  
dáár is God!"

Het gaat dus om vriendschap en liefde,  
Om daarin en daarvan te leven!

En dát kan nóg!  
(Ingezonden door Corrie de Bont)

### Heb begrip

Heb begrip voor mensen met een zwak geloof.

Ik geloof ook de ene dag wel, en de andere niet.

Maar ik voel me goed in de biddende menigte.  
Omdat zij geloven, helpen ze mij geloven in hun eigen bestaan, van onbevattelijke wezens.

Ik ben niet vergeten dat ze als niet veel lager dan de hemelse machten werden geschapen.

Onder hun lelijkheid, het brandmerk van hun alledaagsheid, zijn ze zuiver, wanneer ze zingen klopt in hun kelen de ader van de vervoering –

het meest als ze voor het beeldje van de Moeder Gods staan, dat zo is gevormd als zij zich aan een kind in Lourdes vertoonde.

Natuurlijk, ik ben sceptisch, maar ik zing mee en overwin op die manier de tegenstelling tussen mijn privé-godsdienst en godsdienst van het ritueel.

gedicht van de Poolse dichter Czeslaw Milosz (1911 – 2004). Het is terug te vinden in de bundel Theologisch traktaat, Atlas Amsterdam 2006, p. 28  
(Ingezonden door Marie-José Verhappen)



### Kerstmis

Het feest van licht  
en nieuw leven.

Eeuwenoud, met weinig diepgang.  
Een andere invulling opent het hart.

Want licht kan dan  
hoop op toekomst worden en  
nieuw leven bron van verandering.

Alles voorzichtig.  
Mag het zo zijn.

## **De H. Silvester**

Op 31 december viert de Kerk traditioneel het feest van de H. Silvester. Deze heilige was paus van 314 tot 335. Paus is eigenlijk wat veel gezegd, hij was bisschop van Rome, bekleedde de stoel Petrus maar bezat bij lange na nog niet het gezag van de latere pausen. Tijdens zijn ambtsperiode vonden er twee concilies plaats, te Arles en te Nicea, maar deze waren niet bijeengeroepen door hem maar door keizer Constantijn. Silvester heeft zijn roem meer te danken aan een legende dan aan de geschiedkundige feiten die over hem bekend zijn. Wat de legende betreft, hierover schrijft Wim Zaal in het in 1998 verschenen boek *Alle Heiligen* het volgende:



*Keizer Constantijn schenkt paus Silvester de tiara.*

'Constantijn was me-  
laats, wat alleen maar  
kon worden genezen  
door een bad in  
kinderbloed (*complot-  
denkers zijn blijbaar  
van alle tijden-FS*),  
maar in de nacht voor  
het doden van de  
kleinen verschenen  
hem Petrus en Paulus  
met de opdracht,  
Silvester te laten  
roepen. Deze doopte  
de keizer die spontaan  
genas. Spontaan be-

sloot hij de paus het Lateraans paleis te geven, geleidde hem daarheen - Silvester zat te paard en Constantijn hield de teugel- en reikte hem knielend de tiara aan. Later wilde hij hem zelfs de keizerlijke macht overdragen, wat Silvester afwees, maar toen Constantijn de rijkszetel naar Constantinopel verplaatste, was de paus bereid het gezag over Italië op zich te nemen, wat werd vastgelegd in een decreet, bekend als de Schenking van Constantijn. De legende draaide, in het kort gezegd, de rollen om.'

## **Foutje in vorige Kerk-Krant**

St. Stephanus: 'verdreven van de liturgische kalender', zo staat, zwaar aangezet, te lezen in de Kerst-Kerk-Krant. Maar dat klopt niet! Het is namelijk zo dat de 1e zondag na Kerstmis is gewijd aan de gedachtenis van het gezin van Nazareth. En die eerste zondag (tevens 2e kerstdag) viel dit jaar op 26 december. Komend jaar valt 26 december op maandag, en dan vieren we op die 2e Kerstdag weer gewoon het feest van Stephanus!

*Joost Koopmans osa*

## **De vierde koning**

Al heel lang vertelt men in Betlehem over een vierde koning. Net als de drie anderen wilde hij ook de pasgeboren Koning bezoeken. Maar onderweg deden zoveel arme mensen een beroep op hem, dat hij ook zijn geschenken voor de pasgeborene weggaf. Uiteindelijk durfde hij niet meer naar de pasgeboren Koning te gaan. Maria zag hem in de verte aankomen. Toen ze hem zag twifelen, wenkte ze. Hij kwam naar haar toe en zei: 'Ik wilde het Kind bezoeken, maar ik heb niets meer om Het te geven.' En hij vertelde wat hem onderweg was overkomen. Toen zei Maria: 'Weet je, de geschenken die je aan de armen hebt gegeven, heb je eigenlijk al aan Jezus gegeven.' (naar een bekende kerstlegende)

*Vraag: Wat je voor een ander doet, heb je voor God gedaan. Wat vind je van deze stelling?*

## **Zending**

Dankbaar voor dit samenzijn (op afstand) mogen we nu onze weg verder gaan in het leven op weg naar een nieuwe wereld.

Het kan.

Ogen heb je om het verlangen naar vrede te zien. Oren heb je om de wensen te horen van hen die zoeken. Handen heb je om te delen met die weinig hebben. Voeten om de weg te gaan naar mensen die jou nodig hebben.

Ga met een open hart, breng liefde en schenk vrede. Daartoe zegen ons die God en Goed is: in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

## **Nieuwjaarswens**

Wanneer je je hart gebruikt om mensen:  
liefde te geven,  
een luisterend oor,  
een troostende woord,  
toe te lachen,  
wat moed te schenken  
te helpen  
dan wordt 2022 een mooi jaar  
voor veel mensen.

Gelukkig Nieuwjaar



## **Brief van Bart Tromp uit West-Papua**

Manokwari, 18 december 2021

Beste Allen,

In Nederland begint vandaag een strengere lockdown het leven te bepalen om het omikronvirus de baas te kunnen, in Manokwari en West Papua begint het corona juist (voorlopig??) op te klaren. Al anderhalf jaar geen kinderen op onze internaten, de klaslokalen staan leeg, alleen de docenten zijn elke dag op school, om vandaaruit *on line* les te geven. Maar nu de Dienst van Gezondheidszorg zegt dat reeds 70% van de bevolking minimaal twee keer is gevaccineerd (aan de booster is men nog niet toe), mag –als het morgen niet weer anders wordt– na Nieuwjaar iedereen weer ‘gewoon’ naar school.

Dat zal een gewenning geven! Nu staat het grote school- en internaatsterrein in Maripi (SMP, junior high school), waar ik woon, leeg, op een tiental kinderen die om verschillende redenen tijdens de covidcrisis niet naar huis konden, en een paar (eerwaarde) heren na. Straks moet de stroom op gang komen: 120 jongens en 100 meisjes op het internaat in Maripi, 120 meisjes en 110 jongens op het SMA (senior high school) complex in Susweni. 340 leerlingen op de SMA en 294 op de SMP, een derde van de leerlingen is dus extern, komt ‘van buiten’ (dat kan aan de overkant van de straat zijn, maar ook op een half uurtje bromfietsen afstand). Meer dan 30 docenten op de SMA (sommigen part time), 18 vaste krachten op de SMP. Het aantal leerlingen is ongeveer gelijkelijk verdeeld over jongens en meisjes. De leiding van de internaten is in handen van paters en zusters (nonnen), augustijnen, op iedere internaat twee tot vier vrouw/man sterk. Tot nu toe wordt het meisjesinternaat in Maripi nog bestierd door twee vrouwelijke docenten, maar die gaan waarschijnlijk in maart vervangen worden door zusters augustinessen. De jonge vrouwen hebben dan meer handen en hart vrij om aan hun eigen toekomst te kunnen denken, en niet dag en nacht vastgespijkerd te zitten aan het internaat.

Wel schijnt het zo te zijn dat we maar een beperkt aantal leerlingen in een klaslokaal mogen toelaten, niet meer dan 15 tot 18. Met inachtneming van allerlei regels, zoals mondkapjes, handenwassen, en afstand houden. De klassen tellen echter tussen de 25 en 30 leerlingen. Dus zal er in twee groepen gewerkt gaan worden, en het aantal uren per vak verminderd moeten worden. Geen vier uur wiskunde, bijvoorbeeld, maar twee uur, enzovoorts, zodat de leraren niet overbelast worden. Om toch het curriculum niet te kort te doen, zal er meer huiswerk gegeven moeten worden. Iedere jongen of meisjes is straks dus maar drie en half uur op school, in plaats van de gebruikelijke zeven.

Over enkele jaren zal men zegen, “Oh, deed jij eindexamen in 2020/2021, o ja, dan weten we het wel; dan kreeg je je diploma voor niks, gratis!” Om proefwerk te geven, overhoringen te houden, cijfers te geven, is reuze moeilijk *on line*, want we weten niet of de leerling dan wel zijn familie de antwoorden opgehoest heeft. Sommigen hebben zelfs geen mobieltje, en zijn buiten bereik. Toch moeten ze van de Dienst van Onderwijs overgaan of slagen, om flinke heibel bij de ouders en verdere familie te voorkomen. Er worden dus maar zesjes ingevuld. Bij de serieuze leerlingen mag dit eigenlijk niet ter ore komen, want die gaan dan denken: “waarom kan het bij de een makkelijk, en moet ik voor mijn rapportcijfers

zweten?" Dus weer heibel bij de andere partij. De overheid maakt het zich niet makkelijk!

Daar komt nog bij dat een dertigtal leerlingen niet bereikbaar is omdat ze met hun ouders zijn gevlucht voor eventuele represaillemaatregelen van het leger. Enkele guerrillastrijders uit het Meybratgebied (hartje Vogelkop) hebben namelijk drie maanden geleden een militaire post overvallen en vier soldaten vermoord, in mootjes gehakt. De bewoners van alle omliggende dorpen vluchtten het oerwoud in, of verhuisden tijdelijk (tot nu toe!) naar de stad Sorong. In een parochie in de Oost-Aifat vluchtte ook de pastor mee met zijn parochianen! Zij zijn van alle contact verstoken, dus ook de schoolgaande jeugd. Enkelen van hen wonen eigenlijk hier in Manokwari op het internaat, maar waren vanwege de coronamaatregelen in hun geboortedorp. En nu dus veel verder van huis!!! (Alle zestien papoea's die betrokken waren bij de moorden zijn nog niet opgepakt, onvindbaar! -wel vele mensen die er uiteindelijk niets mee te maken bleken te hebben- het leger weet geen onderscheid te maken! Ze weten nog meer niet: Het leger en de politie weten de zaak niet op te lossen; nu heeft de resident de hulp van de Kerk ingeroepen om tot een 'staakt het vuren' te komen, zodat voedselhulp zonder allerlei interventies de vluchtelingen kan bereiken. De Kerk wordt meer geloofd en heeft meer vertrouwen bij de bevolking dan de Indonesische overheid. Zestig jaar na de overdracht van Nederland aan Indonesia blijft het dus rommelig gewelddadig in West-Papua, waar U weinig over hoort, ook van mij niet, maar kijk op het internet! Een van de grootste zonden die je kunt begaan is het leger en de politie gezichtsverlies doen leiden. Met de rol van de Kerk als bemiddelaar te onderstrepen, doe je dat. Dus er maar geen ruchtbaarheid aan geven. Maar, nogmaals, het internet staat vol, en ook de Indonesische regering houdt dat niet tegen.)

In de stad is het rustig. En zijn de bouwprogramma's bij de scholen normaal kunnen doorgaan: een reusachtige aula bij de SMA in Susweni, en een uitbreiding van de eet- en recreatiezaal bij het meisjesinternaat. In Maripi (SMP) drie extra klaslokalen met meubilair en de aanleg (cementerij) van de toegangsweg naar de internaten. Allemaal dank zij Uw hulp en vooral die van enkele zeer gulle donateurs.

De Kerstvieringen mogen dit jaar wel door gaan. Met mondkapje en afstand houden. Dat laatste zal wel niet overal lukken. Het wordt een drukke driedaagse (vrijdagnacht, zaterdag- en zondagmorgen, men weet van geen ophouden, extra banken aansjouwen, zeiltjes om onder te schuilen spannen -je kunt altijd buiten zitten, lekker weer, ondanks de regen, tientallen doopjes, honderden mensen- van krijsende baby's tot en met krakkemikkige oudjes, iedereen op zijn/haar kerstbest, we gaan uren door, het zweet gutst over je rug, midden in de nacht). Maakt u zich geen zorgen, ik ben gezond, gevrijwaard van het covid19. Een week later, met Oud en Nieuw opnieuw. Zeg nu zelf, waar kies je voor, een Kerst en jaarwisseling in Papua of ..... in de kou!

Goede zinvolle feestdagen, en alle goeds voor 2022!! Dankbaar voor al jullie hulp en aandacht,

*Ton Tromp osa*

## **Maria Moeder Gods**

Paneel temperaverf en bladgoud op hout, Atelier Hüsstege  
(AtelierHusstege.nl), anno 2016



Op 1 januari, aan het begin van het nieuwe jaar dat voor ons ligt, vieren we het hoogfeest van Maria, Moeder Gods. Een mooi moment om haar te danken dat ze steeds onze voorspreekster wil zijn bij haar Zoon. Zeker nu we zoveel goede voornemens hebben. Laten we wensen dat die op de juiste wijze in vervulling mogen gaan.

Deze icoon van de Moeder Gods is heel bijzonder, mede vanwege zijn eenvoudige opzet. De achterliggende lijnen (zie kleine afbeelding) zijn namelijk allemaal ontleend aan de gulden snede. En daardoor gebaseerd op het hoofdthema van onderlinge verbondenheid en leven.

In de achtergrondlijnen verweven, zien we een rood vierkant (loopt langs randen van de icoon) en een gouden cirkel. Ze reiken uit tot ver buiten de icoon. Wat een prachtig ruimtelijk effect geeft.

Het onderlinge verband tussen dit vierkant en deze cirkel is dat ze allebei dezelfde oppervlakte hebben. (Dit is namelijk de oplossing voor een belangrijk meetkundig probleem). Symbolisch verwijst het rode vierkant naar het aardse en de gouden cirkel naar het goddelijke. Het aardse én het goddelijke zijn dus in de icoon aanwezig. Dit heeft een diepe betekenis. In de Moeder Gods is God immers op aarde, onder ons, gekomen.



Het mooiste van deze icon vind ik persoonlijk de blauwe druppel, die wonderbaarlijk tevoorschijn komt uit de geometrische lijnen op de achtergrond. Wat is de betekenis hiervan? Er zijn, denk ik, meerdere interpretaties mogelijk: -Je kunt er een traan in zien. Want, zoals men zegt van deze icon: *'Het Kind troost Zijn Moeder'*. Dat is dus goed mogelijk. -Of, als je dat wilt, is het een druppel moedermelk. Als Zijn moeder heeft ze Hem immers met liefde gezoogd. Dat was haar voorrecht en er bestaan nog vele oudere schilderijen waarop dit tafereel treffend afgebeeld is. -Maar zelf zie ik er het liefste de zegen van de volle Genade in. Die Zij als geen ander ontving, toen ze *'de Moeder Gods'* mocht worden. En dan denk ik aan haar nicht Elisabeth, die, toen ze haar zag, spontaan uitjubelde: *"Waaraan heb ik het te danken, dat de Moeder van mijn Heer naar mij toe komt!"*

*Anita van der Kam*

## **Adventsactie 2021: Emmaus Eindhoven, een bijzondere woon-werkgemeenschap**



De adventsactie voor "Emmaus in Eindhoven" heeft een bedrag van € 1.400 opgebracht. De zusters en broeders van Glorieux brachten samen € 712 bijeen zodat de woon-werkgemeenschap in totaal € 2.112 tegemoet kan zien.

Aan ieder die heeft bijgedragen: hartelijk dank!

*Ad Broeken, penningmeester*

## **Een goed bericht van Joost Koopmans**

Bij controle in het ziekenhuis bleek dat er geen nieuw gips hoeft te worden aangebracht. In plaats van zes weken duurt de handicap nu maar drie weken. Joost kreeg wel het advies mee om goed te oefenen met hand en pols om de spieren weer soepel te maken.