



KERK-KRANT

GELOOFSGEMEENSCHAP AUGUSTINUS
EINDHOVEN

CORONA EDITIE 48

Jaargang 9, nummer 11

14 februari 2021

Aan de vrienden van de Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven en alle andere geïnteresseerden

Zesde zondag door het jaar

Iedereen, wie je ook bent, jong of minder jong, vrouw of man, vriend of vreemde, hoog op de maatschappelijke ladder of aan de rafelrand van onze samenleving: voor God is IEDEREEN gelijk.

De Heer verwelkomt je en schenkt ons gul zijn liefde. In zijn naam zijn we samen. God keert zich naar ons toe: als Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Aangeraakt worden

Met één woord wil God ons raken en aanraken. En wie een ander verzorgt -zeker in deze tijd- weet hoe weldadig een lief woord is en een tedere aanraking kan zijn.

Iemand lijfelijk aanraken wil zeggen dat je in de intimiteit van iemands leven treedt. Maar ook dat je solidair wil zijn met de ander, hem of haar gerust wil stellen en dit ook voelbaar maakt.

Maar niet iedereen raken we aan. Het is niet vanzelfsprekend om in de intimiteit van een ander te treden. Nog moeilijker is het om iemand aan te raken die gewond is of een besmettelijke ziekte heeft.



Hoe kom je dan iemand nabij?
In het evangelie horen we hoe Jezus een melaatse geneest door hem aan te raken. Die aanraking betekende heel veel voor de melaatse.

René Hornikx

***Redactieadres Kerk-Krant: frans.ans.savelkouls@hetnet.nl
Adres van onze website: augustinus-eindhoven.nl/***

Eerste Lezing: Leviticus 13,1-2.45-46

Wie aan een huidziekte leed werd buiten de gemeenschap gesloten.

De Heer sprak tot Mozes en Aäron: Heeft iemand een gezwel, uitslag of een vlek op zijn huid en het gaat lijken op huidziekte, dan moet men hem bij de priester Aäron of bij een priester van diens geslacht brengen. Degene die aan huidziekte lijdt, moet in gescheurde kleren lopen en zijn haren los laten hangen; hij moet zijn baard bedekken en roepen: 'Onrein, onrein!'

Vraag: Wie sluit jij buiten de gemeenschap? De reischoppers van vorige maand? Zo ja, waarom?

Evangelie: Marcus 1,40-45

Jezus raakt een melaatse aan, hij wordt rein. En: Jezus zorgt ervoor dat hij weer opgenomen wordt in de gemeenschap.

Er kwam eens een melaatse bij Hem die op zijn knieën viel en Hem smeekte: 'Als Gij wilt, kunt Gij mij reinigen.' Door medelijden bewogen stak Hij de hand uit en raakte hem aan en sprak tot hem: 'Ik wil, word rein.' Terstond verdween de melaatsheid en was hij gereinigd. Terwijl Hij hem wegstuurde, vermaande Hij op strenge toon: 'Zorg ervoor dat



ge aan niemand iets zegt, maar ga u laten zien aan de priester en offer voor uw reiniging wat Mozes heeft voorgeschreven, om ze het bewijs te leveren.' Eenmaal vertrokken begon de man zijn verhaal overal in het openbaar te vertellen en ruchtbaarheid aan de zaak te geven, met het gevolg, dat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen, maar buiten op eenzame plaatsen verbleef. Toch kwamen de mensen van alle kanten naar Hem toe.

Vraag: Als je (aan)geraakt wordt door een woord van de Heer, vertel je er anderen dan over?

Overweging

Het ogenschijnlijk zo eenvoudige verhaal over de genezing van een melaatse, heeft toch diepe wortels in de geschiedenis van het Joodse volk. In de gehele Bijbel horen we vaak spreken over rein en onrein. Daar is de hele geschiedenis van het volk mee verbonden. Het uitgangspunt is: God is rein, en zijn uitverkoren volk hoort ook rein te zijn. God en zijn volk horen bij elkaar. Men was er van overtuigd, dat er tussen de mensen, die van en voor God leven, toch ook kwade machten waren. Het kwaad bestaat nu eenmaal.

Er waren talrijke regels die het religieuze en sociale leven bepaalden. Als men binnen die regels bleef leven, was men zogenaamd rein. Maar heel veel regels werden overtreden, zonder te spreken over schuld of onschuld. Soms werd men uit de gemeenschap verwijderd en na boetedoeningen kon men terugkeren. Maar de melaatsheid was zo'n zware toestand dat men voorgoed uit de gemeenschap werd verstoten. Zij worden in aparte groepen buiten bestaande gemeenschappen als een soort gevangenen bij elkaar gezet. Melaatsheid was een van de ergste symptomen van onreinheid. Een melaatse is als een dode, zoals gezegd uit de normale gemeenschap verstoten en een relatie met God is voor hem daarom niet mogelijk.

Maar het verhaal van vandaag laat ons ervaren hoever God gaat in zijn beweging naar de mensen toe. Het geraakt en bewogen zijn van Jezus door de nood van een ander is fundamenteel. Bewogenheid kan alleen ontstaan als we verdriet, teleurstelling en frustraties ook zelf voelen. Alleen zo worden wij begaan met de ander en worden wij bewogen. Jezus strekt zijn hand naar de melaatse uit en raakt hem aan. Jezus is bewogen en voelt van binnenuit de pijn van de melaatse. "Als Gij wilt, kunt Gij mij reinigen". Een kort en eenvoudig gebed is deze vraag. Maar ook de houding van de melaatse, die op zijn knieën zit, is op zichzelf al een welsprekend gebed. "Als Gij wilt, kunt Gij mij reinigen".

De melaatse erkent dat Jezus macht heeft om hem te genezen. Wat grenzeloos bescheiden zijn de woorden van de melaatse: "Als Gij het wilt, kunt Gij mij reinigen." Het bijzondere is dat de man niet voor zichzelf pleit. Hij zegt niet: "Heer, doe mij als het U belieft een plezier". De melaatse pleit voor Jezus: "Indien Gij het wilt". De melaatse legt het initiatief van de genezing bij Jezus. Jezus en de melaatse genieten samen van de genezing. Ergens zijn zij beiden één geworden. Zij zitten in dezelfde "flow" om het maar eens modern te zeggen. "Indien Gij het wilt", deze vraag wordt als het ware opgehangen aan Gods liefde voor ons.

Ik ben niet gekomen om wet en profeten af te schaffen, zegt Jezus, maar om ze tot voltooiing te brengen. Regels en wetten blijven voor Jezus bestaan maar niet als neutrale zakelijke en kille plichten die het hart niet raken. Jezus vult regels en wetten van binnen uit met zijn betrokkenheid en liefde voor zijn naasten.

Een interessante vraag: zou Jezus als hij nu vandaag onder ons zou leven, zou hij dan de anderhalve meter afstand aanhouden? Omdat Hij bij de zorgende beroepen ingedeeld zou kunnen worden, zal Hij de mensen zeer nabij komen en zal Hij de regels met grote liefde en betrokkenheid onderhouden. Wat denkt u ervan?

Het Evangelie van vandaag spoort ons opnieuw aan om in gedeelde verantwoordelijkheid en liefde voor elkaar te zorgen. De huidige moeilijke tijd vraagt veel van onze verantwoordelijkheid voor elkaar en gelukkig ervaren we dat ook. Laten we volhouden! *Dolf van der Linden osa*

Wim Kalb neemt afscheid als voorganger



Voorganger Wim Kalb verhuist deze week naar Nuenen. Hij gaat wonen in een appartement van de Broeders van Barmhartigheid van St. Johannes de Deo. Het was een ingrijpende beslissing maar inmiddels is Wim blij met zijn besluit. De verhuizing is niet gemakkelijk omdat er na bijna 45 jaar afscheid genomen wordt van een woon- en leefruimte, die veel voldoening heeft gegeven.

Het vooruitzicht om fijn midden in het centrum van Nuenen te gaan wonen in een gemeenschap biedt veel voordelen. Wim gaat daar de vieringen op de zondagen verzorgen en dat betekent dat hij afscheid moet nemen van ons pastoresteam. Heel jammer natuurlijk maar alle begrip voor zijn besluit. Uiteraard blijft hij zich wel verbonden voelen met onze Geloofsgemeenschap.

We danken Wim van harte voor zijn constructieve en heel plezierige bijdragen aan onze Geloofsgemeenschap gedurende de afgelopen vier jaren. Zodra dat weer kan nemen we intern afscheid.

*Bestuur Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven
Harrie Meelen, voorzitter*

***U hebt me aangeraakt
en ik kwam in vuur en vlam te staan voor uw vrede.
Augustinus***

Gebed voor de zondag

Liefdevolle God,
U weet hoe broos ons leven is.
U weet dat we op elkaar zijn aangewezen.
We hebben elkaar nodig
om ons geborgen te weten bij elkaar,
zoals we ons geborgen voelen in uw hand.
We vragen U Heer,
kom ons nabij met uw Woord
dat ons heel maakt.
En schenk ons de kracht
om van U te getuigen in daad en woord.
Dit alles vragen we U in Jezus naam,
voor vandaag en alle dagen ons gegeven.
Amen.

Zending

We hebben de woorden uit de Schrift gelezen,
ze staan er,
ze wachten tot we ze gebruiken,
ze wachten om echt gehoord te worden
en in onze daden te worden omgezet.
Moge we ze tot leven brengen
onder de zegen van God die Goed is:
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Ziek

Ziek... al zolang of pas geworden,
kortstondig of uitzichtloos.
Zie hen, bezoek hen,
help hen, hoor hen aan.

En bid met hen en voor hen.
Gehandicapt... naar ziel of lichaam,
zwaar of licht, van kindsbeen af
of ooit geworden.

Ga met hen mee, waardeer hen,
acht hen hoog.
En bid met hen en voor hen.

Eenzaam... wie niet, wie nooit?
Eenzaam geraakt, eenzaam gemaakt,
achtergebleven, alleen gelaten.

Ga naar hen toe, reik hen de hand,
neem de tijd.
En bid met hen en voor hen. (Peer Verhoeven)

Zo spreekt Augustinus

Toen Tobit zijn zoon Tobias raad gaf, zei hij dat hij goede werken moest doen. Hij zei hem dat hij de armen moest ondersteunen, hij hield hem voor dat hij aalmoezen moest geven aan de noodlijdenden. Daarbij zei hij: 'Mijn zoon, aalmoezen bewaren je voor de weg naar het duister. De blinde gaf zijn zoon raad over hoe hij het licht kon zien: Aalmoezen bewaren je voor de weg naar het duister.' Zijn zoon had hem kunnen vragen: 'Vader, dat kun je nu wel zeggen, maar dan heb jij toch geen aalmoezen gegeven, want jij bent stekeblind. Zit jij dan niet in het donker? En dan vertel je mij dat aalmoezen bewaren voor de weg naar het duister.' Tobit wist natuurlijk over welk licht hij zijn zoon raad gaf, hij wist welk licht hij binnen in zichzelf zag. De zoon stak zijn vader de helpende hand toe om hem te helpen op aarde zijn weg te vinden. Maar de vader stak zijn zoon een hand toe om hem te leren hoe hij de weg naar de hemel kon vinden.

(Sermo 88,16; zie: Van aangezicht tot aangezicht, 520-521. Vertaling Wim Sleddens osa, z.g.)

17 februari 2021: Aswoensdag

Woensdag begint de vasten die duurt tot zaterdag 3 april 2021.

Aswoensdag is in de katholieke traditie het begin van de veertig dagen durende Vastentijd en die loopt tot en met Paaszaterdag (in de protestantse traditie Stille Zaterdag genoemd). Vanaf Aswoensdag tot Pasen zijn er veertig vastendagen, waarbij de zondagen niet worden meegeteld. Aswoensdag wordt voorafgegaan door vastenavond en het drie dagen durende carnaval.

Aswoensdag stelt ons voor vragen. Wat heb ik beslist nodig om te blijven leven? Wat is overbodig en draag ik als ballast met me mee? Op deze dag worden we herinnerd aan de eindigheid van ons leven, aan de dood. De as (afkomstig van het verbranden van de palmtakken, waarmee Jezus vorig jaar met Palmzondag werd toegejuicht) herinnert ons eraan dat de dood bij het leven hoort. Gisteren nog was er de uitbundigheid van carnaval met al zijn illusies. Vandaag wordt tegen ons gezegd: 'Je was aarde en je zult weer aarde worden'. (Genesis 3,19)

Het askruisje dat -tijdens de viering van aswoensdag- op je voorhoofd wordt getekend, duidt op de eindigheid van ons leven. Het wijst ons tegelijk op de hoop dat uit onze tekortkomingen nieuw leven voortkomt.

In lang vervlogen tijden werd met as gewassen. As heeft de kracht om te reinigen. In vroegere tijden en nu nog in enkele landen, wordt as gebruikt om het land vruchtbaar te maken. As om te reinigen en nieuw leven te geven, door de dood heen. De boodschap van Aswoensdag is volgens Marcus 1,15: 'Dit is het moment om je leven te veranderen'.

(uit: Hornikx, R., Feesten doe je samen, 2017, blz. 38)

Evangelie van Aswoensdag: Matteüs 6,1-6.16-18

Denkt er om: beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen om de aandacht te trekken; anders hebt gij geen recht op loon bij uw Vader die in de hemel is. Wanneer gij dus een aalmoes geeft, bazuin het dan niet voor u uit, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat, opdat zij door de mensen geprezen worden. Voorwaar Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen. Als gij een aalmoes geeft, laat uw linkerhand dan niet weten, wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgene blijven en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

Wanneer gij bidt, gedraagt u dan niet als de schijnheiligen, die graag in de synagogen en op de hoeken van de straten staan te bidden om op te vallen bij de mensen; voorwaar Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen! Maar als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bidt tot uw Vader die in het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

Wanneer gij vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen; zij verstrakken hun gezicht om de mensen te tonen dat zij aan het vasten zijn. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als gij vast, zalft dan uw hoofd en wast uw gezicht, om niet aan de mensen te laten zien

dat gij vast, maar vast voor uw Vader die in het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

Vraag: Waarom hoeft niet iedereen te zien dat je vast, aalmoezen geeft en bidt?

Een doe-activiteit

Aswoensdag is de eerste vastendag. De hoofdmaaltijd op deze eerste vastendag kan sober gehouden worden. Hiermee denken we ook aan alle kinderen, vrouwen en mannen overal ter wereld die honger lijden.

Gedurende de hele vastenperiode van zeven weken, kan er elke week één dag zijn met een sobere maaltijd. Het uitgespaarde bedrag kan overgemaakt worden naar een goed doel, bijvoorbeeld vastenproject Augustinus-gemeenschap.



Brief uit Congo Afrika

Vond u het ook zo leuk en tegelijkertijd spannend om te leren schrijven?

Je zat op het puntje van je stoel, met je neus bijna op het papier. En wat was je intens trots op elke goed geschreven letter! Als beloning voor het harde werken kreeg je van de juffrouw of meester een aardig stempeltje en soms zelfs een poëzieplaatje.

Deze Valentijns brief kondigt onze Vastenactie aan, die volgende week officieel van start gaat. De Solidariteitsgroep heeft namelijk gekozen voor de Eindhovense 'Stichting Bambale', met hun onderwijs project in Congo. Voor een gezellig filmpje en foto's van de schoolkinderen kunt u alvast kijken op Facebook:

<https://www.facebook.com/StichtingBambale>