



KERK-KRANT

GELOOFSGEMEENSCHAP AUGUSTINUS
EINDHOVEN

CORONA EDITIE 46

Jaargang 9, nummer 9

31 januari 2021

***Aan de vrienden van de Geloofsgemeenschap Augustinus
Eindhoven en alle andere geïnteresseerden***

Vierde zondag door het jaar

Geworteld in de aarde zijn we en we dromen, dromen die tot in de hemelen reiken. Mogen we virtueel onze dromen delen en woorden horen die we kunnen doen: liefde delen, vrede brengen en gemeenschap vormen. Mogen we ons zo samen voelen:
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

De kracht van goede woorden

We hebben vandaag mensen nodig die iets te zeggen hebben, mensen die naar de werkelijkheid kijken en aanklagen over wat daarin verkeerd is. Profeten hebben we nodig die ons een spiegel voorhouden en ons bevrijden van onze hang naar steeds meer macht en bezit. Elke periode in de geschiedenis heeft zijn profeten. Zij roeien tegen de stroom in en wijzen de zere plekken aan, die onze samenleving en gemeenschap kennen. Jezus was zo'n profeet. Hij sprak als een man met gezag. Bij hem was er geen kloof tussen zijn spreken en zijn handelen. In zijn tijd luisterde men verbaasd naar zijn woorden, waardoor voor velen een nieuwe wereld open ging.

Als we ons echt voor Jezus openstellen, laat Hij zich ontdekken in de stilte van ons eigen hart.

René Hornikx



***Redactieadres Kerk-Krant: frans.ans.savelkouls@hetnet.nl
Adres van onze website: augustinus-eindhoven.nl/***

Eerste lezing: Deuteronomium 18,15-20

Als het volk van Israël door het dal van de ballingschap gaat, ervaren ze God heel nabij.

Uit uw eigen broeders zal de Heer uw God een profeet doen opstaan zoals ik dat ben, naar wie gij moet luisteren. Gij hebt dat immers bij de Horeb, op de dag van de samenkomst, aan de Heer uw God gevraagd. Toen hebt gij gezegd: 'Laat mij de stem van de Heer mijn God niet meer horen, en dat grote vuur niet meer zien, anders sterf ik.' De Heer heeft mij toen gezegd: 'Zij hebben gelijk. Ik zal uit hun eigen broeders een profeet doen opstaan zoals gij dat zijt. Ik zal hem mijn woorden in de mond leggen en hij zal hun alles zeggen wat Ik hem opdraag. En van degene die geen gehoor geeft aan de woorden die hij in mijn naam spreekt, zal Ikzelf rekenschap vragen. Is er een profeet die zich vermeet in mijn naam te spreken zonder dat Ik hem opdracht heb gegeven, of die spreekt in de naam van andere goden, dan moet hij sterven, die profeet.'

Vraag: Luister je naar profeten in deze tijd? En als je luistert: Wat is hun boodschap? Of luister je liever naar onheilsprofeten, waarvan er velen zijn?

Evangelie: Marcus 1,21-28

Als we volgeling van Jezus willen zijn, is het nodig zelf te veranderen, opnieuw geboren worden.

Jezus en zijn leerlingen trokken naar Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Hij naar de synagoge, waar Hij als leraar optrad. De mensen waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer, want Hij onderrichtte hen niet zoals de schriftgeleerden, maar als iemand die gezag bezit. Er bevond zich in hun synagoge juist een man die in de macht was van een onreine geest en luid begon te schreeuwen. 'Jezus van Nazaret, wat hebt Gij met ons te maken? Ge zijt gekomen om ons in het verderf te storten. Ik weet, wie Gij zijt: de heilige Gods.' Jezus voegde hem dreigend toe: 'Zwijg stil en ga uit hem weg.' De onreine geest schudde hem heen en weer, gaf nog een luide schreeuw en ging uit hem weg. Allen stonden zó verbaasd, dat ze onder elkaar vroegen: 'Wat betekent dat toch? Een nieuwe leer met gezag! Hij geeft bevel aan de onreine geesten en ze gehoorzamen Hem.' Snel verspreidde zijn faam zich naar alle kanten over heel de streek van Galilea.



Het huidige Kafarnaüm

Vraag: Woorden doen er toe. We hebben het de afgelopen weken gehoord. Wat kunnen woorden doen met mensen, met jou?

Overweging bij Marcus 1, 21-28

Vraag: Luister je naar profeten in deze tijd? En als je luistert: Wat is hun boodschap? Of luister je liever naar onheilsprofeten, waarvan er velen zijn? Woorden doen er toe. We hebben het de afgelopen weken gehoord. Wat kunnen woorden doen met mensen, met jou?

Deze vragen staan vandaag in de Kerkkrant, opgetekend door René Hornikx.

Onmiddellijk kwamen mij de beelden voor ogen van de rellen in het centrum van Eindhoven van het afgelopen weekend. Beelden die te bizar voor woorden zijn. We hebben een avondklok, dat is duidelijk. We kunnen het daar wel of niet mee eens zijn, dat mag gelukkig ook. Er zijn veel woorden gesproken over die avondklok. Die woorden hebben iets losgemaakt bij sommigen. Ze gingen letterlijk los en vernielden alles wat op hun pad kwam toen ze aangesproken werden op het verbod om te demonstreren. Het zag eruit alsof deze mensen bezeten waren door de duivel zelf, alsof er stemmen tot hen spraken die hen aanmoedigden om te gaan vernielen. 'Om de adrenaline te voelen stromen', zoals iemand vertelde, in deze periode van lockdown, waarin binnen zitten de enige optie lijkt. Voor alle duidelijkheid: voor deze geweldsuitbarstingen heb ik geen goede woorden over.

Profeten met gezag, daar ging het vandaag over. Wat is dat eigenlijk 'gezag'. Het woord 'zeggen' zit erin. Iemand die met gezag spreekt, heeft ook echt iets te zeggen. Mensen met gezag zijn authentiek, eerlijk en integer, ze zijn te vertrouwen en hebben een positieve boodschap. Daarnaast denk ik dat een profeet ook goed kan luisteren naar mensen. Dat hij ziet waar de pijn van de ander zit, dat hij de ander daarom niet veroordeelt maar in gesprek gaat.

Jezus was zo iemand. De mensen komen in drommen naar hem toe. Dan komt er een schreeuwende man binnen. Er staat dat hij bezeten is door een onreine geest. Schreeuwende mensen, daar gaan we het liefst in een boog omheen. Of we maken er filmpjes van en plaatsen die op social media. De schreeuwende man die binnenkomt, spreekt Jezus aan: 'ben je gekomen om ons in de ellende te storten?' Dat klinkt als een beschuldiging maar daarna zegt hij: 'ik weet wel wie je bent, je bent de heilige Gods.' Dat is wel heel bijzonder. Hij erkent de ware aard van Jezus, de mens van God die anderen komt bevrijden. Misschien is die man wel bang voor de goede woorden van Jezus. Bang om zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen, om de negatieve stemmen in hemzelf tot zwijgen te brengen. Misschien denkt hij dat hij het niet waard is. Vragen waar we geen antwoord op krijgen. We zien wat Jezus doet, hij gaat niet meeschreeuwen met de man maar spreekt hem wel toe. En de man komt tot rust. De woorden zijn sterker dan de macht van het kwaad. Jezus weet mensen te raken, te bemoedigen, te troosten en nieuw perspectief te bieden. Zijn taal is verrassend en

verfrissend en mensen voelen zich aangesproken. Er waait een nieuwe wind, er brandt een nieuw vuur, er zijn nieuwe mogelijkheden. De woorden van Jezus zijn bovendien in overeenstemming met zijn handelen. Hij doet wat hij zegt.

Ook wij kunnen zijn zoals die schreeuwende man of vrouw: bezeten door onze eigen gedachten en obsessies, ons eigen gelijk, onze drang naar steeds meer. We laten ons leiden door onze eigen 'demonen'.

Onze tijd kent veel mensen die buiten de boot vallen, die niet meekunnen met de stroom van steeds meer en beter en sneller. Ze verliezen zichzelf, worden depressief, eenzaam, verslaafd, psychotisch. We denken dat het individuele problemen zijn, maar is het niet een maatschappelijk probleem? Zou het niet goed zijn om eens na te denken in wat voor soort samenleving we willen wonen, welke waarden we belangrijk vinden.

Terugkomend op de vraag van René: luisteren we naar profeten of liever naar onheilsprofeten? Jezus is een profeet: hij spreekt mensen aan op hun gedrag, niet om ze de grond in te boren, maar om ze een positief alternatief voor te leggen. Hij handelt vanuit liefde en vertrouwen, niet vanuit wantrouwen. Daarnaast roept hij ook op om te leven met oog voor elkaar, dat we voor elkaar zorgen, niet om steeds rijker te worden, maar om eerlijker te delen van wat de aarde ons allen te bieden heeft. Daar zijn niet veel woorden voor nodig. Het wordt ons niet opgedrongen, het is onze keus.

Annelies Rosier

Gebed voor de zondag

God,
veel woorden horen we op een dag.
Veel woorden gaan ook aan ons voorbij.
We horen ze niet en gaan er dus niet op in.
We bidden U God,
schenk ons uw Woord
dat ons hart aanraakt,
als een wegwijzer op onze weg,
die leidt naar uw nieuwe wereld.
Open ons voor uw Woord
dat ons de weg wijst naar echt leven.

Amen.

**Heer, geef mij de kracht alles te doen wat Gij van mij verlangt,
en verlang dan van mij wat Gij wilt.**
Augustinus

Van het Bestuur van de Geloofsgemeenschap Augustinus

We hebben vorige week weer digitaal vergaderd en het ziet er naar uit dat dat voorlopig nog wel even zo blijft. In ieder geval zien we elkaar dan en worden de lopende zaken besproken.

Het was natuurlijk erg jammer dat de vieringen met Kerstmis niet door konden gaan, maar zoals we gezien hebben was dat verstandig. We leven nog in behoorlijke onzekerheid met betrekking tot hervatten van onze vieringen en voorlopig wachten we deze lockdown tot 9 februari af voordat de mogelijkheden besproken kunnen worden.

We hebben een mooie adventsactie gehad en de werkgroep Solidariteit is gevraagd om zich weer te buigen over een goed doel voor de vastenactie. Het Hemeltje is erg content met de mooie opbrengst en aangezien we van het Open Huis bericht kregen dat ook zij geen subsidie meer ontvangen, hebben we in overleg met Rob Kosterman besloten om ook aan hen een bedrag van € 2.500.- over te maken. Onze financiën laten dat prima toe.

Met onze Geloofsgemeenschap gaat het goed. Een groot aantal vrienden heeft de bijdrage over 2020 gewoon overgemaakt ondanks dat we sinds maart geen vieringen meer konden houden. We denken dat de *Kerk-Krant* hieraan een behoorlijke bijdrage heeft kunnen leveren. We horen van veel mensen dat ze blij zijn met deze wekelijkse krant en dat deze goed gelezen wordt. Onze website wordt eveneens goed bezocht zien we en zo houden we de contacten levend.

We ontvingen van de *Familia Augustiniana* via Ingrid van Neer de complimenten voor onze *Kerk-Krant*. In onze vergadering is dit overgebracht aan René en Anita en zij zullen dit aan de redactie doorgeven. We zijn als bestuur natuurlijk heel blij met de energie die wekelijks door de redactie aan de krant wordt besteed.

Uiteraard hopen we dat we op niet al te lange termijn weer met onze vieringen kunnen beginnen. Binnen Glorieux wordt begonnen met de vaccinaties en onze kerkbezoekers zullen waarschijnlijk ook snel aan de beurt zijn.

Intussen wensen we u alle goeds en vooral blijf gezond.

*Bestuur Geloofsgemeenschap Augustinus
Carla Piscaer, secretaris*

Ken jij de ervaring dat je wel eens jezelf niet bent?

Een moeder had een lekker stuk appeltaart bewaard voor als pa zou thuiskomen. Maar toen ze 's avonds in de koelkast keek, was de taart verdwenen. Dat kon alleen de kleine Roel gedaan hebben. Maar die wist van niets. Toen moeder bleef aandringen en vroeg eerlijk te zijn, zei hij: 'Ik heb het niet gedaan, mam, maar ik stond in de keuken, en toen ging mijn arm naar de koelkast, en mijn hand ineens naar de taart en die taart wilde mijn mond in ... maar ikzelf wilde dat niet'. Moeder moest erom lachen en Roel zag dat ze hem begreep en hem wel wilde vergeven.



René Hornikx

Vraag: Wanneer was je voor het laatst niet jezelf? Hoe kwam dat?

Wanneer is het hier weer 'volle bak' ?



(foto Hans Nohlmanns)

Onderscheid maken



We kennen allemaal de uitdrukking: "Je kunt geen appels met peren vergelijken". Maar het is opvallend hoeveel deze twee vruchten juist met elkaar gemeen hebben! Ze zijn beide bolvormig, met een klokhuis en een steeltje, hard fruit. Het grote verschil, zoals de spreuk aangeeft, ontdek je meestal pas als je er werkelijk van gaat proeven.

In het evangelie van vandaag roept een man spontaan naar Jezus: "Ik weet wie Gij zijt: de heilige Gods!" Blijkbaar is hij diep getroffen door de wijze waarop Jezus zijn leer met gezag verkondigt.

Als ik me de hele situatie voorstel, hóór ik de manier waarop die man zijn visie uitspreekt: luid schreeuwend, overbluffend en negatief. En dan wordt de geest van deze man ter plekke als 'onrein' aangemerkt. Wat hij zegt mag dan wel juist zijn, toch is het blijkbaar verkeerd, wat hij doet.

Hoe het wél hoort laat Petrus zien (Joh. 6, 60-69) als hij op een ander tijdstip *precies dezelfde woorden* zegt. En ook Martha (Joh. 11, 25-27), voorafgaand aan de genezing van haar broer Lazarus. Uitgesproken met zachte stem, als uiting van hun grote vertrouwen en geloof in Jezus. Als een persoonlijke geloofsbelijdenis, vol van geestdrift.

Bovendien zijn Petrus en Martha allebei mensen die Jezus inmiddels goed hebben leren kennen. Prima in staat om met hun HART Hem te herkennen als de Zoon van God.

En waarschijnlijk maakt dát het grote verschil.

Anita van der Kam

Zo spreekt Augustinus

Broeders en zusters, hier wil ik u toe oproepen, om in te zien wat het betekent het Woord van God te zien. Wij moeten allereerst inzien dat dit onze krachten te boven gaat. Die krachten zijn zwak, en wij moeten proberen ze te voeden en te versterken. Waarmee? Met de geboden. Ja, maar welke dan? 'Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief.' Nogmaals, welke geboden? Want wij willen groeien, wij willen graag sterker worden, tot onze volle maat, om dan het Woord te kunnen zien. Heer; zeg ons dus welke geboden. 'Ik geef jullie een nieuw gebod, heb elkaar lief.'

Broeders en zusters, laat ons dus liefde putten uit die overvloedige bron, daarvan drinken en er ons mee voeden. Neem zoveel als je kunt. Laat de liefde je leven zijn, je voedsel, je uitgroeï en je volle kracht. Ik hoop dat zij u dan leert wat het betekent om het Woord te zien.

Schakel uw lichamelijke ogen uit en richt de blik van uw geest omhoog, richt hem op God en op wie bij hem hoort, op zijn Zoon, op het Woord. Wat u van mij hoort zijn alleen maar menselijke woorden, maar wat u hoort gaat over de Zoon van God, zijn Woord. En misschien hoort u meer dan u hoort, en wordt u enig zicht gegeven, dieper dan waar een mens kan zien.

(Bron: Preek 126,15; Zie: *Preken voor het volk* 234-235; vertaling Wim Sleddens osa z.g.)

Op zondag 3 januari j.l. sprak Theoloog des Vaderlands Almatine Leene vanuit de Kloosterkerk in Den Haag een zegen uit over alle Nederlanders.

Ik hoop dat je mag ervaren dat God erbij is.
Op al je wegen, bij alle rivieren.
In alles wat je doet en bij elk gevecht in je leven.

Weet dat de Eeuwige er voor je is.
Dat Hij ons kracht wil geven voor het nieuwe jaar.
Ons met Zijn liefde wil omringen en ons bij de hand wil nemen.

De Here zegene ons in dit nieuwe jaar, 2021

God zegene Nederland

Amen