



KERK-KRANT

GELOOFSGEMEENSCHAP AUGUSTINUS
EINDHOVEN

jaargang 7, nummer 2

3 februari 2019

Een profeet

Profeten zijn nergens geliefd. Op de keer van het getij, staan ze op. Als de ondergang dreigt, schieten hun woorden als lichtende vuurpijlen door het donker van de tijd. Profeten zie je meestal opstaan als een volk in moeilijkheden verkeert, als de kleine man of vrouw aan de kant wordt gezet, met voeten getreden en uitgeperst door een kleine sterke macht.

Profeten zijn meestal boeren op klompen, ze spreken een taal die ruig is, te onbeschaafd en onuitstaanbaar voor beschaafde burgers, die hun veiligheid koesteren in het bed van de gevestigde orde.

Zo maken de "klimaatprofeten" moeilijke tijden door. Ze worden belaagd door politieke leiders die de opwarming van de aarde ontkennen en door mensen die door hen opgeroepen worden anders te gaan leven. Als Jezus aan het begin van zijn openbaar leven zijn geloofsbrieven afgeeft (Lucas 4,16-20) wordt dit op gehoon onthaald. Ze roepen hem toe: 'Geneesheer, genees uzelf' (Lucas 4,23). Hierop reageert Jezus laconiek met de opmerking: 'Geen profeet is heilzaam voor zijn eigen vaderstad' (Lucas 4, 24).

Het verhaal van profeten roept altijd verzet op. Het zijn figuren die tegen alle tegenstand in een licht zien: toekomst. Een profeet is een man of een vrouw die zich niet laat afschrikken door heersende machthebbers, die zich niet laat binden op kleine moeilijkheden waar wij allen vaak in verstrikt raken. Jezus vertelt zelf dat hij zo'n profeet is die het licht aanwijst in de duisternis van ons bestaan.



In de evangelielezingen van de maand februari 2019 lezen we dat Jezus de profetenrol niet alleen kan volbrengen. Hij zoekt bondgenoten. In Lucas 5,1-11 gaat hij op zoek naar mensen die zijn leerlingen willen zijn. Hij stapt in de boot bij Petrus die de hele nacht geen vis gevangen heeft. Jezus verzoekt hem de netten aan de andere kant van de boot uit te werpen. Petrus en zijn medevissers hadden beet, en hoe! Ze waren ontzet door de grote hoeveelheid vis die ze vingen. In hun verwarring over zo'n overvloed vraagt Jezus hen met hem mee te werken. Om voortaan aandacht

te hebben voor mensen in nood.

Jezus leert hen onderweg wat belangrijk is om 'vissers van mensen te worden' (Lucas 5,10). Hiervoor houdt hij hen een spiegel voor. Dat doet hij door allen zalig of gelukkig te prijzen die het moeilijk hebben. Mensen die hard moeten werken voor hun primaire levensbehoeften. Hij prijst deze mensen en stelt in het vooruitzicht dat zij het beter zullen krijgen. Daartegenover laat hij zijn afkeur blijken van mensen die rijk zijn, macht hebben en die hun rijkdom en hun macht gebruiken voor eigen gewin. Nu lachen jullie om jullie rijkdom en macht, straks vergaat het lachen jullie (Lucas 6,27-38).

De laatste zondag van deze maand staat in het teken van barmhartigheid. 'Wees barmhartig, zoals uw Hemelse Vader barmhartig is, en oordeel niet' (Lucas 6,36). We zijn barmhartig als we zorg hebben voor de ander omwille van die ander ook al is die ander onze vijand. Geen gemakkelijke opdracht, als het aan mij gevraagd wordt.

René Hornikx

LITURGIEKALENDER FEBRUARI EN MAART 2019

Heer, geef mij de kracht alles te doen wat Gij van mij verlangt,
en verlang dan van mij wat Gij wilt.

Augustinus

Zondag 3 februari 9.30 uur:

Lezingen:
Voorganger:

**4e zondag door het jaar:
Profeet in eigen stad?**

Jeremia 1,4-5.17-19 en Lucas 4,21-30
Joost Koopmans OSA

Zondag 10 februari 9.30 uur:

Lezingen:
Voorganger:

**5e zondag door het jaar:
Hij roept je!**

Jesaja 6,1-2a.3-8 en Lucas 5,1-11
Marleen Kremers, pastoraal werkster

Zondag 17 februari 9.30 uur:

Lezingen:
Voorganger:

**6e zondag door het jaar:
Wat een geluk!**

Jeremia 17,5-8 en Lucas 6,17.20-26
René Hornikx, pastoraal werker

Zondag 24 februari 9.30 uur:

Lezingen:
Voorganger:

**7e zondag door het jaar:
Wees barmhartig!**

1 Samuël 26,2.7-9.12-13.22-23 en Lucas
6,27-38

Annelies Rosier, pastoraal werkster

Zondag 31 maart 9.30 uur:

Lezingen:
Voorganger:

**8e zondag door het jaar:
Doen we wat Hij zegt?**

Sirach 27,4-7 en Lucas 6,39-45
Joost Koopmans OSA

Woensdag 6 maart

Aswoensdag

Aansluiten bij viering Glorieux

Zondag 10 maart 9.30 uur:

Lezingen:
Voorganger:

**1e zondag veertigdagentijd:
Beproefd!**

Deuteronomium 26,4-10 en Lucas 4,1-13
Annelies Rosier, pastoraal werkster

Zondag 17 maart 9.30 uur:

Lezingen:
Voorganger:

**2e zondag veertigdagentijd:
Overgave!**

Genesis 15,5-12.17-18 en Lucas 9,28b-36
Wim Kalb, priester

Zondag 24 maart 9.30 uur:

Lezingen:
Voorganger:

**3e zondag veertigdagentijd:
Geduld!**

Exodus 3,1-8a.13-15 en Lucas 13,1-9
Johan Wolbrink, diaken

Zondag 31 maart 9.30 uur:

Lezingen:
Voorgangers:

**4e zondag veertigdagentijd (zondag
Laetare): Goedheid!**

Jozua 5,9a.10-12 en Lucas 15,1-3.11-32
Marleen Kremers, pastoraal werkster

Zondag 7 april 9.30 uur:

Lezingen:
Voorgangers:

**5e zondag veertigdagentijd:
Meevoelen!**

Jesaja 43,16-21 en Johannes 8,1-11
Joost Koopmans OSA

Opbrengst Adventsactie

De opbrengst van de Adventsactie voor het onderwijsproject in Kenia van de stichting MOV was mede dankzij een anonieme grote donatie spectaculair hoog te noemen: € 5.490.

Bidden (3)

In een interview in het dagblad TROUW (3 juli 2018) geeft de benedictijner monnik Luigi Gioia aan Stijn Fens zeven tips om succesvol te bidden. We besteden in de Kerk-Krant hier aandacht aan. Deze keer deel 3: Kijk hoe Jezus bad.

Bidden is een gesprek dat God met jou begonnen is

In het kinderboek *Jij bent de liefste* van Hans en Monique Hagen staat het volgende mooie openingsgedicht met als titel: Liefste

*ik zoek een woord
een heel nieuw woord
een woord dat niemand kent
ik zoek een woord
dat zeggen wil
dat jij de liefste bent*

Allemaal zijn wij op zoek naar woorden. Naar woorden om elkaar te verstaan. Woorden die bruggen slaan van de een naar de ander en omgekeerd. Een woord gericht tot een ander keert weer. Soms in de vorm van een weerwoord of in de vorm van een glimlach. Woorden zijn hulpmiddelen in het communicatieve verkeer met elkaar. Door woorden die een ander ons aanreikt, worden we rijker. We willen graag dat woorden bij ons worden ingeblazen. Woorden die ons raken, enthousiast maken, doen opstaan om elkaar te hand te reiken, naar elkaar toe te gaan, elkaar te omarmen. Wij mensen hebben woorden nodig omdat we sociale wezens zijn. We kunnen niet zonder. En de wederkerigheid van communicatie is essentieel. Goede woorden (benedicere) tot ons gesproken doen ons opstaan, roepen ons tot leven, nodigen uit om uit onze veilige schuilplaats te komen.

Gioia zegt: 'Bidden is tweerichtingsverkeer. Daarom is de Bijbel zo belangrijk, want daarin praat God met ons. Daarin raakt Hij ons aan met zijn woorden.' De bijbel reikt ons een schat aan woorden en verhalen aan. Verhalen over Jezus, hoe hij met mensen omging, hen genas, met hen sprak. Als Jezus spreekt met mensen van hart tot hart staan ze op uit hun verlamming. In Jezus' barmhartige omgang met mensen gebeuren wonderen. Een kromgebogen vrouw staat recht, een zieke wordt snel beter, een zondares wordt vergeven en kleine gebaren van goedheid prijst Jezus. In zijn encycliek *Laudato Si* (Wees geprezen) schrijft paus Franciscus: 'Doe wat je op jouw plek kunt doen. En acht dat niet gering!' Jezus doet geen spectaculaire dingen. Wat hij deed kwam uit zijn hart en veranderde mensen. In zijn doen en laten werd God zichtbaar, kwam de Enige aan het licht.

'Bidden is vaak een antwoord op God die ons "aanraakt" met zijn woorden'. God kent ons nog voor wij kunnen spreken. God zoekt ons ook als wij dat niet beseffen. God spreekt het eerst. Hij heeft het eerste woord. Zoals we vaak in de liturgie zingen: 'God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne het licht doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort.' (Gezangen voor Liturgie, nr. 446)
Ook als we niet horen, Hem niet willen horen, zoekt Hij ons en spreekt met ons.

God blijft ons toespreken en zoeken, God laat ons nooit alleen. En we mogen ook weten dat God ons nooit tegenspreekt. We mogen God alles toevertrouwen, onze diepste vreugde, ons grootste verdriet en ons diepste geheim. We mogen God alles zeggen. En dat we God alles mogen toevertrouwen, maakt een verschil in je leven.

Zelfs als een gebed niet wordt beantwoord, maakt het een verschil in je leven. En dan gaat Gioia verder: 'Maar zeg wel tegen Hem: "Ik vind het frustrerend dat ik niets van U hoor".'

Als je het gevoel hebt dat God je niet hoort is dat geen reden om het gesprek met God te beëindigen. Je moet door blijven gaan, altijd door blijven bidden. Zoals Jezus door bleef praten met God aan het kruis tot het bittere einde. Aan de christenen van Tessalonika schreef Paulus: 'Bidt zonder ophouden.' (1Tess 5,17) We weten dat God altijd luistert. Zijn antwoord vernemen we niet op de tijd die wij willen. Maar er komt altijd een antwoord. Daarom moeten we in gesprek blijven. Als wij het gesprek eenzijdig afbreken, worden er geen woorden van waarde bij ons naar binnen geblazen, die ons aanvuren, op weg zetten om te doen wat van ons wordt gevraagd. Wie bidt, dat is mijn persoonlijk ervaring, hoort en ziet meer en kan door te handelen het verschil maken.

In de volgende aflevering gaan we kijken hoe Jezus bad.

René Hornikx

De KRO werkt niet mee

Dat de Katholieke Kerk in Nederland steeds meer in de marge van de samenleving belandt, is geen nieuws meer. Over de oorzaken zijn inmiddels boekenkasten vol geschreven. Wat mij in de gegeven omstandigheden verbaast, is dat de omroepvereniging KRO de blijvers niet steunt maar door de programmakeuze zelfs meehelpt aan de marginalisering. Ik schrijf deze regels vanwege mijn ergernis over de programmering op Eerste Kerstdag. De eucharistieviering, vanuit een Franse kathedraal, had veel weg van een kostuumdrama. De celebrant en zijn assistenten gingen gehuld in goudbrokaat. Dit in combinatie met rituelen waarvoor je kerkgeschiedenis gestudeerd moet hebben om ze te begrijpen (mijter-op en dan weer mijter-af, gouden staf in-de-hand en dan weer uit-de-hand) bood een schouwspel dat buitenstaanders niet meer serieus kunnen nemen en eerder afschrikt dan aantrekt. De tegenstelling met de sobere plechtigheid rond Urbi et Orbi waarbij de boodschap niet verdrongen werd door middeleeuwse opsmuk, was groot. Na de pauselijke zegen werden we voor het zoveelste jaar op rij vergast op de boekenwijsheden van Antoine Bodart. Alsof hij de enige representant van katholiek Nederland is. Waarom deze fantasieloze keuzes? Ik denk dat de kijkers meer gebaat waren geweest met een eenvoudige en ingetogen viering. De camera's hadden gerust op Glorieux kunnen staan waar Johan Wolbrink onder de titel *Mag het ietsje meer zijn?* de aanwezigen een boodschap meegaf die bijblijft. Zo ook was er voor de duiding van het kerstverhaal vast wel iemand in Nederland geweest die inspirerender is dan de hooggeleerde heer Bodart die alleen geïnteresseerden in kunstgeschiedenis bereikt. Jammer KRO, een gemiste kans. Gelovigen en zoekers zijn door jullie keuzes tekort gedaan.

Frans Savelkouls

Midden onder U

*Simone Bartelds hield tijdens de Advent op twee middagen, georganiseerd door de werkgroep Bezinning & Spiritualiteit, lezingen onder de titel **Wat geloof ik? 'De geloofsbelijdenis van de apostelen'**. Onderstaand een impressie over deze middagen door Jacqueline Wolbrink.*

'Midden onder U staat Hij, die gij niet kent'. Met dit lied, dat we samen zongen, werden de twee bijeenkomsten, rondom het thema "wat geloof ik", afgesloten. Simone Bartelds- Lathuilière was de inleider van dit thema. Twee dinsdagmiddagen in de Advent en er komen nog twee dinsdagmiddagen tijdens de Vastentijd.

Terugkijkend waren het voor mij inspirerende middagen. Daar ik mezelf, in deze tijd, veel vragen stel rondom geloven en Kerstmis, was ik heel benieuwd naar de inhoud van de cursus. We begonnen met: wat geloof ik, wat geef jij als antwoord, wanneer iemand je die vraag stelt?

In deze woelige tijden wordt deze vraag inderdaad wel eens aan mij gesteld. Zo van: wil jij nog bij die club horen? En geloof jij dat allemaal? Dus vol verwachtingen zat ik daar tussen de andere deelnemers. Een kleine groep, maar heel veilig. Heel oprecht werd er gesproken en naar elkaar geluisterd.

Na de eerste bijeenkomst vroeg ik me wel af: de Advent, op weg naar Kerstmis en dan spreken we nu over de geloofsbelijdenis? Maar zo bijzonder om te ervaren dat juist die eerste anderhalve zin van de geloofsbelijdenis, bij Kerstmis uitkomen: geboren uit de maagd Maria. Welke taal wordt hier gebruikt? Wie was Maria? Heilige Geest? Ja de vele, bewogen woorden van de bijeenkomsten zou ik zo kunnen benoemen. Maar het is waardevoller om dit alles te laten bezinken.

Ik zie nu al uit naar de tweede bijeenkomst tijdens de vastentijd.

Het lied: 'Midden onder U staat Hij, die gij niet kent' een lied van Huub Oosterhuis, zal ik in de toekomst anders zingen. *Jacqueline Wolbrink*

Kerk-Krant in een lagere versnelling

De *Kerk-Krant* ging op 2 december 2018 de zevende jaargang in. De eerste zes jaargangen kenden elk tien afleveringen. Het samenstellen van een aflevering vraagt nogal wat inspanning. Het hoeft geen betoog dat het schrijven van een beschouwing, het houden van een interview en het verzorgen van de lay-out, activiteiten zijn die veel tijd maar ook veel inspiratie vragen. Daarnaast kost het dikwijls nogal moeite om de krant vol te krijgen. In overleg met het bestuur is daarom besloten om de frequentie terug te brengen. Hiermee wordt beoogd dat de redactieleden het maken van de krant minder als routine gaan ervaren en dat de kwaliteit op niveau blijft. De verschijningsfrequentie wordt teruggebracht naar zes keer per jaar. De nieuwe jaargang begint op de eerste zondag van de Advent (tevens de eerste zondag van het kerkelijk jaar) en de volgende nummers verschijnen dan steeds twee maanden later.

De voorgenomen verschijningsdata in 2019 zijn als volgt: 3 februari, 7 april, 2 juni, 4 augustus, 6 oktober en 1 december. Kopij kan ingezonden worden tot twee weken voor verschijningsdatum. Voor actuele informatie kunt u altijd terecht op onze website **www.augustinus-eindhoven.nl** onder **Actueel**. *Redactie Kerk-Krant*

Tweespraak over Augustinus

Tijdens het Augustinusfeest op 26 augustus hielden Joost Koopmans en Annelies Rosier een tweespraak over Augustinus. In de Kerk-Krant kunt u de uitgesproken teksten nog eens nalezen. Deze keer deel 3.

Annelies: Een van hart en een van ziel, is het thema van onze viering: wat verstaat Augustinus onder eenheid, want, een puntje van kritiek: hij heeft in zijn leven verwoed gestreden tegen levensbeschouwelijke stromingen die hij ketters noemde maar waar hij zelf ooit lid van was. Welke ruimte is er om 'anders' te zijn?

Joost: Op de eerst plaats herhaal ik wat mijn augustijnse leermeester op punten van kritiek antwoordde: 'Je hoeft Augustinus niet in alles te volgen, hij was een kind van zijn tijd.' Maar de eenheid van de Kerk was voor hem heel belangrijk omdat wij als leden van de kerk samen het lichaam van Christus vormen. En dat ene lichaam moet je niet verscheuren. De christenheid in Noord-Afrika was verdeeld in twee kampen: de katholieke en de donatistische kerk. Het ideaal van Augustinus was om de eenheid door dialogen te herstellen. In Brief 73 schrijft hij naar de donatistische bisschop: 'Ik vraag je: is het nu niet mogelijk dat wij samen iets kunnen zoeken en bespreken om onze harten te voeden zonder bitterheid en onenigheid? Indien ik echter niet kan zeggen wat mij in jouw geschriften voor verbetering vatbaar lijkt, en jij niet in de mijne, zonder achterdocht en jaloersheid, en zonder de vriendschap te krenken, laten we daar dan van afzien, en ons leven en onze gezondheid sparen. Laten we dan maar wat minder kennis verwerven die leidt tot eigenwaan, als de liefde maar niet geschonden wordt die opbouwt.' Ik voel mij ver van die volmaaktheid, waarover geschreven staat: 'wie niets misdoet door het woord, is een volmaakt mens (Jak. 3,2). Maar dank zij Gods barmhartigheid, meen ik gemakkelijk in staat te zijn je vergiffenis te vragen, indien ik je iets misdaan hebt.'

Maria Lichtmis op 2 februari



Op 2 februari viert de Kerk het feest van Maria Lichtmis. Het is de herdenking van de "Opdracht of Presentatie van de Heer in de Tempel", waarbij Jezus, zoals elk eerstgeboren joods jongetje, wordt opgedragen aan God. Hiernaast ziet u een afbeelding van een middeleeuws houtsnijwerk dat deze gebeurtenis uitbeeldt.

Kerstmis 2018, een bijzondere belevenis!

Er zijn momenten waarop alles samen komt en deze kerstavond was er daar duidelijk één van. Alleen al de openingswoorden van pater Koopmans waren veelbetekenend: *"Het is heerlijk dat we vanavond hier en overal weer met zovelen de weg naar de kribbe hebben gevonden, naar het Kind, het sprekende teken van Kerstmis. Wie u ook bent, vanwaar ook gekomen, hoe ook geaard en gevaren: Welkom hier! Het koor is er om onze samenzang te ondersteunen. Marleen Kremers, pastor op Glorieux, en ik zullen u voorgaan. Goede viering gewenst!"*

Voor hen was de zaal gevuld met zo'n 240 mensen, vol verwachting. Waaronder de hoogbejaarde mevrouw van Diepen, over de 100 jaar oud. Zo'n vijf meter verderop zag ik Lisette Vogels, die haar eerste nachtmis meevierde, samen met haar moeder. We zongen de aloude kerstliedjes en het klonk geweldig. Maar het absolute hoogtepunt was het gezamenlijk gezongen tafelgebed, zo ontroerend mooi! Achter me hoorde ik iemand zeggen: *"Wat heeft deze ruimte een geweldige akoestiek!"* Dat kwam door de belangeloze inzet, vakmanschap en de apparatuur van Jasper Achten, Bigbangshow.

Tenslotte kwam Marleen nog eens naar voren en zei: *"De herders waren op weg naar een kind, een vredevorst. Mogen wij met hen bidden: Jezus, kind van Bethlehem, in alle bescheidenheid ben jij onder ons geboren, Wij bidden, dat wij aan jou licht en vrede mogen beleven en door jouw voorbeeld kunnen wij zelf ook vredebrengers worden voor elkaar. Mag de vrede van het Kerstkind altijd bij u zijn."*

Het bleef nog lang gezellig, totdat we door Harrie Meelen vriendelijk naar huis werden gestuurd: de conciërge van het Augustinianum wilde eindelijk gaan afsluiten'. Dat deden we toen maar, dankbaar, opgeladen en blij. Zie ook www.Augustinus-Eindhoven/kerstmis

Ter info nog het volgende: De overweging van Pater Koopmans over "Tijd voor goed nieuws" is momenteel in bewerking. Hij wordt binnenkort gepubliceerd in het maandblad De Roerom. Laat u (nogmaals) inspireren!

Anita van der Kam



Boekbespreking: *Florarium Temporum*



In de tweede helft van de vijftiende eeuw schreef de monnik Nicolaas Clopper in het middeleeuwse Mariënhage de wereldkroniek *Florarium Temporum* (*Bloemhof der tijden*). Het werk beschrijft de geschiedenis vanaf de schepping tot en met de verwoesting van de stad Luik door Karel de Stoute in 1468. Het originele document bevindt zich thans in het *Landesarchiv Nordrhein-Westfalen* in Duisburg. Zeven jaar lang werkte de classicus-mediëvist Willem Erven eraan om de kroniek om te zetten naar leesbaar Latijn en vervolgens naar hedendaags Nederlands. Het levenswerk van Clopper is nu in druk verschenen. Het is een prachtig boek geworden dat rijk geïllustreerd is.

De inhoud bestaat voor ongeveer de helft uit toelichtende beschouwingen over het oude Mariënhage, het leven van Nicolaas Clopper, Eindhoven in de vijftiende eeuw en dergelijke. De kroniek zelf is maar gedeeltelijk in het boek opgenomen maar er is een usb-stick bijgevoegd met daarop het volledige werk. De beschrijving van Clopper van alle mogelijke twisten die zich in de middeleeuwen in Brabant voordeden, is niet alleen vermakelijk maar ook leerzaam. Graven, hertogen, koningen en bisschoppen ontzagen zich niet om elkaar dikwijls letterlijk een kopje kleiner te maken. Het leerzame zit er wat mij betreft in, dat de grote politieke verbanden waar we nu in leven, in ieder geval dit soort wapengekletter uitsluiten en dat we ons daar bewust van moeten blijven. Willem Erven is erin geslaagd om er een spannend en leesbaar geheel van te maken.

Het *Florarium Temporum* is vertaald en in drukvorm kunnen verschijnen dankzij de financiële hulp van *Rotary Eindhoven-Soeterbeek*. Deze herenclub is hier blijkbaar zo trots op dat de leden zich achter in het boek uitgebreid in woord en beeld hebben laten portretteren. Deze ijdeluiterij staat in groot contrast tot de prachtige inhoud van dit boek.

Florarium Temporum is verkrijgbaar via de boekhandel en heeft als ISBN 9 789087 047443. De prijs bedraagt € 29,90.

Frans Savelkouls

Van het bestuur van de Geloofsgemeenschap Augustinus

Op zondag 6 januari hebben we tijdens de koffie na de viering aandacht besteed aan onze medewerkers.

Allereerst natuurlijk een bedankje aan de grote groep die weer gezorgd heeft voor een sfeervolle kerstviering in het atrium op het Augustinianum: Joost met zijn voorbereidingsteam, Anita van der Kam die als coördinator een warm applaus ontving, Swan die met een aantal mensen weer gezorgd had voor een fraaie bloemversiering, en de heren Achten voor het geluid met ondersteuning van de hele familie. Daarnaast Mieke en Joop van Bree -de kosters-, vader en zoon van Triest, Wim v.d. Heuvel, opbouw kerststal, organiste Helmy Pennarts, het koor, en allen die geholpen hebben bij op- en afbouw. Tenslotte dank aan het Augustinianum voor de gastvrijheid. Het was een mooie viering met ruim 240 bezoekers.

We zijn nu ruim twee jaar aan de slag met onze Geloofsgemeenschap Augustinus en dat lukt alleen maar met een grote groep pastores en medewerkers. Een aantal van hen is regelmatig zichtbaar, zoals de pastores, de kosters, de lectoren, de gastvrouwen, de organisten en het koor. Maar er wordt ook nog heel veel werk verricht op de achtergrond. Het samenstellen van de liturgieboekjes, de reprogroep die zorgt dat deze ook weer bij het Augustinianum worden gedrukt. Daarnaast het pastores-overleg met coördinator René Hornikx, die ook veel schrijft voor o.a. de *Kerk-Krant* en de teksten in de boekjes. We hebben een werkgroep Solidariteit die zorgt voor een attentie aan zieke kerkbezoekers. De werkgroep Spiritualiteit & Bezinning zorgt ieder jaar weer voor een mooi aanbod cursussen en lezingen die vaak wekelijks georganiseerd worden. Tenslotte de redactie van de *Kerk-Krant* en niet te vergeten onze website, die keurig bijgehouden wordt met actuele informatie. In deze krant vindt u een overzicht van de contactpersonen van deze werkgroepen. Het bestuur is actief qua organisatie, financiën en de voorzitter participeert in de Raad van Kerken. We zijn vertegenwoordigd bij bijeenkomsten van geloofsgemeenschappen en hebben ook recent weer een bezoek gebracht aan de bisschop. We willen beslist niet op een eilandje zitten.

De samenwerking met Glorieux verloopt uitstekend. We doen samen de advents- en vastenactie en af en toe wordt door Glorieux gebruik gemaakt van onze pastores of organisten. We zijn heel blij met deze samenwerking en voelen ons welkom op Glorieux met als intermediair Marleen Kremers.

Coördinatoren en leden van de werkgroepen waren aanwezig voor vragen en informatie. We moeten ons realiseren dat we erg afhankelijk zijn van de inzet van onze vrijwilligers en dat het voor een vitale geloofsgemeenschap essentieel is dat zoveel mogelijk mensen participeren. Vandaar dus een oproep: als u belangstelling hebt, neem contact op met een van de contactpersonen. Onze werkgroep Spiritualiteit & Bezinning is dringend op zoek naar nieuwe leden met een theologische achtergrond om een goed programma te kunnen blijven maken.

We gaan in 2019 weer in alle vertrouwen door en wensen een ieder een voorspoedig en vooral gezond jaar toe.

Carla Piscaer, secretaris

Contactgegevens Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven

Pastores	René Hornikx Marleen Kremers	E: rhjhornikx@hotmail.com E: kremersmarleen@gmail.com
Bestuur	voorzitter Harrie Meelen secretaris Carla Piscaer penningmeester Ad Broeken	E: harriemeelen@hetnet.nl E: cjm.piscaer@gmail.com E: aja.broeken@gmail.com
Raad van toezicht	Joost Koopmans Frans Savelkouls Wim vd Heuvel	E: joost.koopmans@online.nl E: frans.ans.savelkouls@hetnet.nl E: whheuvel@kpnmail.nl
Liturgie	Marjan van Kraaij	E: marjan.vankraaij14@gmail.com
Lectoren	Hannie Wittgen	E: hanniewittgen@gmail.com
Kosters	Mieke van Bree	E: joopenmiekevanbree@hetnet.nl
Koor	Jacques de Klerk	E: jdeklerk1946@gmail.com
Gastvrouwen	Jorien Ruyters	E: jorienruyters@hetnet.nl
Solidariteit	Corrie de Bont en Els Kuijpers	E: kuypers65@zonnet.nl
Spiritualiteit en bezinning	Jacques de Klerk	E: jdeklerk1946@gmail.com
Pendel dienst	Marie José Janssen	E: m.j.janssenehv@me.com
Redactie kerk krant	Frans Savelkouls	E: frans.ans.savelkouls@hetnet.nl
Website	Anita van der Kam	E: j.vanderkam@kpnmail.nl

Informatie: www.augustinus-eindhoven.nl

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen actief betrokken zijn bij onze Geloofsgemeenschap. Als u belangstelling heeft om te participeren in de organisatie, neem dan contact op met een van de bovenstaand vermelde personen.

LEKENPRAAT XXXIV

Lang geleden las ik een geïllustreerde jeugdversie van *Gulliver's Reis naar het land van Lilliput*. Een boeiend en spannend verhaal waarvan ik de veel diepere inhoud pas ontdekte toen ik het tijdens mijn studie nogmaals moest lezen als *Gulliver's Travels, a voyage to Lilliput* etcetera, by Jonathan Swift. Toen bleek namelijk dat dit als een van de eerste meesterwerken op het gebied van satire bekend stond. Waarbij de schrijver -op latere leeftijd misantroop- ons liet weten dat de hoofdpersoon het gezelschap van beschaafde paarden verkoos boven dat van lompe wezens die in de verte nog slechts enigszins op mensen leken.

Satire betreffende politieke en religieuze zaken was destijds een hachelijke onderneming. Menig hofnar in b.v. toneelstukken van Shakespeare verloor letterlijk zijn hoofd als hij wat te onvoorzichtig was geweest met grappen of ironie richting zijn meester. Vandaar dat de satire bij Swift uiterst voorzichtig moest worden gebracht. Maar als het verschil tussen twee partijen in Lilliput, de High Heels en de Low Heels slechts één millimeter bedraagt in onze grote mensen ogen, dan begrijpen we meteen hoe volmaakt onbelangrijk dit detail was. Idem dito als het ging over religieuze verschillen. Daar introduceerde hij de zogenaamde Big-Endians en Little-Endians. Het verschil tussen de eerstgenoemden, de katholieken, en de andere groepering, de protestanten, was de wijze waarop ze een eitje tikten. Aan de grotere of kleinere kant van het ei. Een absurd verschil derhalve.



De Synode van Dordrecht in 1619 werd gehouden in de Kloveniersdoelen

Deze satire kwam weer bij me op toen ik onlangs zat te kijken naar een programma over de Synode van Dordrecht, die dit jaar vier eeuwen geleden plaatsvond in een tijd van fanatieke godsdiensttwisten. Daarbij ging het aanvankelijk om de preciezen, die geloof hechtten aan predestinatie en de rekkelijken die weigerden die leer aan te nemen, waarin al bij de geboorte vaststond of iemand in de hemel of hel zou belanden. Dit leidde tot verkettering

van de tegenpartij, zoals wel vaker bij onenigheid over Bijbelse zaken. De politiek nam ook stelling in deze –Maurits versus Oldenbarnevelt– en dat was en is een garantie voor onheil. Steevast in de geschiedenis van de “kerken” werden geloof en politiek door elkaar gehaald met als uitkomst dat de een de “enige” waarheid aan de ander wilde opleggen. Niet alleen in de katholieke kerk, maar ook in de diverse protestante geledingen ging dat motto “zo is het en niet anders” een grote rol spelen. U hoeft maar eens te proberen wat meer zicht te krijgen op alle kerkgenootschappen die zich wel of niet hebben aangesloten bij het grotere verband van de PKN in ons land en het gaat u duizelen. Mij althans wel. Net zo goed overigens als er ook binnen onze Rooms Katholieke Kerk steeds meer groeperingen zich afscheiden of zelfstandig binnen de Kerk verder gaan omdat ze, vaak na sluiting van een kerkgebouw of opheffing van een parochie, zich niet meer kunnen vinden in de opvattingen die elders heersen. Het feit dat ook wij in onze –zelfstandige– gemeenschap daartoe behoren, rechtvaardigt voor mij de kritische noot die ik over religieuze haarkloverij vandaag wil kraken.

Haarkloverij is niet alleen de term die past bij wat hierboven eeuwen terug is gezegd uit naam van God, maar is helaas iets wat we nog altijd tegengekomen, zelfs nu in onze verlichte, deels seculiere 21^e eeuw. Dat kwam nog eens duidelijk naar voren in de onlangs verschenen Nashville-verklaring. Om daar na alle ophef die dat van oorsprong Amerikaanse product veroorzaakt heeft, ook in ons land, nog iets origineels te zeggen is welhaast onmogelijk. Maar anderzijds worden er toch zaken in benoemd waar ruimer denkende Nederlandse katholieken mijns inziens niet over mogen zwijgen. En onder ruimer denkend versta ik elke geloofsgemeenschap die van harte elke week laat horen; “welkom aan u allen, wie u ook bent, waar ook vandaan, hoe ook geaard en waarnaar ook op zoek”.

Dat zou een welkom moeten zijn in elke kerk waar zondags mensen bijeenkomen die proberen zo goed mogelijk de moeilijke weg te volgen die Christus voor ons heeft uitgestippeld. Na zo’n welkom is het niet langer van belang of het een dienst wordt met veel wierook en Gregoriaans voor hen die zich daarbij thuis voelen. Of een dienst van een andere gezindte, geleid door een dominee, man of vrouw. Of het een pastoraal werk(st)er of leek is die de naar die viering gekomen gelovigen voorhoudt hoe we het begrip God is Liefde kunnen ervaren en uitdragen naar anderen. Zoals wij dat in onze geloofsgemeenschap, geïnspireerd door Augustinus, op onze manier proberen, omdat wij ons daarbij thuis voelen. Maar tegelijkertijd wel respecteren dat anderen op een andere manier willen vieren.

Wanneer echter hier en daar –zoals in Nashville– liefdeloze kreten geslaakt worden door mensen die vinden dat zij de enige waarheid verkondigen, klinkt dat toch als erg griezelig in onze oren. Om maar te zwijgen over hen die zelfs menen uit naam van God te kunnen spreken, zonder die God ooit maar zelf te hebben gesproken. Misschien kunnen ze toch beter wachten met hun oordeel over hoe anderen moeten leven, tot ze in het Hiernamaals wat meer inzicht hebben gekregen in het concept God is Liefde. Me dunkt dat Christus, ook nu in onze tijd nog, totaal niet geïnteresseerd is in het gegeven aan welke kant wij, zijn volgelingen, een eitje tikken.

Gert Dirksen

Augustinus spreekt:

Uit een preek over het Onze Vader:

Als ouders al een of meer kinderen hebben, zijn ze vaak bang om er nog meer te krijgen, uit angst dat ze die tot bedelaars zullen moeten laten opgroeien. Maar bij God hoeft niemand te kort te komen. De erfenis die hij ons belooft is van dien aard dat veel mensen haar zullen kunnen krijgen. Daarom heeft onze Heer ook de heidenen geroepen om te delen in zijn broederschap. En hoewel hij de enige is, heeft hij ook ontelbare zusters en broeders die mogen zeggen: 'Onze Vader die in de hemel zijt.' Dat werd al gezegd door hen die ons voorgingen, en het zal gezegd blijven worden door hen die na ons komen. Kijk eens hoeveel zusters en broeders de Enige heeft in zijn genade. Hij die zijn erfenis wil delen met allen voor wie hij de dood heeft doorstaan. Hadden wij op aarde een vader en moeder om geboren te worden tot een leven van moeite en dood, nu krijgen we andere ouders, God als Vader en de Kerk als moeder, uit wie we geboren worden tot eeuwig leven. Laten we beseffen, geliefde broeders en zusters, van wie wij de kinderen worden. En laten we leven zoals dat past voor kinderen die zo'n Vader krijgen. Besef dat onze schepper zo goed heeft willen zijn om onze Vader te worden.

(Sermo 57, 2. Zie: Van aangezicht tot aangezicht, 149; vertaling Wim Sleddens)

Afscheid pater Wim Sleddens osa



Op zondag 20 januari hebben we als Geloofsgemeenschap afscheid genomen van Wim Sleddens. Tijdens de koffie werden heel wat handen geschud en persoonlijk dank gezegd voor de inzet in de afgelopen jaren. Wim is vanaf de start van onze Geloofsgemeenschap actief betrokken geweest bij de organisatie. Als zijn werk voor de parochie in Nijmegen het toeliet ging hij regelmatig voor in de zondagse vieringen. Daarnaast zorgde Wim voor teksten van Augustinus. Als lid van het pastoresteam en de liturgiegroep werkte hij mee aan de invulling van onze vieringen. Wim Sleddens gaat naar Gent naar het klooster van de Augustijnen en gaat zich inzetten voor de opleiding van jonge priesters. Hij heeft daar weer een bibliotheek, want die mist hij wel erg op de huidige locatie.

Voorlopig gaat hij voor een half jaar om te kijken of het goed bevalt. We zien hem wellicht nog wel eens in de komende tijd. Wij wensen Wim alle succes toe in zijn nieuwe leef- en werkomgeving en heel veel dank voor de inzet bij de start en opbouw van onze Geloofsgemeenschap.

*Bestuur Geloofsgemeenschap Augustinus-Eindhoven
Carla Piscaer, secretaris*

LEZINGEN, CURSUSSEN, ACTIVITEITEN

Cursus: Abraham in het Jodendom, Christendom en Islam. Een rabbijn, een dominee en een imam spreken over Abraham. Jodendom, Christendom en Islam kennen alle drie Abraham als stamvader. Data en inleiders: 12 maart, rabbijn Corrie Zeidler, zij is rabbijn van de Joodse gemeente Brabant. Tevens is ze werkzaam als joods Geestelijke Verzorger bij justitie. 19 maart, dominee Corine Beeuwkes-van Ede is predikante in de protestantse kerk in Helmond en was eerder o.a. predikante in Jeugdorp De Glind. 26 maart, imam Ahmed Mahou, Hij is imam van het Marokkaans islamitisch centrum en de moskee in Helmond. Tijd: 19.30-21.30 uur
Plaats: Antoniuskerk, Fazantlaan 17.

Cursus: Schilderen van de Kruisweg. Leiding: Dolf van der Linden. De Kruisweg van Jezus is binnen het christendom al vele eeuwen een prachtige mogelijkheid om zijn lijden en dood mee te ervaren. Het zelf schilderen van de kruisweg is een hulp om je deelgenoot te maken van het lijden. We beginnen iedere bijeenkomst met een korte meditatie. Verder brengt ieder zijn/ haar eigen benodigdheden mee. Data: 11, 18 en 25 maart en 1, 8 en 15 april 2019. Tijd: 14.00-16.00 uur
Plaats: Antonius van Paduakerk, Fazantlaan 17. Kosten: € 35,-

Cursus Over het goede leven: Kunst of Kunde. Inleider: Ari van der Zon, theoloog en oud-docent levensbeschouwing. 'Wat het goede leven inhoudt'. Gedurende zes bijeenkomsten gaan we te rade bij filosofen en theologen van de klassieke oudheid tot onze tijd. Levensvragen zijn immers van alle tijden. Data: 14, 21 en 28 februari, 14, 21 en 28 maart 2019. Tijd: 19.30-21.30u. Plaats: Antonius van Paduakerk, Fazantlaan 17 Eindhoven, 5613 CB Eindhoven

Film en spiritualiteit: woensdag 20 februari: Visages villages. Deze film is een ode aan de fotografie, het toeval en het kunstzinnige! Het is een portret van Frankrijk door de ogen van atrice Agnes Varda (80 j.) en fotograaf JR (30 j.). Een poëtische, ontroerende en amusante film! Tijd en plaats: 19.30-22.00, Antoniuskerk, Fazantlaan 17.

Film en spiritualiteit: woensdag 20 maart: On body and soul. In de openingsscène komen twee herten bij elkaar in een besneeuwd landschap. De beelden hebben iets idyllisch, alsof alle schoonheid van de wereld is samengeperst in deze eerste paar frames. De twee herten zijn mensen van vlees en bloed die in hun dromen hun schaamte achter zich kunnen laten. De film speelt in een Hongaars slachthuis waar twee mensen elke nacht hetzelfde dromen. Tijd en plaats: 19.30-22.00, Antoniuskerk, Fazantlaan 17, 5613 CB Eindhoven.

Lezing: 'Iconen schilderen is meer dan schilderen alleen!' Inleider: Zr. Delian de Brouwer. Een icoon is meer dan een 'beeld' of 'gelijkenis'; het wil de afgebeelde persoon weergeven, in feite de persoon zelf. Tijd: woensdag 6 februari 2019, 14.00-16.00u. Plaats: Antoniuskerk, Fazantlaan 17.

Film: 'Down to earth'. Na de film is er discussie o.l.v. Ari van der Zon. Down to earth is geen film om te 'consumeren'. Deze film wil vooral een brede discussie op gang brengen! De film raakt, inspireert en motiveert om een meer verbonden leven te leiden. Tijd: woensdag 6 maart, 19.30-21.00u. Of later. Plaats: Antoniuskerk, Fazantlaan 17, 5613 CB Eindhoven.

Stiltewandeling met mystieke momenten in de natuur.

Mystiek is een eenheidservaring met de werkelijkheid. Ook in de geschapen werkelijkheid in Gods vrije natuur is God te vinden. Datum: vrijdag 1 maart 2019. Tijd en plaats: 14.00u.-16.30u.

Kerkwijkcentrum Tongelre, 't Hofke 153, 5641 AK Eindhoven, links van de Martinuskerk.

Kosten: geen, behalve eigen consumpties. Programma: 14.00u. Inleiding vanuit een mystieke tekst. 14.30u.

Stiltewandeling door het Groen Domein Wasven; start Beukenlaantje, 't Hofke 15.30u. Nagesprek in

Kerkwijkcentrum Tongelre Leiding: Theo v.d. Elzen. Informatie/opgave: Ruud Aalders,

apraalders@onsneteindhoven.nl tel.040-2448611

COLOFON

Doelstelling

De *Kerk-Krant* is het informatieblad van de *Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven*. Daarnaast wil de *Kerk-Krant* fungeren als bindmiddel tussen de leden van de gemeenschap. De *Kerk-Krant* biedt een podium aan de deelnemers van de vieringen en andere geïnteresseerden over onderwerpen die de gemeenschap of de Kerk in het algemeen raken. De *Kerk-Krant* is gratis. Voor postabonnementen worden verzendkosten in rekening gebracht.

Redactie

René Hornikx
Dolf van der Linden
Linda Derksen
Gert Dirksen
Anita van der Kam
Frans Savelkouls

E-mailadres redactie

frans.ans.savelkouls@hetnet.nl

Web-site

www.augustinus-eindhoven.nl

Adres van de vieringen

Kapel Glorieuxpark, Geldropseweg 170, 5613LN Eindhoven. Bereikbaar met lijn 320 (vertrek station 9.06; aankomst Glorieux 9.12; terug richting station: vertrek 10.44 en 11.14; lijn 24 vertrek 11.27).

Stichting Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven

Voorzitter: Harrie Meelen. Secretariaat: Carla Piscaer;
cjm.piscaer@gmail.com

Bankrekening: NL27 INGB000 7526249

Elektronische toezending

Indien u prijsstelt op toezending van de *Kerk-Krant* per mail, dan gelieve dit kenbaar te maken via het mailadres van de redactie.

Volgende aflevering

De eerstkomende editie van de *Kerk-Krant* verschijnt op **7 april 2019**. Sluitingsdatum voor kopij is **25 maart 2019**.

Ziekenbezoek en ziekencommunie

Vraag en aanbod kunt u richten aan Els Kuypers-van Wensen via emailadres Elskuypers41@gmail.com of aan Corrie de Bont via telefoonnummer 040-2436440.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten niet te plaatsen, in te korten of anderszins redactioneel te bewerken. Het copyright berust bij de auteurs van de bijdrage.