

## **Overweging 24e zondag door het jaar: Vergeven, altijd lastig**

Lezingen: Sirach 30,30 – 28,7; Matteüs 18,21-35

17 september 2017

Dolf van der Linden

Beste medegelovigen,

Wanneer wij een ogenblik beide lezingen van vandaag nader beschouwen, dan moge ons twee dingen opvallen.

Ten eerste de koning, een eerlijke en sociale man, goed en rechtvaardig voor zijn personeel. Hij kan ook optreden. De koning en dan ten tweede valt op: vergeving, leven geven. Twee ervaringen die ook ons – vanzelfsprekend – raken als christen. God als Koning brengt ons tot de gedachte: Hoe zien wij God? Hoe ervaren wij Hem?

Ik las in de krant dat 87% van de wereldbevolking ergens in gelooft en 13% van alle mensen op aarde vindt dat God, geloof en bijbel achterhaald zijn. Sprookjes voor kinderen, als je volwassen bent, weet je wel beter.

Deze groep is zeer intelligent en strijdbaar. Zij zijn zeer eenzijdig.

Maar ons geloof en God zijn niet kapot te krijgen. Geloven blijft een gave, God beleven en ervaren blijft een levenslange opdracht – en hoe zien we God?

Traditioneel als almachtige Vader! Velen van de mensen nu, hebben moeite met de traditionele oude Godsbeelden, die ons zijn overgeleverd. Dat mag! Het leven, de mens, de tijd, is totaal anders geworden dan in de Middeleeuwen. Zoekend tasten naar Godsbeelden ook. Dat mag, dat moet zelfs.

Velen zien God/Jezus nu in deze tijd als een revolutionair, met de enige juiste boodschap die echt de wereld kan verbeteren.

Anderen zien God als de hoogste morele instantie die morele waarden benadrukt. Anderen zien Jezus of God als Idee, als veronderstelling als mogelijkheid. Heel vaag, toch oprecht zoekend naar ultieme blijvende waarden. De vraag is: Kunnen wij in onze relatie met een God, gezien als mogelijkheid onze gebeden ophangen. Kunnen wij in onze relatie met God, gezien als een Idee onze vriendschap ophangen? Kunnen wij in onze relatie met een God, hem gezien als een veronderstelling onze pijn, verdriet en zorgen toevertrouwen?

Zonder ook oprecht zoekende mensen naar hun God te onderwaarderen, proberen wij God toch als persoon te belijden, hoe moeilijk het ook kan zijn, wat je je daarbij moet voorstellen, alle Godsbeelden zijn tijdelijk, zijn kleine stukjes van het grote mysterie in God. Het Bijbelse Godsbeeld van Jezus: God is en blijft een barmhartige liefdevolle Vader!

Een persoonlijke God kent ons, bemint ons, schenkt vergeving. Die God, die persoon kan vergiffenis schenken. Anderen niet, dat komt omdat hij ons heeft aanvaard. Hij heeft ons het eerst liefgehad met onze fouten, met de tekorten, met al onze negatieve kanten. En dan moeten ook wij zo handelen naar elkaar toe. Jij, lelijke knecht, zegt de koning, zegt God. Ik heb jou vergeven, ik heb jou lief gehad als eerste en wat doe je nu met je collega? In de gevangenis met hem!

Vergeven is het mooiste geschenk dat mensen elkaar kunnen geven. Vergeven is leven geven, toekomst geven. Leven is vergeven, vergeven is leven en uiteindelijk komt dit uit één Bron voort: de levende God, die in Jezus mens is geworden. Amen.