

# BEZINNING IN DE BINNENSTAD



*ZORG GOED VOOR JE ZIEL*

**2017-2018**

**Jaarprogramma Bezinning en Spiritualiteit**



## **Aanbod bezinning en spiritualiteit**

In de binnenstad is een uitgebreid programma voor hen die zich willen verdiepen in christelijke spiritualiteit. De activiteiten, behalve de wandelingen, vinden plaats in ANTONIUSKERK, FAZANTLAAN 17 Eindhoven.

### **1. Lezingencyclus:**

- a. Herman Westerrink: "Ignatius v.Loyola en het eigen innerlijk"
- b. Herman Teerhofer "Marc Chagall, levenskunstenaar/mysticus"
- c. Joost Koopmans: "Verhalen houden je op de been."
- d. Inigo Bocken: "Mystiek als kritiek bij Hildegard van Bingen"
- g. Mgr. De Korte: " De toekomst van de Kerk".

### **2. Cursussen:**

- a. Mystieke tekst lezen.
- b. Over de Regel van Augustinus
- c. Christendom
- d. Spiritualiteit van een gemeenschap
- e. Ethiek

### **3.Filmclub**

### **4. Ontmoetingsgroepen:**

- a. Vrouw en Geloof
- b. Franciscaanse Spiritualiteit
- c. Leesgroep Psalmen
- d. leesgroep Speling / Luistergroep Psalmen
- e. Op pelgrimspad



## Plaats:

De Antoniuskerk is gelegen aan de Fazantlaan 17, 5613 CB Eindhoven. De kerk maakt deel uit van de st.Joris parochie en biedt in het weekend plaats aan de Eritreese Christelijk Koptische gemeenschap. Als u recht voor de kerk staat, neemt u de linkse zij-ingang van de kerk gelegen naast de hoofdingang. Het is ongeveer 10-15 minuten lopen vanaf station Eindhoven.

## Opgave:

Tijdig opgeven is wenselijk! Sommige activiteiten vereisen een minimum aantal deelnemers.

Bij onverhoopt niet doorgaan wordt u gewaarschuwd en wordt in voorkomende gevallen de al gedane betaling teruggestort. Indien de kosten een belemmering zijn voor de deelname, neemt u dan contact op met de contactpersoon van de activiteit of iemand van de werkgroep.

# **1 LEZINGEN:**

*Maandelijks, op woensdagmiddag .*

Voor al de lezingen van deze cyclus geldt:

Plaats: Antoniuskerk, Fazantlaan 17, 5613CB Eindhoven, zie pag. 3

Kosten: € 7 per lezing of € 35 voor de hele cyclus

Rekeningnummer: NL85 TRIO 0197655408 t.n.v. J. de Klerk, o.v.v. naam deelnemer en cursus.

**4 oktober: middag 14.00-16.00 uur:**

**Herman Westerink:**

**“Ignatius van Loyola en de ontdekking van het eigen innerlijk”.**

Ignatius van Loyola leefde op de grens tussen middeleeuwen en moderne tijd. Zijn Geestelijke Oefeningen kunnen dan ook geplaatst worden in een bredere context waarin verschillende personen en richtingen nieuwe modellen gaan ontwikkelen voor het geloofsleven - nieuwe modellen die nodig zijn omdat het oude middeleeuwse wereldbeeld niet meer functioneert. In Ignatius Geestelijke Oefeningen staat de wil, de keuze en het gewetensonderzoek centraal. Daarmee levert Ignatius op eigen wijze een bijdrage aan de ontdekking en vorming van het innerlijk, van de moderne mens.

*Dr. Herman Westerink (1968) is docent godsdienstfilosofie aan het Center for Contemporary European Philosophy en wetenschappelijk medewerker aan het Titus Brandsma Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen. Tevens is hij bijzonder gasthoogleraar aan de KU Leuven. Hij publiceert op het gebied van psychoanalyse, spiritualiteit en mystiek, en godsdienstfilosofie.*

**1 november: middag: 14.00-16.00 uur:**

**Herman Teerhöfer:**

**“Marc Chagall, levenskunstenaar en mysticus”**

Herman Teerhöfer zal door middel van een beamerpresentatie ons meenemen in de mystieke belevingswereld en het levensverhaal van Marc Chagall aan de hand van verschillende soorten van kunstuitingen. Van de bijzonder kleurrijke glas in loodramen in de Stephanskerk in Mainz, aan de hand van 25 dia's/afbeeldingen tot aan verschillende schilderijen.

De verzameling glas in loodramen te Mainz is het laatste werk van Marc Chagall en staat symbool voor de vrede tussen Frankrijk en Duitsland, de verzoening van mensen onderling en de dialoog tussen Jodendom en Christendom.

De prachtige ramen gaan over Bijbelse verhalen die uitdrukking geven aan het verbond van God met zijn mensen en aan de relaties van mensen onderling. Vrede, liefde en verdraagzaamheid zijn belangrijke begrippen hierbij, die in de spiritualiteit van Marc Chagall centraal staan. Het is ook een persoonlijk verhaal omdat Herman Teerhöfer bevriend is met de priester die ervoor gezorgd heeft dat Marc Chagall in Mainz deze prachtige ramen heeft vervaardigd.

En aan de hand van een 18 tal schilderijen van Marc Chagall uit zijn lange loopbaan en zijn lange leven komen verschillende episodes en schilderstijlen aan de orde. Van kubisme, expressionisme en surrealisme.

De lezing wordt besloten met vijf schilderijen over het Hooglied en enkele andere schilderijen uit het museum van de Bijbelse boodschap van Marc Chagall in Nice .

*Herman Teerhöfer heeft pastoraaltheologie gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en is als geestelijk verzorger en theoloog werkzaam in drie verpleegtehuizen in Tilburg. Zowel professioneel als privé is hij zeer begaan met de vraag hoe mensen zin geven en waar mensen kracht uit putten, met name onder moeilijke omstandigheden.*

**13 december: middag 14.00-16.00 uur:**

**Joost Koopmans osa:**

**“Verhalen houden je op de been”**

Verhalen houden een verband in ons leven en geven eigenheid aan een gezin, een land, een godsdienst. Als geloofsgemeenschap geven wij elkaar religieuze/bijbelse verhalen mee, het liefst ook aan een nieuwe generatie. Alleen: is er nog plaats voor het Grote Bijbelse Verhaal ?

Zoveel idealen zijn door ons niet waargemaakt. Daarom houden velen het Grote Verhaal voor gezien en geven het niet meer door. Maar met Kerstmis krijgen we weer een kans, omdat zich juist dan nog altijd veel mensen van allerlei leeftijden scharen rond het verhaal van het kind in de kribbe. Wat is de aantrekkingskracht van dit grote/kleine verhaal en wat betekent dat voor de andere verhalen die wij zo graag doorgeven?

**7 februari: middag 14.00-16.00 uur**

**Inigo Bocken:**

**“Mystiek als kritiek bij Hildegard van Bingen”**

De visioenen van Hildegard zijn op het eerste gezicht in onze ogen wereldvreemd en ontoegankelijk. Toch is er een lectuur mogelijk van deze visioenen die de mystiek juist als een zeer praktische en zelfs kritische praktijk laten zien. Dit vraagt om een wat meer algemene benadering van het fenomeen mystiek.

*Inigo Bocken (1968) is wetenschappelijk directeur van het Titus Brandsma Instituut en universitair docent aan de faculteit Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.*

**7 maart: middag 14.00-16.00 uur**

**Bisschop Mgr. Gerard de Korte:**

**“De Toekomst van de kerk”**

De bisschop zal in zijn lezing allereerst een korte terugblik geven op het recente verleden van de kerk.

Vervolgens staat hij stil bij de actuele ontwikkelingen.

De lezing wordt afgerond met het trekken van enkele lijnen naar de nabije toekomst.

*Mgr. De Korte (1955) is op 5 maart 2016 benoemd tot bisschop van 's-Hertogenbosch*

*en op 14 mei 2016 als bisschop van 's-Hertogenbosch geïnstalleerd in de kathedraal van St. Jan.*

## **2 CURSUSSEN:**

### **2a. Mystieke tekstlezen:**

**Leon Teubner over Thomas Merton**

zes maandagmiddagen

*“Geloven is niet gewoon het verklaren van het onbekende. Geloven zorgt er nu net voor dat we het onbekende in ons dagelijks leven op een levende, dynamische en echte manier integreren.”*

Thomas Merton (1915-1968) was een belangrijk katholiek theoloog, dichter, auteur en sociaal activist. Hij was monnik van de trappistenabdij van Onze Lieve Vrouw van Gethsemani .

Hij is ook een belangrijke hedendaagse mysticus, die zeer geïnteresseerd is in de verbanden tussen zijn katholiek geloof enerzijds en filosofie en oosterse spiritualiteit anderzijds.

We zullen teksten lezen uit wat wel beschouwd wordt als zijn beste en belangrijkste boek: Zaden van contemplatie

Data: 2 okt, 6 nov, 4 dec, 22 jan, 5 febr, 5 mrt 2018

Plaats: Antoniuskerk, Fazantlaan 17, 5613 CB Eindhoven.

Tijd: 14.00-16.00 uur; zij-ingang links langs hoofdingang

Leiding: Leon Teubner, medewerker Titus Brandsma Instituut, Nijmegen.

Kosten: 35 euro voor de hele cyclus over te maken op

rekeningnummer : NL85TRIO 0197655408 t.n.v. J de Klerk, o. v. v.

naam deelnemer en cursus of contant hele bedrag ineens uitsluitend bij aanvang cursus (1<sup>ste</sup> bijeenkomst)



## 2 b. Over de Regel van Augustinus

Wim Sleddens en Ingrid van Neer-Bruggink

Vier donderdagmiddagen in oktober en november

Augustinus heeft zijn Regel (Praeceptum) waarschijnlijk in 397 geschreven nadat hij bisschop was geworden en zijn ideale gemeenschapsvorm scheuren begon te tonen. In de Regel concentreert Augustinus zich op de hoofdzaken en hanteert hij een menselijke maat. De Regel kent -zeker voor die tijd- een hoog democratisch gehalte. De kerngedachte is dat de mensen samen een gemeenschap vormen, *een van ziel en van hart op weg naar God*. Dat is realistisch en idealistisch tegelijk. Pas wanneer we uit liefde voor God handelen, kunnen we God ontmoeten in onze naaste.

Na een kennismaking met Augustinus en de Orde der Augustijnen wordt de Regel per hoofdstuk doorgenomen en (zo mogelijk met citaten van Augustinus zelf) toegelicht. Belangrijke begrippen zijn gemeenschapszin, nederigheid, liefde voor de naaste. De “Regel van de liefde” lijkt wel geschreven te zijn voor onze woon-en leefgemeenschappen, gezinssituaties of collegiale omgang met elkaar.

Data: 12 en 26 oktober + 16 en 30 november

Plaats: Antoniuskerk, Fazantlaan 17,5613 CB Ehv.

Tijd: 14.00-16.00 uur; zij-ingang links langs hoofdingang

Leiding: Wim Sleddens en Ingrid van Neer-Bruggink

Kosten: € 25 voor de hele cyclus

Info: [ingridcascia@gmail.com](mailto:ingridcascia@gmail.com)

Opgave voor 1 oktober 2017 door betaling van € 25 op rekeningnummer: NL85 TRIO 0197655408 t.n.v. J. de Klerk, o.v.v. naam deelnemer en cursus of contant uitsluitend bij de eerste bijeenkomst hele bedrag ineens.

## **2 c. CHRISTENDOM**

**Ari van der Zon**

Zes dinsdagmiddagen in najaar.

Het Westen beroept zich er graag op een samenleving te zijn gebaseerd op christelijk - humanistische waarden. De waarden die men dan bedoeld zoals medemenselijkheid blijken helemaal niet zo exclusief christelijk te zijn. Meerdere godsdiensten kennen dezelfde waarden.

Gedurende zes bijeenkomsten willen we met elkaar ontdekken hoe het christendom is ontstaan, hoe het tot kerk werd en welke weg het in de loop der eeuwen is gegaan; een weg van trouw en ontrouw, van dwaling en inkeer. Op die manier kunnen we mogelijk ontdekken of er nog een toekomst is voor kerk en christendom in onze steeds verder seculariserende samenleving.

Data: 31/10; 7/11; 14/11; 21/11; 28/11; 12/12;

Plaats: Antoniuskerk, Fazantlaan 17, 5613 CB Eindhoven

Tijd: 14.00-16.00 uur; zij-ingang links naast hoofdingang

Leiding: Ari v.d. Zon, docent levensbeschouwing.

## **2 d. GEMEENSCHAPSVORMING EN HAAR SPIRITUALITEIT**

**Joost Koopmans en Rene Hornikx**

Twee donderdagmiddagen in januari en februari

De gemeenschap bestaat eigenlijk niet. Het Griekse woord "koinonia" uit Hand.2,42-47 betekent "gemeenschapsvorming. Zij die

gemeenschap willen vormen, zijn samen op zoek naar wat zij gemeen (commun) hebben. Wat men gemeen heeft is meestal een visie, een ideaal, een droom of een visioen. De eerste christenen lieten zich verzamelen rond Jezus, beter rond de boodschap die hij in daad en woord uitdroeg. Zij die zich laten verzamelen willen hun ideaal niet voor zichzelf houden, maar uitdragen via activiteiten en om die activiteiten goed te kunnen uitvoeren is organisatie nodig. Deze vier elementen ( 1. Visie, 2. visiegemeenschap, 3. activiteiten en 4 organisatie) zijn nodig om gemeenschap te worden of te vormen. Haast alle religieuze ordes en congregaties (we spreken ook over religieuze communiteiten) zijn ontstaan vanuit de ideale beschrijving van de eerste christelijke gemeenschappen zoals Lucas heeft beschreven in Handelingen 2, 42-47.

De spiritualiteit van een gemeenschap, datgene wat een gemeenschap haar dynamiek geeft, ligt opgesloten in haar visioen, in haar visie. En die komen we op het spoor door samen antwoord te geven op de vraag: Wie zijn we ?

Joost Koopmans en Rene Hornikx zullen deze cursus samen doen in de vorm van een gesprek. De eerste bijeenkomst zal Rene Hornikx inleiden zoals hierboven omschreven , daarna kan een gesprek met de deelnemers plaats vinden. De tweede bijeenkomst leidt Joost Koopmans in over de augustijnse gemeenschapsgedachte, daarna kan ook weer een gesprek met de deelnemers plaats vinden.

Data: 25 januari en 1 februari 2018

Plaats: Antoniuskerk, Fazantlaan 17,5613 CB Eindhoven

Tijd: 14.00-16.00 uur; zij-ingang langs hoofdingang

Leiding: Joost Koopmans en Rene Hornikx

Opgave door betaling van de kosten van 15 euro voor de hele cursus over te maken op rek,nr.NL85TRIO 0197655408 t.n.v. J. de Klerk, o.v.v. deelnemer en cursus of contant uitsluitend hele bedrag bij aanvang cursus.

## **2.e ETHIEK**

### **Ari van der Zon**

Zes dinsdagmiddagen in voorjaar

Voor velen is ethiek een vaag begrip omdat men de indruk heeft dat ethische beschouwingen en standpunten niet meer zijn dan persoonlijke meningen.

Ethiek op wat goed is en wat men behoort te doen. Kortom ethiek denkt na over waarden en normen. Ook al is het goede nooit absoluut en hangt het samen met de persoon, men moet omtrent het goede wel tot een gefundeerd antwoord komen. Ethiek probeert dan ook op een systematische wijze tot een gefundeerd oordeel en daarmee verantwoord handelen te komen. Belangrijke thema's zijn dan ook vrijheid, rechten, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid en macht. Ethiek schrijft niet voor maar stimuleert een eigen gefundeerd oordeel.

Data: 20/2; 27/2; 6/3; 13/3; 20/3; 27/3;

Plaats: Antoniuskerk, Fazantlaan 17, 5613 CB Eindhoven

Tijd: 14.00-16.00 uur; zij-ingang links langs hoofdingang.

Leiding: Ari v.d. Zon, docent levensbeschouwing

Opgave doorbetaling van de kosten van 35 euro voor de hele cursus over te maken op reknr. NL85TRIO 0197655408 t.n.v. J. de Klerk, o.v.v. deelnemer en cursus of contant bij begin cursus.

Informatie: Jacques de Klerk ,tel.040-2112137

### **3. FILMCLUB:**

Elke derde woensdag van de maand

We bekijken films die zowel artistieke als levensbeschouwelijke diepgang hebben. Voorafgaand aan de films worden enkele thema's aangegeven. Na afloop is er gelegenheid om samen in gesprek te komen over de film. Ook is er een dag van de spirituele film gepland. Dan zullen twee films worden getoond met een gezamenlijke maaltijd tussendoor.

De data staan vast.

De filmkeuze is onder voorbehoud (verkrijgbaarheid).

Programma:

- 18 oktober: 45 years (45 jaar lange relatie een leugen?)
- 15 november: Moonlight (opgroeïende man. Beste film 2016)
- 20 december: I Daniel Blake (Gouden Palm Cannes 2016)
- 17 januari: Down to earth (Spirituele documentaire)
- 14 februari: Tonio (zoon van A.T.van der Heijden)
- 21 maart: Lion (zoektocht naar echte moeder in India)
- 18 april: La Fille Inconnue (meisje wordt hulp geweigerd)

De dag van de spirituele film zal nader bekend worden gemaakt.

Plaats: Antoniuskerk, Fazantlaan 17, 5613 CB Eindhoven

Tijd: 19.30 - 22.00 uur, afhankelijk van de filmduur.

Kosten: € 5,- inclusief koffie, thee en frisdrank.

Contact: Jacques de Klerk , jdeklerk1946@gmail.com tel: (040)2112137

## **4.ONTMOETINGSGROEPEN**

### **4 a. Vrouw en geloof**

Dertien donderdagochtenden

Eens in de drie weken komen we met een groep vrouwen bij elkaar om in gesprek te gaan over onderwerpen op het gebied van levensbeschouwing en samenleving. Een keer in de zes weken bespreken we met elkaar een boek op dit gebied. Deze bijeenkomsten staan onder leiding van Dorien Sijm (theologe). Voor het komende seizoen moeten we hiervoor nog een keuze maken.

De andere bijeenkomsten ook om de zes weken, worden door een van de deelnemers voorbereid. Hoewel de groep al lange tijd samenkomt, staat ze open voor enthousiaste vrouwen die mee willen doen.

Data: 2017: 7, 28 sep, 19 okt, 9nov, 14 dec.

2018: 4, 25 jan, 15 feb, 8, 29 mrt, 19 apr, 17, 31 mei.

Plaats: Antoniuskerk, Fazantlaan 17, 5613 CB Eindhoven

Tijd: donderdagochtend van 10.00 - 12.00 uur; zij-ingang links langs hoofdingang

Kosten: € 30 te voldoen op rekeningnummer: NL54 INGB 0001333477

t.n.v. A.D.M. Kleene

Contactpersoon: Wies Kleene tel.040-2218089; email:

[w.kleene@planet.nl](mailto:w.kleene@planet.nl)

## **4 b. Franciscaanse Spiritualiteit.**

Eerste donderdagavond van de maand

Franciscus van Assisi (1182-1226) is een heilige, die velen tot op de dag van vandaag iets te zeggen heeft. Komende uit een rijke familie heeft hij na lang zoeken de weg gekozen van eenvoud, vrede, broederschap in verbondenheid met God en zijn schepping. Er zijn prachtige verhalen over hem bekend. Om zijn gedachtegoed, dat uiterst actueel blijkt te zijn, levend te houden zijn er maandelijks bijeenkomsten voor mensen die zich door zijn levenswijze willen laten inspireren. De bijeenkomsten beginnen om 18.30 uur met een viering met een franciscaans thema in de Antoniuskerk, Fazantlaan 17 5613 CB Eindhoven. Daarna is er een nazit al of niet met een maaltijd ( meegebracht voedsel ) tot 21.00 uur.

Data: 2017: 7 sep, 5 okt, 2 nov, 7 dec.

2018: 4 jan, 1 febr, 1 mrt, 12 apr, 3 mei, 7 juni.

Plaats: Antoniuskerk zij-ingang links langs hoofdingang. Tijd: 18.30-21.00 uur

Kosten: 20 euro per avond (exclusief koffie/thee) voor de hele groep

Info/contact: Mathieu Rutten, email:dorss076@planet.nl; Sjoerd

Hertog, email: [Hertog@gmail.com](mailto:Hertog@gmail.com)

## **4 c. Leesgroep Speling.**

Zes woensdagmiddagen januari en februari

Leesgroep: Het bekende spirituele tijdschrift Speling is er in geslaagd om op veel plaatsen in Nederland gespreksgroepen te organiseren, die samen het nieuw verschenen nummer bespreken. Er worden ook

handreikingen gegeven om de gesprekken te vergemakkelijken. Ook bij ons is een groep gevormd en met veel genoegen bespreken wij het verschenen nummer.

Data: 3, 10, 17, 24, 31 jan en 14 feb. 2018.

Plaats: Antoniuskerk: zij-ingang langs hoofdingang

Kosten: 25 euro per middag voor de hele groep Opgave door betaling van de kosten van 35 euro voor de hele cursus over te maken op reknr. NL85TRIO 0197655408 t.n.v. J. de Klerk, o.v.v. deelnemer en cursus of contant bij begin cursus.

Info/contactpersoon: Dolf van der Linden, tel.040-2449515

#### **4 d. Luistergroep Psalmen.**

Zes maandagmiddagen januari, februari, maart 2018

Luistergroep: Enkele jaren geleden heeft de bekende theoloog in Nijmegen Kees Waaijman een cursus verzorgd over de mystiek in de Psalmen. De cursus boeide honderden belangstellenden. Van deze cursus zijn uitstekende geluidsopnamen gemaakt van zeer goede kwaliteit. Wij willen deze cursus op geluidsbanden dus laten horen. Iedereen is van harte welkom in de Antoniuskerk s'middags om 14.00 uur.

Data: 29 jan, 12, 26 feb, 12, 19, 26 mrt. 2018

Plaats: Antoniuskerk: zij ingang langs hoofdingang.

Kosten: 25 euro per middag voor de hele groep

Contactpersoon en Informatie: Dolf van der Linden 040-244951



## **4 e. Op pelgrimspad :**

### **Stiltewandeling met mystieke momenten in de natuur**

*Elke eerste vrijdagmiddag van de maand: 14.00 - 16.30 uur.*

Mystiek is de eenheidservaring met de werkelijkheid. Ook in de geschapen werkelijkheid in Gods vrije natuur is God te vinden. In de inleiding gaan we uit van mystieke teksten van Dag Hammarskjöld (1905-1961), Eizo Ryokan (zenmeester 1758-1831) en Franciscus van Assisi (1182-1226).

Plaats: Kerkwijkcentrum Tongelre, 't Hofke 153, 5641 AK Eindhoven (huis links naast Martinuskerk).

Aanvang: 14.00 uur: Koffie/thee; inleiding: wat is mystiek en verloop van de

wandeling en meditatieve tekst en meditatie.

14.30-15.30 uur: Stiltewandeling door Groendomein Wasven: start Beukenlaantje, 't Hofke.

15.30-16.30 uur: Nagesprek in kerkwijkcentrum Tongelre.

Data: 2017: 1 sept, 6 okt, 3 nov, 1 dec.

2018: 5 jan, 2 febr, 2 mrt, 6 apr, 4 mei, 1 juni.

Begeleiding: Theo van den Elzen, pastoraal theoloog

Kosten: consumpties

Info/opgave: Ruud Aalders, [apraalders@onsneteindhoven.nl](mailto:apraalders@onsneteindhoven.nl) tel.040 - 2448611 of Theo van den Elzen, [elzen17@xs4all.nl](mailto:elzen17@xs4all.nl)

## Werkgroep “Bezinning en spiritualiteit”

Simone en Frans Bartels    leden : [Simbarlat@gmail.com](mailto:Simbarlat@gmail.com)  
Theo van den Elzen        coördinator: [elzen17@xs4all.nl](mailto:elzen17@xs4all.nl)  
Wies Kleene                secretaris/publiciteit: [w.kleene@planet.nl](mailto:w.kleene@planet.nl)  
Jacques de Klerk         penningmeester: [jdeklerk1946@gmail.com](mailto:jdeklerk1946@gmail.com)  
Dolf van der Linden osa    Augustijn: [dolfvanderlinden58@gmail.com](mailto:dolfvanderlinden58@gmail.com)  
Ineke Snel                 voorzitter: [ineke.snel@dozy.nl](mailto:ineke.snel@dozy.nl)

Geloofsgemeenschap Augustinus  
Eindhoven    juli 2017

De Geloofsgemeenschap Augustinus heeft haar wekelijkse diensten op zondag om 09.30h met daarna gezamenlijk koffiedrinken.

Plaats : De kapel van Glorieux aan de Geldropseweg 170 Eindhoven

Informatie: [www.augustinus-eindhoven.nl](http://www.augustinus-eindhoven.nl)

