

Overweging Pinksteren

Lezingen: Handelingen 2,1-11 en Johannes 20,19-23

4 juni 2017

Dolf van der Linden

Beste mede christenen,

Nog steeds kwamen de leerlingen van Jezus bijeen, na die afschuwelijke gebeurtenissen rond zijn gevangenneming, marteling en kruisdood. Lamgeslagen, uitgeput, futloos, zien we dat groepje zitten, zwaar depressief. Een zwart gat van negativiteit en teleurstelling.

Dan komt Jezus binnen, hoewel de deuren gesloten waren uit angst: Jezus breekt door de muur van angst heen en bereikt zijn leerlingen. Hij maakt hen open, Hij komt in hun midden met zijn beste goed gave:

Vrede, vrede, vrede!

- ook al hebben jullie mij verraden
- Petrus ook al heb je mij driemaal verloochend
- Ook al gingen jullie op de vlucht
- ook al sliepen jullie toen mijn uur gekomen was
- ook al waren jullie laf, toen het er voor Mij op aan kwam:

Vrede, vrede, vrede, nu

Geen straf, geen veroordeling, geen vonnis: Vrede!

Ze wisten niet hoe ze het hadden, die leerlingen, toen de Heer zijn vriendschap met hen herstelde en geen vergelding eiste.

De Heer toont wel zijn gewonde handen, zijn doorboorde zijde, de wonden blijven zichtbaar, worden niet weggewerkt door cosmetische chirurgie.

Open wonden toont de Heer. Wat er allemaal gebeurde, wordt niet weggemoffeld of ontkent en wat er ook allemaal gebeurd is rond Jezus laatste dagen, dat was niet het einde van alles.

Hij leeft, de gekruisigde, de doorboorde. Hij is bij hen. Hij wordt opnieuw hun vriend, veel dieper en intenser dan vroeger, nu hij door al het gebeurde is heengegaan. Nu wordt Hij pas echt hun God, hun toeverlaat, hun alles. Nu voelen ze pas echt wat Hij voor hen betekent.

Niet de lafheid van hen, niet het verraad, zijn het einde van alles om dan in een groot diep gat te vallen. Nu zij eigenlijk totaal door elkaar geschut zijn, die leerlingen, houdt niets hun meer tegen om er op uit te gaan en te vertellen aan heel de wereld wat ze hebben meegemaakt.

De Heer heeft hen, door hen zijn Vrede en Vergeving te schenken, in zijn Verrijzenis opgenomen. Dit alles als werk van de Geest; hij blies zijn geest in hen en over hen uit.

Ook ons vraagt de Heer, omdat wij bij het Doopsel de Geest ontvangen hebben, deze Vrede verder uit te dragen. Vrede is iets dieps van binnen en opent ons om onze hardheid weg te nemen, om onze negativiteit weg te nemen, om verdeeldheid weg te nemen.

Op Pinksteren bidden wij, dat wij de Geest flink laten waaien om het Rijks Gods dichterbij te brengen.